

Gezinsviering



Er was eens een engel...

24 december 2024

♪ **Komt allen tezamen**

1/ Komt allen tezamen, komt verheugd van harte,
Bethlehems stal in de geest bezocht.
Zien wij dat Kindje, ons tot heil geboren.

Refrein:

*Komt gaan wij hem aanbidden,
Komt gaan wij hem aanbidden,
komt gaan wij hem aanbidden
onze Heer.*

2/ Komt allen tezamen, onder 't sterrenblinken,
Een lied moet weerklinken voor Bethlehem.
"Christus geboren!" zingen d'eng'lenkoren.

Refrein:

*Komt gaan wij hem aanbidden,
Komt gaan wij hem aanbidden,
komt gaan wij hem aanbidden
onze Heer*

Welkom en korte inleiding

♪ **Stille nacht**

1/ Stil is de nacht. Schitterend zacht
straalt van ver sterrenpracht.
Mensen komen, mensen gaan.
Door hun vluchtig, voorbijgaand bestaan
ademt eeuwige kracht.
Wonderlijk stil is de nacht.

2/ Stil is de nacht. Iedereen wacht
op het licht, op de kracht
die verdrijft de duisternis,
en die groeien doet al wat er is,
die verzoent en verzacht.
Wonderlijk stil is de nacht.

3/ Kijk om je heen. Mensen bijeen
zingen zacht: stille nacht.
Wat onzegbaar is, wat je niet ziet,
houdt zich schuil in dit goddelijk lied.
Volg de stem van je hart.
Zing door het nachtelijk zwart.

Het Kerstverhaal

Keizer Augustus is de belangrijkste man van het Romeinse Rijk.
Hij wil weten hoeveel inwoners zijn grote rijk heeft.
Ook het land Israël hoort bij zijn rijk.
In alle steden en dorpen komen herauten met de boodschap van de keizer:
Iedereen moet naar de stad waar zijn familie vandaan komt, om zich te laten
inschrijven!
In het kleine stadje Nazareth wonen Jozef en Maria.
Ook zij moeten op reis gaan.
Het wordt een verre reis, helemaal naar Bethlehem, de plaats waar de
familie van Jozef vandaan komt. Maria verwacht een kindje, dat al gauw
geboren kan worden. Daarom zal de reis over de heuvels moeilijk zijn. Toch
gaan ze gehoorzaam op weg.

♪ De nacht leek heel gewoon.



De nacht leek heel ge- woon. Een nacht als dui- zend an- de- re. Toch



zou er on- ver- wacht een he- le- boel ver- an- de- ren. "En ik



hoor- de een moo- ie en- ge- len- stem en die zong van een kind in Beth- le- hem"



Van je glo- ri- a, glo- o- o- o- o- o- o- o- o- ri- a, in ex- cel- sis De - o. De

Het Kerstverhaal (vervolg):

Na een vermoeiende, lange reis komen ze eindelijk in Bethlehem aan.

Het is een donkere avond en Maria is koud en moe.

Jozef gaat naar een herberg om een bed voor de nacht te vragen.

De waard zegt dat ze helaas vol zijn.

Hij schudt zijn hoofd: hij heeft niet één plaatsje!

Jozef gaat weer verdrietig terug naar Maria.

Ook in de volgende herberg is er helemaal geen plaats meer.

Alle herbergen in Bethlehem zijn overvol.

Waar moeten Jozef en Maria overnachten?

Waar kan het kindje nu geboren worden?

♪ De nacht leek heel gewoon

De nacht leek heel gewoon; een nacht als duizend andere.
Toch zou er onverwacht een heleboel veranderen.
En de hemel die gaf er zoveel licht,
dus toen kneep ik mijn schapenogen dicht,
Van je gloria, gloria in excelsis Deo.

Het Kerstverhaal (vervolg):

Een boer ziet Jozef en Maria.

Hij ziet Maria's dikke buik en haar vermoeide gezicht.

Hij zegt vol medeleven: "Alle plaatsen in de huizen van heel Bethlehem zijn echt overvol door de volkstelling. Maar daarachter in het veld is een stal voor mijn dieren, daar mogen jullie de nacht wel doorbrengen."

Jozef kijkt bezorgd naar Maria.

Moet hij haar in een vuile en koude stal laten slapen nu het kindje bijna wordt geboren?

Moet het kindje in een dierenstal geboren worden?

Maar Maria knikt Jozef toe dat het zo goed is.

Jozef en Maria lopen naar de stal.

Daar maakt Jozef een rustbed voor Maria van stro.

Hij geeft haar zijn mantel om warm te blijven.

Daarna vragen ze samen om Gods hulp.

♪ De nacht leek heel gewoon

De nacht leek heel gewoon; een nacht als duizend andere.

Toch zou er onverwacht een heleboel veranderen.

En ik pakte mijn houten herdersfluit

en ik blies er de mooiste liedjes uit.

Van je gloria, gloria, in excelsis Deo.

Het Kerstverhaal (vervolg):

In de stilte van die heilige nacht, in een eenvoudige dierenstal wordt de Zoon van God geboren.

Jozef vult de voederbak met hooi en stro. Maria wikkelt Jezus in doeken en legt Hem in de kribbe.

Jozef en Maria danken God dat Hij zijn Zoon heeft gegeven om de wereld te verlossen.

Ze knielen voor Hem neer.

♪ Er is een kindeke

1/ Er is een Kindeke geboren op aard,
er is een Kindeke geboren op aard.
't Kwam op de aarde voor ons allemaal,
't kwam op de aarde voor ons allemaal.

2/ Er is een kindeke geboren in 't strooi
Er is een kindeke geboren in 't strooi
't lag in een kribbe gedekt met wat hooi
't lag in een kribbe gedekt met wat hooi.

Het Kerstverhaal (vervolg):

Buiten in het veld waken herders over hun schapen.

Plotseling zien zij een wonderbaar licht.

Ze schrikken ervan!

Er verschijnt een engel die hen zegt:

"Jullie hoeven niet bang te zijn.

Vandaag is in Bethlehem, de stad van David, de Redder geboren:
CHRISTUS DE HEER.

Jullie zullen Hem vinden in een kribbe."

Heel veel engelen dalen uit de hemel neer en zij zingen:

"Gloria in excelsis Deo."

Na dit mooie hemelse feestlied gaan de herders meteen op weg.

Ze komen bij de stal, begroeten Maria en Jozef en knielen neer om Jezus te aanbidden.

Wat zijn de herders blij!

Zij mochten als eersten het pasgeboren Kind Jezus bezoeken.

Deze blijde boodschap willen zij aan iedereen vertellen.

Snel lopen ze naar de stad om dit grote nieuws door te geven.

♪ De herdertjes lagen bij nachte

1/ De herdertjes lagen bij nachte,
zij lagen bij nacht in het veld.
Zij hielden getrouwe de wachte,
zij hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij d' engelen zingen,
hun liederen vloeiend en klaar.
De herders naar Bethlehem gingen,
het liep tegen 't nieuwe jaar.

2/ Toen zij er te Bethlehem kwamen,
daar schoten drie stralen dooreen.
Een straal van omhoog zij vernamen,
een straal uit een kribje beneen.
Toen vlamd' er een straal uit hun ogen,
en viel op het Kindeke teer.
Zij stonden tot schreiens bewogen,
en knielden bij 't Kindeke neer.

Korte overweging: Er was eens een engel

♪ Eer zij God in onze dagen

1/ Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.

2/ Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde,
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.

Voorbeden

Mededelingen

Zending en zegen

♪ Midden in de winternacht

1/ Midden in de winternacht
ging de hemel open.
Die ons heil ter wereld bracht,
antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan,
blaast uw fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

2/ Vrede was het overal:
wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal
en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom speelt gij niet?
Laat de citers slaan,
blaast uw fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

3/ Ondanks winter, sneeuw en ijs
bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs
is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom danst gij niet?
Laat de citers slaan,
blaast uw fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

***Gezinsviering Kerstavond
Geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina, Bennekom***

*Voorganger: pastor Hans Lucassen
pianist: Xander Postma
lector: Annelies Werner*

Deze viering werd voorbereid door mensen van Kind en Kerk. De volgende gezinsvieringen zijn Palmzondag 13 april en Goede Vrijdag 18 april 2025.

Wij wensen u allen een zalig kerstfeest!