

## Overweging, 13-10-2024

Vandaag gaat het over bidden in de eerste lezing en over het verkrijgen van eeuwig leven in de tweede Bijbellesing.

En het is de moeite waard om bij beide verhalen even stil te staan.

Vaak bidden wij mensen verkeerd, denk ik. Te egoïstisch. Bijvoorbeeld als we in paniek zijn, in hoge nood zijn.

En alleen dan. We bidden in die situatie de sterren van de hemel en als ons gebed dan niet op stel en sprong verhoord worden, zijn we verontwaardigd en zeggen we: "zie je wel, aan God heb je ook niks. Als je Hem nodig hebt, geeft Hij niet thuis, dan laat Hij je zitten".

De ik-figuur uit de eerste lezing bidt niet om een egoïstische reden. Hij bidt om wijsheid. Het lijkt alsof hij bij God tot rust komt, dat het rustig en stil wordt in hemzelf... en dan wordt hem inzicht geschonken. Hij smeekte God om hem richting te wijzen en - zo staat er geschreven - de geest van wijsheid kwam over hem.

Doordat het zo wijd en stil in hem geworden was, kon er inzicht komen en kon de man in kwestie tot weloverwogen beslissingen en keuzes komen.

Maar hoe doe je dat: het stil maken in jezelf? Ten eerste moet je alles wat lawaai maakt af- en uitzetten en je dan afzonderen. Jezus zou zeggen: ga naar een eenzame plaats om het stil in je te laten worden.

Probeer dan te luisteren naar wat aan jou duidelijk gemaakt wil worden. Luister niet vooringenomen en knok er vooral niet tegen, maar probeer je als het ware over te geven, zoals je je aan de zee overgeeft, als je je op een mooie zomerdag op een luchtbed laat drijven. Ga mee met de levensstroom, ga mee op de levensadem, op Gods adem.

Als we het Onze Vader bidden, bidden we vaak gedachteloos ook het zinnetje: "Uw wil geschiede". Als je je realiseert, wat je dan bidt...dat is het moeilijkste wat er is!! We willen meestal at onze eigen wil geschiedt! Niets is moeilijker dan jezelf en jouw situatie uit handen geven in vertrouwen op God. De leiding aan Hem overlaten. En toch is dat de essentie van bidden.

Nu naar het evangelieverhaal van deze morgen. Daar heb ik het zelf altijd moeilijk mee. Want de man die voor Jezus op de knieën valt, is een mens zoals ik. Een persoon die een redelijk goed mens is, iemand die zich zonder veel moeite aan de tien geboden houdt, want er was nooit veel aanleiding om ze te overtreden met fijne ouders, een goede partner, genoeg geld om van te leven.

Dan is het niet zo'n kunst om een goed mens te zijn, lijkt Jezus aan de man voor zijn voeten te willen zeggen.

Jezus kan echter wel wat noemen waardoor de goede man het Spaans benauwd krijgt: "Geef alles weg wat je bezit en kom dan terug om Mij te volgen".

Dan piept de rijke man wel anders, zoals ook ik wel anders zou piepen, want ik kan mijn huis, mijn werk, mijn auto, mijn man en kinderen, mijn kleinkindje niet zomaar opgeven om... ik weet niet wat te doen.

En Jezus gaat nog verder met pakken boter op mijn hoofd te stapelen, want hij zegt ook nog dat het heel moeilijk is voor een rijke om in het Rijk Gods te komen. Een kameel zou gemakkelijker door het oog van een naald kunnen nauwe poort in Jeruzalem waardoor een kameel zich heen moet wringen. Het lukt alleen als hij eerst al zijn ballast aflegt).

Ik vind dit nogal een verbijsterend verhaal. Ik hoop maar dat Jezus aan het overdrijven ging, zoals hij wel vaker dingen op scherp zette, radicaliseerde. Altijd om te laten zien waar het hem om gaat.

Ik denk dat het gaat om wat de vorige generatie altijd zo zei: "In een doodshemd zitten geen zakken".

Als je je leven lang alleen maar richt op de materie, vergeet je zorg te dragen voor je ziel. En dan heb je een essentiële fout gemaakt.

Want in het hiernamaals heb je niets aan materie; daar komt het alleen maar aan op je ziel. En vergeleken met het eeuwige leven is de tijd die we op aarde doorbrengen peanuts: 70, 80 of 90 jaar, sommigen meer, anderen minder.

Met andere woorden: Beide Bijbelverhalen vertellen ons vandaag dat we ons geestelijk leven niet moeten verwaarlozen, dat we daar tijd voor moeten inruimen, momenten van rust en stilte in ons bestaan omwille van onze ziel. Amen.