

## Viering op Parochiedag 22-9-2024

### Overweging en voorbede

Groeien door te leren; dat geldt ook voor de leerlingen die Jezus volgen. De leerlingen zijn dan wel allemaal Heilig verklaard maar het zijn ook gewone mensen. Wie is het belangrijkste, daarover praten zij onderweg. Als Jezus vraagt waarover zij hebben gesproken schamen zij zich en durven niets te zeggen. Misschien begrijpen ze nu dat het er niet om gaat wie het belangrijkste is. Jezus zegt: wie de eerste wil zijn moet de anderen voor laten gaan. Om het helemaal duidelijk te maken zet Hij een kind in het midden en slaat zijn arm eromheen. Dat doet Hij niet omdat het zo'n aardig kind is. In die tijd tellen kinderen niet mee. Zij moeten zwijgen en gehoorzamen. Door zijn gebaar, door zijn arm om het kind te slaan leert Jezus zijn leerlingen dat je oog moet hebben voor iedereen die niet meetelt, dat je oog moet hebben voor ieder die geen rechten heeft. De leerlingen zullen de boodschap best begrepen hebben en op die manier zijn zij gegroeid in wijsheid.

Groeien in wijsheid, wat betekent dat voor ons? Straks, bij de voorbede, zingen wij: het gaat er niet om hoe oud je bent; het gaat om de wijsheid die je hart vervult. Wijsheid is een voorwaarde om in harmonie samen te leven. Dat geldt voor een kleine gemeenschap zoals in een huwelijk, dat geldt ook voor een grotere gemeenschap als onze geloofsgemeenschap.

Een voorbeeld, misschien herkenbaar, hoe het niet moet. Als je samen woont gebeurt het soms dat dingen niet op de plek liggen waar je het verwacht. Vroeger was mijn eerste gedachte in zo'n geval: waar heeft Leni het gelegd! Nu denk ik vaak: wat dom van mij; waar zou ik het gelegd hebben. Wijsheid heeft veel aspecten, zeker ook het vermogen om kritisch naar jezelf te kijken. Een houding van: ik heb het niet gedaan of het is niet mijn schuld geeft irritatie en schaadt de onderlinge band.

En dan onze eigen geloofsgemeenschap. Het is een open gemeenschap, de deur staat voor iedereen wijd open. Ook mensen van buiten Bennekom komen hier graag. Waarom? Misschien omdat er zoveel parochieleden actief zijn. Dat gaat al jaren zó! En als zo'n grote groep het samen uithoudt dan moeten er vast wel veel wijze vrouwen en mannen zijn. Wat wij bereikt hebben is geen eindpunt. De parochiedag is een tussenstation om terug te blikken en om vooruit te zien. Om te groeien zullen wij als geloofsgemeenschap steeds moeten leren. We moeten openstaan voor nieuwe ideeën en ons afvragen of wij nog op de goede weg, de weg van het leven zitten. Dan blijven wij een gemeenschap die de woorden en de daden van Jezus in praktijk brengt: wie de eerste wil zijn moet de anderen dienen. Amen

Voorbede Vandaag is het de laatste dag van de Vredesweek. Daarom bidden wij ook voor vrede en voor verzoening. Goede God, hoor naar ons als wij bidden: Wij bidden om wijsheid voor de wereldleiders, dat zij zullen inzien dat vrede belangrijker is dan oorlog. Dat zij bereikbaar zullen zijn voor onderdrukten en voor rechtelozen. Zo bidden wij..... Wij bidden om wijsheid voor de kerkleiders en vragen dat zij op een goede manier de waardevolle traditie combineren met nieuwe ontwikkelingen. Zo bidden wij..... Wij bidden om wijsheid voor onze geloofsgemeenschap en vragen dat wij de mensen die onze steun nodig hebben, de zieken en de bejaarden, niet vergeten. Dat wij uw licht mogen doorgeven aan de mensen om ons heen, vandaag en ook in de toekomst. Zo bidden wij..... Wij bidden voor de intenties in het gebedenboek en voor de overleden mensen.....en in stilte bidden wij wat ons persoonlijk bezig houdt.....Zo bidden wij.....  
Goede God, verhoor ons gebed en wijs ons steeds weer de weg van het leven. Amen