

Verkondiging

Na al hun drukte en gedoe zegt Jezus tegen zijn leerlingen: "Kom nu zelf eens mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust wat".

Want - wegens de talrijke gaande en komende mensen hadden ze zelfs geen tijd om te eten - , zo staat er.

Jezus 'woorden klinken dan ook als een bezoek aan een oase als je uit de woestijn komt:" Kom tot jezelf, geef jezelf rust, maak het stil in jezelf en kijk of je leven nog in overeenstemming is met God.

Niet alleen voor die eerste leerlingen van Jezus is dat een goed advies. Ook wij, mensen die leven in de 21ste eeuw, kunnen ons iets van deze woorden aantrekken.

Ons leven is van vaak een drukte van belang. We jachten en jagen, zijn bezig met van alles en nog wat, maar heel vaak is het zo dat we niet eens meer eens een tijdje inlassen om pas op de plaats te maken. Bijna ieder van ons kent wel een veertiger die een burn-out heeft of anderszins overspannen is. Tijd om ons zelf de vraag te stellen: waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe. Is mijn leven in overeenstemming met mijn "hogere zelf", hoe ik het bedoeld had.

Misschien ben je zelfs wel vergeten dat je zo'n hoger zelf had, is die heilige plek in jezelf ondergesneeuwd of bedolven onder lawaai en herrie. Hoeveel mensen hebben niet een koptelefoon op hun hoofd of oortjes in de oren!

Misschien kun je je innerlijke stem niet meer horen , omdat je voortdurend onder invloed bent van middelen en ben je daardoor vervreemd geraakt van je ziel, ben je alleen nog maar een genotzuchtig lichaam geworden.

"Maak het dan stil in jezelf, word helder en bewust en kijk dan eens of je in overeenstemming is met jezelf en met God", dat is Jezus' uitnodiging aan ons vandaag.

Terug naar de evangelietekst: Jezus heeft twaalf van zijn leerlingen uitgezonden om hetzelfde werk te gaan doen als hij deed. Dat lijkt erop dat Jezus zich aan het terugtrekken is, dat hij zich op zijn afscheid aan het voorbereiden is. En aangezien Jezus een man was van "niet ikzelf belangrijk, maar het werk", vindt hij de tijd aangebroken dat ze er zelfstandig op uit moeten. Ze moeten immers straks zijn levenswerk overnemen.

Nu hebben ze een soort terugkomdagen. Ze zullen Jezus verslag gedaan hebben van de dingen die mislukt zijn en van de successen die ze geboekt hebben. Ze zullen hem overstelpt hebben met vragen en hem vele moeilijke praktijksituaties voorgelegd hebben.

Jezus leert hen dan iets heel belangrijks... neem de tijd, bouw tijd voor rust en bezinning in, dan blijf je innerlijk op koers en hol je jezelf niet voorbij.

Maar het lijkt Jezus dit keer niet te lukken om te handelen naar zijn eigen woorden. De mensen hebben door naar welke weg hij onderweg is en ze wachten hem daar al weer op.

Nu kan hij er wel mee omgaan, want er staat dat hij medelijden met hen kreeg, want ze waren als een kudde zonder herder. Hetgeen me bij de eerste lezing brengt. Hier is de profeet Jeremia aan het woord, die een hele reeks aanklachten heeft tegen het koningshuis van Israël. "Wee de herders door wie de schapen van mijn kudde verlopen lopen" zo begint en dat brengt mij ertoe om een poosje in zijn sfeer verder te gaan:

Wee de geestelijken die tienduizenden jongeren seksueel misbruikt hebben en wee hun oversten en bisschoppen die daarvan op de hoogte waren en niet ingrepen.

Wee hen die daardoor honderdduizenden eerbare en hardwerkende geestelijken en de hele kerk tot schande gemaakt hebben.

Wee de verantwoordelijken voor de miljoenen kinderen die in zoveel steden wereldwijd op straat, in riolen en op vuilnisbelten moeten overleven.

Wee de machthebbers in tientallen landen die hun volk uitbuiten en onderdrukken, die hun tegenstanders vermoorden en alleen maar corruptie en geweld kennen.

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar ik wil afsluiten met het vers uit de eerste regel waarin geschreven staat: "Ik breng de schapen bijeen uit alle landen. Ik breng ze terug naar hun weiden, ze worden weer vruchtbaar en talrijk".

en hij zegt ook: "De tijd komt dat ik een wettige afstammeling van David doe opstaan. Hij zal met bekwaamheid regeren en het land rechtvaardig en eerlijk besturen".

Wij weten dat die belofte in Jezus gestalte heeft gekregen. Hij is de Goede Herder, die liefde en vrede brengt, die ons langs veilige paden leidt, en die ons nooit in de steek laat. Laten we Hem volgen in zijn woorden en daden, zodat ook wij goede herders zijn voor onszelf en onze medemensen. Amen.