

Verkondiging

De eerste lezing, de geleide fantasie, gebaseerd op Genesis 3, ging over de overgang van het ongerepte, paradijselijke begin naar de wereld van goed en kwaad. Die wereld waarin je constant keuzes moet maken.

Maar - dat is de ellende - als je kiest, kun je ook verkeerd kiezen, maar daar kom je dan altijd pas achteraf achter. Zeker als je nog jong bent en je denken nog niet zo goed ontwikkeld is, kun je vaak impulsief en onbewust handelen. In de jaren dat ik in de gevangenis werkte, kwam ik veel van die jongeren tegen die uit domheid of onbezonnenheid of onder groepsdruk foute dingen hadden gedaan.

Vergeeflijke zonden, zegt Jezus in het evangelie. Alle zonden worden ons mensen vergeven, behalve die tegen de Heilige Geest. Dat wil zeggen: als je zeer welbewust iets doet waarvan je wel degelijk weet dat het heel erg fout is, dat is dan een zonde tegen de Heilige Geest, dat is een zonde waarvan Jezus zegt dat ie onvergeeflijk is.

Laten we eens beter kijken naar het evangelie van vandaag. Jezus komt in zijn eigen woonplaats aan, Kafarnaum, maar hij gaat niet naar huis. Zijn familieleden horen dat hij in de buurt is en gaan hem opzoeken. Misschien omdat ze willen dat hij nu maar eens bij huis blijft. Jozef is immers overleden en misschien moet hij de zaak wel overnemen. Misschien omdat ze heel bezorgd om hem zijn: Doet ie niet te veel, werkt hij niet te hard, eet ie wel voldoende, slaapt ie wel goed? Verwaarloost hij zichzelf niet? Is hij zich niet aan het vergalopperen? Is hij niet buiten zinnen? Is het succes hem misschien naar het hoofd gestegen?

Maar Jezus kiest niet voor zijn eigen familie. Hij kiest voor een andere partij. Die van God. Daarom hamert hij zo op eerlijkheid, heeft hij kritiek op bepaalde praktijken en stelt hij steeds dat de mens belangrijker is dan de sabbat. Natuurlijk kan dat verkeerd aflopen. Kan hij het nog verder aan de stok krijgen met de Farizeeërs en de schriftgeleerden.

De familie had al gehoord dat hij in conflict lag met Farizeeën en Herodianen, die plannen hadden om hem uit de weg te ruimen. Dus nogmaals: Is het wel verstandig wat Jezus doet? Is het niet heel gevaarlijk? De autoriteiten zijn niet akkoord met zijn optreden. Ze beschouwen de werken die hij doet als tekenen dat hij omgaat met de duivel.

De tweede groep aanklagers wekt nog meer onrust. De Farizeeërs die naar Galilea gekomen zijn, stoken onrust in het vreedevolle Kafarnaum. Ze vertrouwen Jezus niet. Ze zeggen dat hij door een onreine geest is bezield, dat hij van de duivel is bezeten, dat hij een pact heeft met Beëlzebub, dat is het hoofd van de kwade geesten, en dat hij door hun kracht duivels uitdrijft. Ze vinden Jezus een opperdemon die demonen uitdrijft.

Maar Jezus heeft blijkbaar geen angst. Hij weerlegt zijn tegenstrevers. Hij toont een grote, innerlijke sterkte. Jezus blijft er rustig bij. Hij vindt het wel erg dat de Farizeeën de Geest miskennen die al op Hem rust sinds zijn doopsel.

Hij spreekt over een nieuwe familie, waartoe elkeen kan behoren die de wil van God doet. Daarvoor bidden we steeds in het Onze Vader: Uw wil geschiede. Het gaat over God die wil dat wij Hem beminnen en onze naaste als onszelf. De nieuwe familie berust niet op biologische afstamming, maar op een familieband door naar het woord van Jezus over Gods Rijk te luisteren en het op te volgen. Jezus nodigt zijn moeder en verdere familie uit mee naar binnen te komen.

Wie tot deze familie toetreedt, moet er rekening mee houden dat zij in de ogen van medemensen ook wel eens voor dwaas versleten worden. Want is het wel normaal om jezelf te vergeten om anderen te helpen, om een carrière op te geven en je te bekommeren om bv daklozen en armen? In de media wordt ons vaak een wereld voorgespiegeld waar elk genot geoorloofd is en alles mag. Maar is dat wel zo? Ben je dwaas als je daarin niet volgt of juist niet?

Bewust je keuzes maken, daar gaat het om. Als je tegen de stroom in durft te varen, als je je niet laat leiden door alles wat gezegd en geschreven wordt, als je geen meeloper bent, maar bewust durft te kiezen in de sfeer van Jezus, dan ben je een mens die toe is getreden tot zijn nieuwe familie. Amen.