

Terugblik activiteiten Kind en Kerk rondom Pasen

Door Rita van Doesum-Karsten

De activiteiten rondom Pasen voor gezinnen begonnen met de bijeenkomst van de Kinderkerk op 10 maart. Het thema was 'Vorbereiding Goede week'.

Al in januari was de eerste bijeenkomst om de gezinsvieringen van Palmzondag en Goede Vrijdag voor te bereiden; geïnspireerd door de brainstormbijeenkomsten van Kind en Kerk. Om tot vieringen te komen die ook kinderen aanspreken, waren hierbij naast de voorgangers, ook jonge ouders betrokken.

Palmzondag versieren

Op Palmzondag 24 maart wordt de Hummezaal in korte tijd omgetoverd tot een plek om Palmzondag-stokken te versieren en om te ontbijten. Om 9.00 uur komen de eerste (groot-)ouders met kinderen binnen. Uiteindelijk zijn er 15 kinderen; er is ook een gezin uit Oosterbeek.

Gezinsviering Palmzondag

De kerk zit lekker vol en oogt feestelijk. Juf Karin van de St. Alexanderschool leest het verhaal voor van Jezus die gezeten op een ezelsveulen Jeruzalem werd binnengehaald. De oudere kinderen hebben vóór de viering palmtakjes uitgedeeld aan alle kerkgangers. Nadat de takjes zijn gezegend, mogen kinderen en volwassenen met hun Palmzondag-stokken in processie door de kerk lopen. Vanwege het weer ging de proces-

sie buiten, met een pony voorop, niet door. Na een korte overweging nodigt Ben Piepers iedereen uit in een grote kring te gaan staan. We bidden hand in hand het Onze Vader, wensen elkaar van harte de vrede toe, zingen en delen samen. Ontroerend en prachtig! We besluiten de viering met het lied 'Want je hebt een droom'.

Bezoekje aan het Mooi Leven Huis

Na afloop van de viering lopen we met een grote groep mensen, vooral ouders en kinderen, naar het Mooi Leven Huis. We brengen Palmzondag-stokken aan de bewoners van dit huis, die allemaal meervoudig beperkt zijn. De Palmzondag-stokken worden zeer gewaardeerd, maar ons bezoek misschien nog wel meer. Een prachtige afsluiting van een bijzondere Palmzondag!

Gezinsviering op Goede Vrijdag

Voorganger Antoinette van Schaik vertelt het verhaal van Goede Vrijdag aan de hand van de prachtige afbeeldingen van een Ethiopische kruisweg. Tijdens het vertellen van het verhaal mogen de kinderen helpen om het kruis te dragen; stapje voor stapje wordt het naar voren gebracht. Na de 12de statie, als Jezus is gestorven aan het kruis, mogen we bloemen brengen bij het kruis. Dit is altijd weer een bijzonder moment. We bidden: "Lieve Jezus, met Pasen horen we hoe het verhaal verder gaat, want het verhaal is nog niet afgelopen." In stilte verlaten we de kerk, met hoop in ons hart.

Bennekom



Paasmorgen

Op Paasmorgen wordt het Paasverhaal voorgelezen tijdens de Kinderwoorddienst. De kinderen mogen eieren beschilderen én zoeken eieren in de kerktuin. Na afloop van de viering mogen ook andere kerkgangers op zoek naar eieren, erg leuk! De gevonden eieren worden gedeeld met alle aanwezigen; een mooie afsluiting van deze blijde Paasmorgen.

Evaluatie Kind en Kerk op 13 mei

Op maandag 13 mei gaan we de tijd rondom Pasen evalueren en vooruitkijken naar nieuwe activiteiten vanuit Kind en Kerk. U bent welkom om 20.00 uur in de Hummezaal.

