

MARIA VIRGO REGINA



NIEUW S BLAD VOOR DE KATHOLIEKEN IN BENNEKOM

PINKSTEREN 2024



PINKSTEREN – ANDERS MOGEN ZIJN

Met Pinksteren vieren we dat alle gelovigen, hoe verschillend zij ook zijn, worden aangeraakt door de Heilige Geest en elkaar kunnen verstaan. U heeft misschien wel eens meegemaakt tijdens een kerkdienst in het buitenland – in een land waar u de taal niet of nauwelijks spreekt – dat we elkaar kunnen verstaan door de taal van ons geloof. Samen het kruisteken maken, het Onze Vader bidden, een gebed om ontferming, de geloofsbelijdenis belijden. In de geloofsbelijdenis komt de Heilige Geest voor. We belijden dat we geloven in de Heilige Geest maar wat doen we er dan mee?

Het gebeurt niet zo vaak dat we De Heilige Geest aanroepen. Pinksteren is een moment bij uitstek om dat te doen. Maar wat is er op tegen om dat vaker te doen? Als dat ons helpt om elkaar te verstaan?

We hadden in onze eigen kerk een interessante ervaring met het aanroepen van de Heilige Geest op een avond in februari, midden in de winter. Het was de avond dat we hier een parochiebrede avond hadden georganiseerd in het kader van het synodale proces van Paus Franciscus. De aanwezige deelnemers zaten allemaal aan een tafel om met elkaar een thema te bespreken. Het was de bedoeling om vooral goed naar elkaar te luisteren.

Goed luisteren is allesbehalve een gemakkelijke opgave. Diverse gespreksleiders mochten de gesprekken aan de tafels in goede banen leiden. En net als priester Erik Rozeman dat deed tijdens de opening van de avond mochten de gespreksleiders waar nodig de Heilige Geest aanroepen om die in ons werkzaam te laten zijn (!) De Heilige Geest hadden we die avond nodig om vruchtbare gesprekken met elkaar te hebben. En het werkte want het werd een unieke avond met voor velen een hele waardevolle ervaring.

De Heilige Geest kan ons helpen om onze onderlinge verschillen te overbruggen. De rabbijn Jonathan Sacks heeft deze opgave ooit beschreven in een hele prikkelende tekst over geloof:

*De test voor mijn geloof is
of ik ruimte kan maken voor verschil.
Kan ik Gods beeld herkennen
in iemand die niet op mij lijkt,
wiens taal, geloof of ideaal
anders zijn dan de mijne?*

*Als ik dat niet kan,
dan heb ik God naar mijn beeld geschapen
in plaats van Hem toe te staan
mij te scheppen naar het Zijne.*

Hopelijk mogen we met de Pinksterdagen allemaal ervaren dat we Gods beeld in de ander herkennen. Maar ook door het jaar heen is het mooi en waardevol als we dat kunnen. Het is immers een sleutel naar meer compassie en verdraagzaamheid. En als het ons een keer niet wil lukken kunnen we misschien een goed houvast vinden in het aanroepen van de Heilige Geest. Hoe we dat doen maakt niet uit. De Heilige Geest kan werkzaam zijn in ons allemaal. Die luistert niet enkel naar de hardst roepende. Ook in stil gebed kan die worden aangeroepen. Als we maar open staan voor de Heilige Geest.

Zalig Pinksteren gewenst!

Gilles Ampt

Inhoud

Pinksteren – Anders mogen zijn	2
Locatieberichten Bennekom.....	4
Vieringen	4
Mededelingen	5
In Memoriam Anneke Helle - Longaroux	5
Studiedag Gregoriaans op 18 mei	6
Concert pianist Romaine Wheeler	6
Seniorenpastoraat 4 juni 2024	7
Gezamenlijke maaltijd van het Heilig Boontje	7
Live-uitzendingen van vieringen	7
Misdienettes en misdienaars	7
Geslaagde Kledingactie	8
Pelgrimage naar Lourdes.....	8
Activiteiten voor kinderen.....	8
Terugblik activiteiten Kind en Kerk - Pasen.....	8
Twee Kindermusicals.....	11
Zorg voor Gods Schepping	11
Werkvelden	12
Parochiële synodale bijeenkomst	12
Liturgisch Beraad en pastoor Mauricio	15
Impressies.....	16
Goede Vrijdagviering.....	16
De Paaswake	17
Paaszondagviering.....	17
Christelijke Meditatie; lezing Kick Bras	18
Vrijwilligers	19
Forum	20
MVR-estafette: Clemens Schellens	20
Werkgroepen – Het Gemengd koor	21
Het nieuwe kerkplein	21
De tuin bij de Hummezaal.....	23
Kerk en Samenleving	23
Katholiek Vrouwengilde	23
30 jaar samenwerking MOV - ENDA Bolivia.....	23
Lichaam van Christus (deel 3)	24
Redactie.....	25
Maria Virgo Regina informatie	26
Ik heb een vraag	27

Parochiewacht: 0318 414 896

De **Mariakapel** is van maandag t/m vrijdag geopend van 10.30 – 11.30 uur. Tijdens deze uren is **de parochiewacht** aanwezig in de Torenzaal van onze kerk. (tel. 0318 414 896). Op andere uren kunt u indien nodig uw berichten inspreken op een antwoordapparaat, dat dagelijks wordt beluisterd door de leden van de pastoraatsgroep. In noodsituaties, bediening, handoplegging en ziekenzegen, overlijden, kunt u het nummer dat op de band staat bellen.

Opgeven van intenties

Intenties kunnen het best worden gemeld bij de parochiewacht.

Aandacht voor zieke / eenzame medeparochianen

Onze geloofsgemeenschap wil aandacht geven aan parochianen die dit nodig hebben. Dit kan alleen als wij op de hoogte zijn van het ziek thuis zijn, het verblijf in het ziekenhuis, of de opname in een revalidatiecentrum, verpleeghuis, of hospice. Daarnaast zijn er mensen die eenzaam zijn. Zij ontvangen geen bezoek van de geloofsgemeenschap terwijl dat wel welkom is. Als pastoraatsgroep willen wij, samen met de bezoekgroep, graag die aandacht geven en een luisterend oor zijn voor deze medeparochianen. Mocht u twifelen of het wel bekend is bij de pastoraatsgroep dat of uzelf, uw partner of een medeparochiaan in uw omgeving ziek of alleen is, wilt u ons dit dan laten weten? Belt u dan met één van de leden van de pastoraatsgroep (namen en nummers staan op de laatste pagina van het NieuwSBlad) of bel het nummer van de parochiewacht; bij geen gehoor kunt u, een boodschap inspreken: U wordt dan teruggebeld. Ook is het mogelijk om een e-mail te sturen naar: pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl. Uw berichten worden altijd vertrouwelijk en met de grootste zorg behandeld.

Pastoraatsgroep Maria Virgo Regina Bennekom

LOCATIEBERICHTEN BENNEKOM

Vieringen



Overzicht van de vieringen vanaf 12 mei t/m 30 juni in de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom. Op het prikbord buiten de kerk vindt u een Engelstalig vieringenrooster, speciaal voor onze buitenlandse gasten.

Zondag 12 mei, 7^e zondag van Pasen

(kinderopvang tijdens de viering)

10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v.
Kleinkoor MVR

voorganger: Hans Lucassen

collecte 1: voor de eigen parochie

collecte 2: Artsen Zonder Grenzen
NL13 INGB 0000 0040 54

Zondag 19 mei, Pinksteren

(kinderopvang tijdens de viering)

10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v.
Johanneskoor

voorganger: Ben Piepers

collecte 1: voor de eigen parochie

collecte 2: Week Nederlandse Missionarissen
NL30 RABO 0171 2111 11

Zondag 26 mei, Trinitas

(kinderopvang tijdens viering)

10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Gemengd
Koor

voorganger: Roderick Vonhögen

collecte 1: voor de eigen parochie

collecte 2: WNM Project Marc van der Post
NL30 RABO 0171 2111 11

Zondag 2 juni, Sacramentsdag

10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v.
gospelband Spirit

voorganger: John Rademakers

collecte 1: voor de eigen parochie

collecte 2: Caritas Bennekom
NL68 RABO 0157 6511 85

Zondag 9 juni, 10^{de} zondag door het jaar

10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v.
Arsis

voorganger: Diny Booyink

collecte 1: voor de eigen parochie

collecte 2: Epafra
NL38 INGB 0005 6760 67

Bloemetje van Arsis. Als u iemand weet die het bloemetje, dat wordt uitgereikt bij de Arsis-vieringen, goed kan gebruiken, kunt u de **naam van de persoon** en de reden ervoor via een **mailtje** sturen aan pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl.

U kunt ook een briefje in het mandje doen vóór de viering. De namen die binnenkomen gaan ook naar de pastoraatsgroep voor het aandachtspastoraat.

Zondag 16 juni, 11^{de} zondag door het jaar

(kinderopvang tijdens de viering)

10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Gemengd
Koor

voorganger: pastoor Mauricio Meneses

collecte 1: voor de eigen parochie

collecte 2: ENDA BOLIVIA
NL11 RABO 0307 0604 38

Zondag 23 juni, 12^{de} zondag door het jaar

10.00 uur: Taizé-viering m.m.v. Taizé-koor

voorganger: 2 lectoren

collecte 1: voor de eigen parochie

collecte 2: Caritas Bennekom
NL68 RABO 0157 6511 85

Zondag 30 juni, 13^{de} zondag door het jaar

Tituszonntag in Ede! *(Geen viering in onze kerk)*

11.00 uur: Eucharistieviering in Ede!

voorgangers: pastoraal team

De **eerste collecte** is altijd voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage hiervoor ook overmaken op **NL72 RABO 0156 2767 20** t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van 'locatie MVR Bennekom'. De rekeningnummers van de doelen voor de tweede collecte zijn achter het collectedoel vermeld.

Vieringen elders in de parochie, zie:

www.titusb.nl/vieringen.

Maandelijks Vieringen in Walraven

Iedere tweede zaterdag van de maand is er om 15.30 uur een woord en communieviering in de kapel van Walraven, Oostbreukelderweg 1. De bewoners van Walraven, de Baronie en Machtella worden hiervoor uitgenodigd. Informatie over deze vieringen: Marian Bolscher, mgbolscher@hotmail.com, 0651 651 736.

Rijdienst

Binnen onze geloofsgemeenschap zijn er mensen die andere parochianen van en naar de viering in onze kerk vervoeren, wanneer dit gewenst is. We zouden graag het aantal beschikbare rijders vergroten. Wilt u ook wel eens iemand meenemen naar de kerk, neem dan contact op met de coördinator van de rijdienst, de heer **Ad Meijs** email: rijdienst@rkkerkbennekom.nl. Zit u zelf om vervoer verlegen, dan kunt u via hetzelfde emailadres met de rijdienst contact opnemen of bellen met Ad Meijs, 0318 418 273. Er zal dan geprobeerd worden om een rijder te zoeken.

Mededelingen

Gedoopt

- Op 20 april 2024 is gedoopt Rafael Alexander van Staveren, zoon van Milagros en Martijn van Staveren, broertje van Fernando.
- Op 20 april 2024 is gedoopt Jens Willem Midas Vliege, zoon van Eva en Martijn Vliege, broertje van Jon.

Overleden

- Op 2 maart 2024 is overleden onze medeparochiane Johanna Hendrika Maria Helle – Longayroux, Anneke. De viering ten afscheid was op woensdag 6 maart 2024 in onze kerk.
- Op 27 maart 2024 is overleden Maria Elisabeth de Vetten. Ze is bijna 91 jaar geworden. Het afscheid was op Koningsakker op 3 april 2024.

In Memoriam Anneke Helle - Longaroux

*** Noordwijkerhout, 28 september 1935, + Bennekom, 2 maart 2024**

Anneke, met de doopnamen Johanna Hendrika Maria Longayroux werd geboren in Noordwijkerhout op 28 September 1935 als de oudste in een gezin van 7 kinderen. Haar moeder kreeg haar kinderen snel achter elkaar, wat betekende dat Anneke al van jongs af aan veel verantwoordelijkheid kreeg voor haar zussen en broertjes. Anneke ging van de lagere

school naar de mulo, maar tijdens haar laatste jaar mulo verhuisde het gezin Longayroux naar Bussum. Anneke ging bij haar tante logeren om de mulo af te maken, en verhuisde daarna naar Bussum. Anneke heeft haar man ontmoet tijdens het werk. Op 14 februari 1961 is ze getrouwd met Kees Helle. Rob en Yvonne werden geboren en het gezin verhuisde naar Eindhoven waar Anneke bezig was met het gezin en het huishouden. Al snel werd de flat verruild voor een nieuwbouwhuis in Eindhoven in de Schutterlaan, waar veel andere jonge gezinnen woonden, en vriendschappen voor 't leven werden gesmeed, ook doordat het goed klikte tussen de kinderen.

In Eindhoven ontstond haar liefde voor katten. Daarmee begon de enorme menagerie van eerst honden en vervolgens katten waar Anneke met veel liefde voor zorgde. Na Eindhoven was de volgende standplaats Ede en vervolgens naar Bennekom waar ze gingen wonen op Boekelo en daarna aan de Edeseweg. In Bennekom werd ze lid van het gemengde koor van de Katholieke kerk, lid van het KVG, leerde briden en haalde haar rijbewijs. Ze ging werken als secretaresse bij de neurologen. Ze werkte toen alleen de ochtenden en 's middags was ze thuis voor de kinderen.

Ze kwam samen met haar man Rob en Yvonne overal opzoeken, en het was traditie dat waar ze ook zaten, zij Kerst met de kinderen vierden. Weken van tevoren ging haar dochter dan op zoek naar een Katholieke kerk zodat ze de kerstmis konden bijwonen, de laatste mis die ze hebben bijgewoond was in een prachtig klooster in Jerusalem. Die mis was zo traditioneel dat Anneke zich 50 jaar terug waande, maar wat heeft ze ervan genoten. Ze was diepgelovig, en hoewel ze soms kritiek had op de kerk, belichaamde ze de waarden van het Katholieke geloof. De kerk was een thuis voor haar, en ze vond 't vreselijk om het zingen op te geven toen haar stem niet meer meewerkte, en het regelmatige kerkbezoek toen haar gehoor en mobiliteit minder werden.

Ze hebben heerlijk gewoond op de Edeseweg, maar na verloop van tijd werd de tuin hen teveel. Terwijl haar man erg ziek was zijn ze naar "Maison Bonheur" in Ede verhuisd. Daar heeft Anneke tot het laatst gewoond. Ook daar maakte ze vrienden met de nieuwe burens. Na het overlijden van haar man Kees, 3 jaar geleden, ging haar gezondheid steeds verder achteruit. Gelukkig is Yvonne, haar dochter, permanent teruggekomen naar Nederland. Samen hebben ze heel veel tijd met elkaar doorgebracht.

Ze heeft veel nagedacht over de dood en zag ertegenop haar mooie plekje te verlaten. Daar waar ze de kinderen en kleinkinderen vertroetelde met lekker eten en soep. Ze verheugde zich nog op de reis, samen met haar vriendin Marga, naar Mauritius waar haar zoon Rob woonde.

Haar aardse leven is voltooid. Zij heeft zich altijd door God laten leiden. Nu leidt God haar naar haar volgende bestemming. Waar ze rust en vrede zal vinden.

Marian Bolscher

Studiedag Gregoriaans op 18 mei

Sinds februari van dit jaar is er in de Parochiekerk te Bennekom weer een Gregoriaans koor actief. Met negen leden en een gedreven dirigent Arnoud Heerings, docent aan het Utrechts Conservatorium. Ter vermeerdering van de kennis over het Gregoriaans binnen onze Parochie breed wordt een studieochtend gehouden op **zaterdag 18 mei**, geleid door Arnoud Heerings. De studieochtend wordt gefaciliteerd door de Vereniging MVR te Bennekom.

Het programma ziet er als volgt uit (locatie: Hummezaal, MVR kerk, Heelsumseweg 1 te Bennekom):

- 10.00 uur: inloop
- 10.30 uur: begin lezing
- 11.30: korte pauze met koffie/thee
- 11.45 uur: vervolg
- 12.30 uur: afsluiting

De studiedag is toegankelijk voor elke parochiaan vanuit de Titus Brandsma Parochie en andere geïnteresseerden. Inhoud studiedag: historische achtergrond Gregoriaans, liturgie, kerkgeschiedenis, theologie, etc. Doel is het Gregoriaans meer bekend en geliefd te maken bij de parochianen. Wellicht dat zich ook nieuwe koorleden voor de Schola aanmelden. Voor de dekking van de kosten staat er na afloop van de studiedag een mandje voor uw vrijwillige bijdrage.

Frans Kleipool, 0655 798 894

Concert pianist Romaine Wheeler

Al weer voor de zesde keer treedt de befaamde pianist Romaine Wheeler op in onze parochie. We zijn erg blij hem weer te mogen ontmoeten op **zaterdagavond 25 mei** in onze kerk.

Het is zeer bijzonder dat Romaine Wheeler hier optreedt, want hij is een pianist van internationale faam. In 1968 behaalde hij zijn graad als componist aan de universiteit van Wenen. Sindsdien heeft hij in meer dan vijftig landen opgetreden. In 1992 gaf de Amerikaanse Wheeler zijn leven een bijzondere wending, toen hij bij de inheemse Tarahumara-bevolking in Mexico ging wonen. Dit bracht hem de bijnaam 'El pianista de la sierra'.

De Tarahumara's zijn een zeer arm volk dat zich onder uiterst moeilijke omstandigheden moet zien te redden. Af en toe verlaat Romaine Wheeler 'zijn' Tarahumara's om concerten in Europa, Canada en de VS te geven. Op die manier kan hij geld inzamelen dat de Tarahumara's gebruiken voor onderwijs en medische zorg.



Op **25 mei** zal Wheeler werken van Pachelbel, Beethoven en Liszt spelen. Daarnaast speelt hij ook eigen composities, die zijn beïnvloed door het extreme landschap van Noordwest Mexico en de Tarahumara-cultuur. Unieke composities, die getuigen van een groot gevoel van verwondering en een liefde voor de natuur. Tussendoor vertelt hij meer over zijn muziek en hoort het publiek boeiende anekdotes.

Bezoekers zullen genieten van een avond vol prachtige muziek en fraai beeldmateriaal van de Tarahumara's. De toegang is gratis; er is een collecte ten goede van de stichting die de Tarahumara's ondersteunt. Kortom, alle reden om zaterdagavond 25 mei naar onze kerk te komen! Aanvang van het concert is **20.00 uur**, inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur.

Als u niet naar het concert kunt komen, dan kunt u toch het mooie werk van Romaine ondersteunen door een donatie over te maken op: NL91 ASNB 8819 8595 48 t.n.v. E.J.J.M. Konincks o.v.v. Romaine Wheeler.

Seniorenpastoraat 4 juni 2024

Dinsdag **4 juni 2024** is er weer een seniorenochtend. Iedereen die 80 jaar is of ouder is welkom in de Hummezaal. U bent welkom tussen 10.00 en 10.30 uur. Deze ochtend laten we u de plannen zien hoe we het kerkplein wat vriendelijker, bloemrijker en groener laten worden.

Na de koffie gaan we de bezinningstuin en de tuin bij de Hummezaal bekijken en laten we ons vertellen wat er al gedaan is en wat nog meer gedaan gaat worden. Het belooft een mooie ochtend te worden die we gaan afsluiten met een lunch en soep. De persoonlijke uitnodiging ontvangt u persoonlijk van uw wijkcontactpersoon.

Werkgroep seniorenpastoraat

Gezamenlijke maaltijd van het Heilig Boontje

Zondag **30 juni** is het weer zover. Het is de vijfde zondag van de maand, dan is er 's morgens geen viering in onze kerk maar 's middags om 17 uur kunnen we elkaar ontmoeten tijdens een heerlijke maaltijd van het Heilig Boontje. Voor €10,- per persoon en €1,50 per consumptie serveren wij voor u een 3 gangen maaltijd en waar mogelijk Fairtrade.

Opgave en eventuele dieetwensen graag voor 26 juni doorgeven aan Hermine Wilmlink, tel: 0642 079 286 of email: Hermine@planet.nl. Mocht u niet zo mobiel zijn dan proberen wij vervoer voor u te regelen. Graag tot dan!

Kookgroep het Heilig Boontje

Live-uitzendingen van vieringen



De locatieraad wil bestuderen of er voldoende animo is voor (het volgen van) live-uitzendingen of het terugkijken van deze uitzendingen, verstuurd vanuit onze MVR Kerk, Heelsumseweg 1, te Bennekom. Dit kunnen zijn vieringen maar ook andere "evenementen" in de kerk. We hebben nu een goed netwerk met aansluiting op internet in onze kerk, het is nu een kwestie van het aansluiten van een goede camera en aansluiting aan de geluidsapparatuur.

Maar het initiëren en verzorgen van deze uitzendingen heeft toch nogal wat consequenties, onder andere aanschaf apparatuur, en voldoende vrijwilligers voor de bediening. In de Corona-tijd is er dankbaar gebruik van gemaakt, maar nu is de animo vanuit onze gemeenschap onduidelijk. Om dit te inventariseren is er een zogenaamde poll ofwel enquête geplaatst op de website van onze MVR-gemeenschap.

Deze enquête kunt u benaderen door te gaan naar www.rkkerkbennekom.nl/animo-peiling/. Als zoveel mogelijk mensen deze invullen kunnen we een gefundeerd besluit nemen over dit topic. Alvast onze hartelijke dank.

De locatieraad

Misdienettes en misdienaars

Beste meisjes en jongens, we hebben jullie hulp hard nodig in de kerk van Bennekom!

De geloofsgemeenschap in Bennekom, is op zoek naar jullie meisjes en jongens die misdienette of misdienaar willen worden. Het zou fijn zijn wanneer jij een taak in onze kerk op je wilt nemen. We hebben jouw hulp echt heel hard nodig. Je hebt namelijk een belangrijke taak. Je vraagt je misschien af: "Wat moet ik precies gaan doen, als ik misdienette of misdienaar wil worden? Hoe moet ik de priester gaan helpen? Wat moet ik allemaal doen? Hoe lang moet ik staan, zitten of knielen?". Dat zijn hele normale vragen, want als misdienette of misdienaar kom je veel nieuwe dingen tegen: gebruiken en voorwerpen die je op school en thuis niet kent.

Wij willen de aankomende misdienettes of misdienaars helpen en begeleiden. In de maand september komen we een paar keer bij elkaar om achtergrond informatie en belangrijke taken door te nemen. Uiteraard mag je jouw ouders meenemen. Als je naar een feestje gaat, trek je meestal iets bijzonders aan. Dat doe je ook, wanneer je als misdienette of misdienaar de Heilige Mis gaat dienen. Wanneer we in de kerk samenkomen voor de viering, heeft dat vaak iets feestelijks. Er branden kaarsen, er staan bloemen etc. Welke speciale kleding ga jij nu dragen als misdienette of misdienaar? In de kerk draagt de misdienette of misdienaar een albe, een lang gewaad. Om de albe draag je een cingel, een koord/touw. Deze moet je om je middel vastbinden.

Zes jaar oud was ik, toen begon ik als misdienaar in de Bonifatius kerk van Amsterdam. Daar leerde ik misdienaar te zijn in de Heilige Mis. Ik vond dit prachtig, want je bent dan belangrijk om de priester te helpen. Eén keer per jaar, hadden we het "misdienaars uitje". Je leeftijd is niet belangrijk, vanaf 6 jaar tot 20 jaar, daarna heet je acoliet. Nu wil ik graag begeleider worden van de misdienettes of misdienaars in onze kerk. Doe je ook mee?

Voor meer informatie of om je op te geven zijn hier mijn gegevens Tom Sijmonsma, 0651 076 953 of via email: icgmsijmonsma@casema.nl.

Geslaagde Kledingactie

De kledingactie voor "Mensen in Nood" op 6 april was een groot succes. Er zijn maar liefst 113 zakken ingezameld. Dankzij uw bijdrage kunnen in Ethiopië in het district Shabee Sombo materialen worden aangeschaft voor verbetering van het onderwijs.

Volgens Mensen in Nood (Sams Kledingactie) is onderwijs het machtigste wapen om de wereld te veranderen. Kinderen krijgen zicht op het creëren van een betere toekomst en kunnen ontsnappen aan de armoedecirkel.

Bij het inleveren was er koffie en ontstonden er interessante gesprekken. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk dank.

Bepie Govers en Mieke de Heij

Pelgrimage naar Lourdes

Samen met de H. Titus Brandsma Parochie op pelgrimage naar Lourdes. Van **13 t/m 20 september 2024** gaan wij met onze parochie op bedevaart naar Lourdes. De voorbereidingen voor deze bedevaart zijn in volle gang. Onze pastoor Mauricio Meneses zal ons gedurende deze reis vergezellen mits zijn gezondheid dit toelaat. Inmiddels hebben zich al diverse parochianen aangemeld.

De Heelsumse muziekschool T2muziek is bezig met het formeren van een projectkoor. Dit koor staat onder leiding van Simon de Jong. Tijdens de week zingt het projectkoor in drie of vier missen bijvoorbeeld bij de grot en in kerken op het Heiligdom.

Op **11 mei om 14.00 uur** organiseert het Lourdescomité een informatiebijeenkomst in de Vrijzeniszaal in Wageningen. Tijdens deze ontmoeting wordt informatie gegeven aan alle belangstellenden over de wijze van vervoer, de prijzen, het programma etc. Achter in de kerk liggen flyers met meer informatie. U bent van harte welkom op zaterdag 11 mei a.s. om 14.00 uur in Wageningen. Tot dan!

Het Lourdescomité

ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN



Terugblik activiteiten Kind en Kerk - Pasen

Kinderkerk op 10 maart

De activiteiten voor gezinnen rondom Pasen begonnen met de bijeenkomst van de Kinderkerk op 10 maart. Thema was 'Vorbereiding Goede week'.

Vorbereidingen gezinsvieringen Palmpasen en Goede Vrijdag

Al in januari was de eerste bijeenkomst om de gezinsvieringen van Palmpasen en Goede Vrijdag en zaken daaromheen voor te bereiden. Daarbij waren naast voorgangers Ben Piepers en Antoinette van Schaik en de initiatiefnemers van Kind en Kerk, ook jonge ouders betrokken, om tot een invulling te komen die vooral ook kinderen aanspreekt. Werkende weg kregen beide gezinsvieringen steeds meer vorm en invulling; daarbij geïnspireerd door de brainstormbijeenkomsten van Kind en Kerk.

Palmzondag 24 maart

Palmpasenstokken versieren

Als ik op Palmzondag om 8.30 uur aankom bij de kerk, wordt er al druk heen en weer gelopen tussen de Torenzaal en de Hummezaal met de spullen die nodig zijn om Palmpasenstokken te versieren. In een mum

van tijd zijn de tafels in de Hummezaal ingericht met deze spullen en onderwijl zijn anderen bezig om het ontbijtbuffet klaar te zetten. En dan wordt het spannend: zullen er mensen komen?

We beginnen vast met het versieren van stokken om straks naar het Mooi Leven Huis te brengen; een groot aantal stokken zijn gisteren al voorzien van crêpepapier. Om 9.00 uur komen de eerste (groot-)ouders met kinderen binnen en daarna loopt het lekker door. Uiteindelijk zijn er 15 kinderen, variërend in leeftijd van 2 tot 15 jaar. Er komt zelfs een gezin uit Oosterbeek. Als we om 10.15 uur naar de kerk gaan, zijn de tafels al weer opgeruimd en klaar voor het koffiedrinken na de viering. En staan heel veel extra Palmpasenstokken te wachten om weggebracht te worden. Wat een geweldige samenwerking en wat een geslaagd begin van deze ochtend!



Gezinsviering

De viering start in een prachtig schone kerk, overal hangt nog de frisse geur van de schoonmaak tijdens de Doedag van gisteren! De kerk zit lekker vol en oogt feestelijk; Palmpasen is het feestelijke begin van de Goede Week. Begeleid door Xander Postma en Conny van den Broek zingen we met alle aanwezigen: *'Hier gaan we zingend de wereld te buiten, 't hoge woord mag hier eruit: splenderwijs de hemel op aarde, 'n uur lang vrijheid die kan'*. Voorganger Ben Piepers opent met een kort gebed: *'Lieve God, U bent onzichtbaar, maar alom aanwezig. Wees in de onderlinge sfeer, het goed hebben met elkaar...'*

Daarna leest juf Karin van de St. Alexanderschool het verhaal voor van Jezus die gezeten op een veulen Jeruzalem werd binnengehaald. De mensen zwaaiden Jezus toe met palmtakken en riepen 'Hosanna', het was feest. De oudere kinderen deelden vóór de viering begon al palmtakjes uit aan alle kerkgangers. Ben bidt om zegen voor deze palmtakjes: *'Goede God, zegen al onze palmtakken, met uw liefde, met uw naam: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.'* Dan mogen kinderen en volwassenen met hun Palmpasens in processie door de kerk lopen, terwijl de iedereen zingt *'Hosanna Heysanna'*. Er zou een processie buiten zijn, met een pony voorop; maar dat kon vanwege het koude, natte weer niet doorgaan. Deze korte processie binnen is ook heel mooi; de aandacht richt zich op de kinderen en het duurt niet zo lang.

In de korte overweging vestigt Ben de aandacht op het veulen uit het verhaal van Palmpasen. Twee vrienden moesten van Jezus het veulen ophalen in een dorpje. Het stond vastgebonden, maar Jezus zei: maak het maar los. Vastzitten is niks, het is veel fijner om vrij te zijn. Ben vraagt aan de kinderen: wanneer zit jij vast? 'Als ik nergens heen kan' is een antwoord en 'Soms als ik naar de WC ga'. Het is belangrijk dat je niet vastzit, dat je vrij bent. Daarom zegt Jezus: maak het veulen maar los, het mag mee in de processie. Jezus gaat erop zitten en het veulen is zo lief! Het brengt Jezus door de hele stad. De mensen zwaaien Jezus toe met palmtakken en ze zingen Hosanna, net als wij dat deden. Maar wat betekent Hosanna? Het betekent: 'Hij die bevrijdt'. Zingen maakt je ook vrij; met zingen laat je zien: ik ben een vrij mens. Je kunt vastzitten en door te zingen toch vrij zijn van binnen. Deze Goede Week begint met: Hosanna, Hij die bevrijdt, de mens van vrede. Hij wil dat wij Hem daarbij helpen, door te proberen van het leven iets goeds te maken en zo Zijn weg te volgen. Die weg eindigt niet met de dood op Goede Vrijdag, maar krijgt met Pasen een nieuw vervolg.

Natuurlijk wordt er daarna gezongen: *'Hier kun je op verhaal komen bij elkaar. Hier kom je weer tot leven, luister maar: een woord, hoor het spreekt je aan, een lied waar je voor gaat staan. Dat je mag delen met elkaar, dat je mag delen, met elkaar!'* En dan wordt iedereen uitgenodigd om zijn plaatsje in de bank te verlaten en in een grote kring te gaan staan. We bidden hand in hand het Onze Vader, wensen elkaar van harte de vrede toe, zingen samen en delen het brood met elkaar. Ontroerend en prachtig!



Ben sluit af met gebed: *'Goede God, wij zijn blij met alles wat goed en ons gelukkig maakt. Wij danken u voor de mensen met wie we samenleven, die goed en zorgzaam zijn. U danken we om Jezus, die goed is en met ons gaat in deze wereld. Hij geeft zichzelf en deelt zich als brood met ons. Wij geloven dat hij leeft in de liefde en de hoop onder de mensen. Wij bidden dat de geest van Jezus in ons mag komen, vooral in deze Goede Week'*. Waarop we antwoorden met het slotlied: *'Want je hebt een droom dat alles anders kan, dat niets je tegenhoudt; je weet het komt ervan. Ja, je hebt een droom die altijd sterker is dan alle duisternis, je hebt een droom!'*

Bezoekje aan het Mooi Leven Huis

Om alvast te beginnen met van het leven iets goeds te maken en de droom werkelijkheid te laten worden, lopen we na afloop van de viering met een grote groep mensen, vooral ouders en kinderen, naar het Mooi Leven Huis aan de Langhoven. We brengen er Palmpasestokken aan de bewoners van dit huis, die allemaal meervoudig beperkt zijn. Voor ons én voor hen een bijzondere kennismaking. De Palmpasens worden zeer gewaardeerd, maar ons bezoek misschien nog wel meer. Een prachtige afsluiting van een bijzondere Palmpasens!

Gezinsviering op Goede Vrijdag

Na het feest van Palmpasens volgt de ingetogen viering van Goede Vrijdag. We beginnen de viering met een positief lied: *'Hier kun je op verhaal komen bij elkaar, en reizen in de ruimte, geloof het maar. De stilte die open gaat, een hart dat zich raden laat voor wie wil delen met elkaar, voor wie wil delen met elkaar.'* Maar na het welkom zingen we: *'Nergens meer feest in de stad, mensen die overal schuilen en om hun kinderen huilen- nergens meer feest in de stad. Komt er God een nieuwe morgen?'* De kinderen worden uitgenodigd om naar voren te komen en Antoinette van Schaik vertelt over de 14 kruiswegstaties die te zien zijn aan de muur van onze kerk. Ze laten zien wat er op Goede Vrijdag met Jezus is gebeurd. Het verhaal wordt ook in deze viering verteld, maar dan met de prachtige afbeeldingen van een Ethiopische kruisweg.



Dan mogen de kinderen naar achteren lopen, naar het kruis. Tijdens het vertellen van het verhaal gaan zij helpen om het kruis te dragen; stapje voor stapje wordt het naar voren gebracht. Na de negende statie, als Jezus voor de derde keer is gevallen en bij Golgotha is aan gekomen, plaatsen we samen het kruis in de standaard. Na de 12^{de} statie, als Jezus is gestorven aan het kruis, mogen we bloemen brengen bij het kruis. Dit is altijd weer een bijzonder moment. Hoopvol zingen we *'Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen'*. En wanneer Jezus in het graf is gelegd bidden we: *'Lieve Jezus, komende zondag, met Pasen horen we hoe het verhaal verder gaat, want het verhaal is nog niet afgelopen. Wij geloven dat U altijd bij ons bent, ook al zien wij U niet. Amen'*. In stilte verlaten we de kerk, met hoop in ons hart.

Paasmorgen

Op Paasmorgen waren er 4 kinderen bij de kinderwoorddienst. Het Paasverhaal werd voorgelezen, de kinderen mochten eieren beschilderen én ze gingen eieren zoeken in de kerktuin. Na afloop van de viering mochten ook de andere kerkgangers op zoek naar de verstopte eieren, dat was erg leuk! De gevonden eieren werden vervolgens gedeeld met alle aanwezigen; een mooie afsluiting van deze blije Paasmorgen.

*Namens Kind en Kerk,
Rita van Doesum-Karsten*

Twee Kindermusicals



Op 23 maart, de dag voor Palmzondag, hebben wij met onze kleinzoon de familiemusical Emmaus bezocht in de Johannes de Doperkerk te Wageningen. Het was een musical over het verhaal van de Emmaüsgangers door de organisatie "Koemi". 80 kinderen en jongeren brachten een met zorg en liefde vormgegeven musical met mooie dansscènes en sterke teksten op steeds weer goed in het gehoor liggende melodieën.

Een uitgeknipte choreografie zorgde ervoor dat we gefascineerd bleven kijken. We werden aan de hand genomen langs bekende verhalen uit het oude testament. Scènes uit het scheppingsverhaal, Abraham, Jozef en zijn broers, de uittocht uit Egypte, David en Goliath, en de opstanding van Jezus kwamen in korte spelmomenten voorbij ondersteund door ritmische dans - en zangmomenten met duidelijke refreinen. Het refrein van het slotlied bleef in de Goede Week en tijdens de Paasdagen in mijn hoofd doorklinken.

*Allelujah
Jezus leeft,
Onze Heer is opgestaan.
De steen is weg.
Het graf is leeg
Allelujah.*

Op 20 april werd de tweede musical opgevoerd met de titel: Wie is mijn naaste. Deze keer mochten ook kinderen uit onze parochie meespelen met een groep van 12 kinderen van de Koemi groep. Er hadden zich 34 kinderen aangemeld. Mijn vraag was, zou het lukken om het zo'n net samengestelde groep van bijna 50 kinderen op een dag een minimusical in te studeren?

Tijdens deze dag bleek naast het acteer- ook het pedagogisch- en didactisch talent van Harm Ruiter. In gesprekken met de kinderen werd tijdens de repetities nagedacht over de volgende vragen: Kun je de naaste worden van iemand anders? En hoe help je elkaar dan?

Het was een vraag en antwoord spel waaraan alle kinderen meededen. Het thema van de barmhartige Samaritaan werd in de huidige tijd geplaatst. De liedjes en passen van de dansjes werden de hele dag druk geoefend. Om half vier was het zover, de voorstelling kon beginnen. Ruim honderd ouders met broers, zusjes en vriendjes keken met bewondering naar een ontroerende voorstelling waarin de sterke teksten, dansjes en liedjes de boodschap "Wie is mijn naaste" onderstreepten. Veel waardering voor allen die deze dag en dit optreden mogelijk hebben gemaakt. De vreugde en spontaniteit bij de voorstelling deed mij denken aan de uitvoeringen van "Kinderen voor Kinderen". Dit zijn activiteiten waar iedereen blij van wordt. Fijn dat we erbij waren.

Koemi was ook in Renkum aanwezig bij de avond waar gesproken werd over kindercatechese binnen onze parochie. Daar zal zeker inspiratie opgedaan zijn om in de toekomst mee aan de slag te gaan.

Ans Strik

Zorg voor Gods Schepping

Zondag **23 juni** is het weer zover, de volgende **Kinderkerk** in Bennekom in onze kerk. We gaan weer samen ontdekken, samen bidden en samen eten, dit keer rond het thema Gods Schepping. We hebben zoveel moois gekregen tijdens de schepping, en het is ook belangrijk samen goed te zorgen voor dat prachtige cadeau. Zoals altijd beginnen we om 16:00 uur met de ontdekkingsactiviteiten. Daarna praten we samen over het scheppingsverhaal uit de bijbel, waarna we een gezonde maaltijd hebben met alle vriendjes en ouders die duurt tot ongeveer 18:00 uur. Kinderen uit de hele parochie zijn van harte welkom!

Aanmelden (kinderkerk@rkkerkbennek.com.nl) wordt op prijs gesteld in verband met het eten. En als je een dieetbeperking hebt kun je dat ook doorgeven.



Via de QR code komt u op de kinderactiviteitenwebsite van onze kerk, waar u het laatste nieuws vindt.

WERKVELDEN

Parochiële synodale bijeenkomst



Op 27 februari vond in Bennekom de synodale bijeenkomst van onze parochie plaats. Deze bijeenkomst, georganiseerd door een speciale werkgroep Synode van H. Titus Brandsmaparochie, was voor onze parochie de laatste kans om een bijdrage te leveren aan het synodale proces. Uitgenodigd waren: alle parochianen en pastores van de Titus Brandsmaparochie. Dit

zijn de geloofsgemeenschappen Bennekom, Ede-Lunteren, Oosterbeek-Doorwerth, Veenendaal, Wageningen-Rhenen, Renkum-Heelsum.

Deelnemers waren: 70 parochianen uit de H. Titus Brandsmaparochie. Alle geloofsgemeenschappen waren vertegenwoordigd. De meerderheid (plm. 2/3) van de deelnemers was vrouw. De avond werd ingeleid door theologe en communicatiedeskundige Laetitia van der Lans. Daarna waren er gesprekken in acht dialogotafels (twee tafels per Thema). Parochianen waren de afgelopen twee jaar via de

parochiebladen met regelmaat op de hoogte gebracht van het wereldwijde synodale proces.

De werkgroep beveelt de uitkomsten van de gesprekken van harte aan aan de parochie: aan het pastoraal team, pastoraatsgroepen, deelnemers aan de synode-avond en alle andere belangstellende parochianen.

Hieronder treft U het verslag aan van deze bijeenkomst. Dit verslag is op 2 april door Ceciel Bruin aangeboden aan de landelijke werkgroep Synodaliteit. De werkgroep synode hoopt van harte dat dit rapport, direct of indirect, bijdraagt aan de Nederlandse bijdrage aan de 2^e synode in oktober 2024.

De Kerngroep Vorming & Toerusting sluit zich van harte hierbij aan en hoopt dat de parochie-versie van dit rapport bijdraagt aan de totstandkoming van een synodale parochie.

*Wergroep Synode van de
H. Titus Brandsmaparochie,
Ceciel Bruin (Bennekom), Maria van Schaijik
(Wageningen), Toos Ettema (Ede).
Kerngroep Vorming & Toerusting,
Gilles Ampt, Ceciel Bruin en Peter Wijngaard.*

Vanuit onze parochie zijn er acties aan toegevoegd. Deze zijn in de kaders weergegeven.

Wat hebben alle gesprekken ons geleerd?

De aanwezige parochianen zijn erg betrokken bij hun kerk. Synodale gesprekken zijn een uitstekende vorm om te luisteren naar wat er leeft en hoe de kerk zich zou moeten ontwikkelen. Men luistert met respect naar elkaar en ervaart veel herkenning. Het gesprek levert een aantal concrete, wenselijke stappen op.

Voor de gewijden in onze parochie is hun rol in het synodale proces en de synodale gesprekken nog niet evident. Hier zijn nog stappen voor nodig.

Synodale gesprekken lijken ook een geschikte methode om met elkaar te spreken over de toekomst van de eigen parochie. Het goed begeleiden van synodale gesprekken is essentieel. Het is wenselijk om een kleine groep van parochianen te bekwamen als synodale gespreksleider.

Wat willen we de parochie meegeven over het zijn van een synodale kerk?

Synodaal spreken en overleggen in de parochie:

- In gesprek blijven met alle parochianen over de toekomst van de kerk en de parochie;
- Ambtsdragers in de gesprekken betrekken;
- Een synodale werkgroep in de parochie aanstellen;
- De synodale gesprekstechniek als standaard binnen de werkgroepen hanteren, juist ook in de overleggen met de pastores.

Synodaliteit als uitgangspunt van een missionaire kerk.

Laten we als parochie in onze missionaire roeping een verwelkomende kerk en synodale parochie zijn. Dat wil zeggen, een veelkleurige gemeenschap waar iedereen welkom is, waar ieder zich thuis voelt en waar iedereen wordt gehoord. (zie ook hieronder thema's 2 en 3).

Thema 1: Al of niet gedoopt zijn, als basis van ons kerk zijn

Lijnen van de Thema 1 gesprekken:

Het thema roept hele sterke gevoelens op. Allemaal dromen wij van een wereldkerk als paraplu voor gemeenschappen die lokaal best wel wat mogen verschillen. Er is een sterke wens voor een gastvrije kerk waar een ieder welkom is ongeacht doopsel, herkomst of burgerlijke staat. Een gastvrije kerk is een inclusieve kerk, ook en juist waar het gaat om diversiteit. Respect voor de ander, luisteren naar de

ander, open staan voor de ander en accepteren van ieders kernwaarden.

Het doopsel is iets heel persoonlijks en kan een hoeksteen zijn in de eigen relatie tot God. De kerkelijke hiërarchie hoeft daar geen oordeel over uit te spreken. Het niet erkennen van een doopsel is een vorm van ontkenning en uitsluiting met veel verdriet tot gevolg voor de betrokkenen en daarbuiten. Dit staat op gespannen voet met een gastvrije en synodale kerk.

Wat willen we over Thema 1 meegeven aan de synode in oktober 2024?

Laat onze kerk in de praktijk soepeler omgaan met andere doopsels. Andere doopsels zijn evenzeer welkom! Andere doopsels dragen bij aan de diversiteit in de kerk. Een synodale kerk staat daarvoor open. Laat onze kerk een paraplu zijn waaronder iedereen welkom is vanuit een eigen persoonlijke relatie met dezelfde God.

Wat willen we over Thema 1 meegeven aan de geloofsgemeenschappen in de parochie?

Laten we bovenstaande wens voor de synode toepassen in onze geloofsgemeenschappen.

Thema 2: Vorming in een missionaire kerk

Lijnen van de Thema 2 gesprekken:

Deelnemers van het thema zijn direct of indirect betrokken bij het proces van missionaire kerk zijn. Een eerste rode draad van het gesprek is de vraag wat er in onze parochie en geloofsgemeenschappen intern nodig is aan missionaire versterking op de weg naar een missionaire parochie en kerk. Een tweede rode draad gaat over de versterking van onze externe gerichtheid: het inspireren van en samenwerken met gemeenschappen uit andere kerken en de maatschappij.

Een derde rode draad gaat over vorming en toerusting: het definiëren van gestructureerde kennis en kunde en van activiteiten die nodig zijn bij de concretisering van de 'verander-tocht' naar een missionaire parochie.

Wat willen we over Thema 2 meegeven aan de synode in oktober 2024?

Op de weg naar een missionaire kerk hebben we behoefte aan intern en extern gerichte acties. Interne acties hebben betrekking op geloofsverdieping (bijvoorbeeld in gespreksgroepen), beter

afgestemde vieringen (balans van diversiteit, meer stille momenten), versterking van de saamhorigheid van parochianen en de vorming van een herkenbare verwelkomende identiteit. In extern gerichte acties willen we ons geloven beter voor het voetlicht brengen. We willen goed vindbaar zijn voor mensen voor wie we iets kunnen betekenen en we willen ons beter afstemmen op groeperingen en op thema's in de maatschappij. Daarvoor is een gecoördineerde aanpak nodig vanuit de parochies en de bisdommen en een ondersteuning daarbij vanuit onze wereldkerk.

Wat willen we over Thema 2 meegeven aan de geloofsgemeenschappen in de parochie?

Laten we bovenstaande wens voor de synode toepassen in onze geloofsgemeenschappen.

Thema 3: Deelname aan een verwelkomende kerk

Lijnen van de Thema 3 gesprekken:

Het thema roept verdriet en teleurstelling op om uitsluiting van mensen door met name de kerkelijke regels en naar binnen gekeerde geloofsgemeenschappen. Maar er is ook hoop en vertrouwen in de toekomst. Deelnemers bespreken manieren om gemeenschap te vormen die passen bij de diversiteit aan parochianen van onze gemeenschappen. Naast de vieringen op zondag kunnen kleine gemeenschappen als 'onderdeel van het geheel' ontstaan; divers en inclusief. Voorbeelden zijn bespreksgroepen en een schilders club. Kleine groepen verhogen de kansen op ontmoetingen en versterking de onderlinge band, waardoor de gemeenschap als geheel wordt versterkt.

Er is behoefte aan sterkere verbindingen binnen de gemeenschappen. We bespreken een overweldigend aantal ideeën en voorbeelden, variërend van een open huis, tot andersoortige vieringen als een Thomasviering en verbindende activiteiten als muziek, kunst en lezingen en samen eten. Allemaal kansen op ontmoetingen met meerwaarde.

Wat willen we over Thema 3 meegeven aan de synode in oktober 2024?

Wij verlangen naar een open, inclusieve, verwelkomende katholieke kerk op alle niveaus. Een verwelkomende kerk biedt welkom aan een diversiteit aan mensen van allerlei achtergronden. Een sterke, krachtige geloofsgemeenschap laat vele talenten bloeien.

Laten we blijven zoeken naar activiteiten en vormen van samenkomst, die passen bij de mensen die deel uitmaken van de geloofsgemeenschappen en waarin iedereen zich welkom voelt.

Wat willen we over Thema 3 meegeven aan de geloofsgemeenschappen in de parochie?

Er is behoefte aan sterkere verbindingen binnen de gemeenschappen. Laten we blijven zoeken naar activiteiten en vormen van samenkomst, die passen bij de mensen die deel uitmaken van de geloofsgemeenschappen en waarin ieder zich welkom voelt.

Naast de vieringen op zondag kunnen kleine gemeenschappen als 'onderdeel van het geheel' ontstaan; divers en inclusief. Kleine groepen verhogen de kansen op ontmoetingen en versterking de onderlinge band, waardoor de gemeenschap als geheel wordt versterkt.

We bespreken een overweldigend aantal ideeën en voorbeelden, variërend van een open huis, tot andersoortige vieringen als een Thomasviering en verbindende activiteiten als muziek, kunst en lezingen en samen eten. Allemaal kansen op ontmoetingen met meerwaarde.

Thema 4: Vrouwen in het leven en de zending van de kerk

Lijnen van de Thema 4 gesprekken:

Het thema roept erkenning en frustratie op. Er is ervaring met klerikale behandeling en afwijzing. Vrouwen kunnen veel, in de maatschappij zijn ze beter opgeleid. Maar in de kerk zijn mannen de leiders en staan op het altaar. Er is hoop, gezien de speciale oproep van de paus aan vrouwen. Vrouwen verlangen naar een kerk waarin zij meer gezien en erkend worden in hun rollen en taken en waarin hun talenten voor leiderschap meer wordt gewaardeerd en benut. In de parochies willen ze een grotere rol in de verantwoordelijke taken en in het voorgaan in diensten. Zij willen daarvoor hun talenten verder ontwikkelen en waar nodig getraind worden. Mannen erkennen dit en pleiten voor meer evenwicht van leiderschaps- en sociale taken, afgestemd op talent en niet op gender.

Wat willen we over Thema 4 meegeven aan de synode in oktober 2024?

Dat het synodale proces ertoe mag bijdragen dat er meer gelijkwaardigheid is in het vervullen van de functies door mannen en vrouwen. Op parochie, landelijk en wereldniveau. Naar vrouwen moet beter geluisterd worden in de dialoog en besluitvorming. Vrouwen moeten de gelegenheid krijgen om dezelfde kerkelijke opleidingen te doen en de daaruit voortvloeiende functies kunnen vervullen. In dit proces mogen mannen zich meer uitspreken. Priesters en bisschoppen zouden kunnen leren om beter met vrouwelijk talent om te gaan. Zowel voor het benutten van talenten als voor de samenhang is de kerk beter af wanneer mannen en vrouwen hetzelfde kunnen en mogen doen.

Wat willen we over Thema 4 meegeven aan de geloofsgemeenschappen in de parochie?

Vrouwelijke talenten beter benutten:

- Waken voor evenwicht m/v in voorgangers van diensten;
- Meer evenwicht m/v in bestuurlijke taken in de kerk, op alle niveaus;
- Waken voor evenwicht m/v in uitvoering van pastoraatstaken.

Vrouwelijk talent ontwikkelen:

- Vrouwen aansporen een leidende rol te pakken. Met name mannen en ambtsdragers moeten hen daarbij inspireren en het vertrouwen geven;
- Vrouwelijk talent verder ontwikkelen door middel van bij- en nascholing.

Liturgisch Beraad en pastoor Mauricio

In Bennekom worden vier keer per jaar alle onderwerpen en afstemmingen over de zondagse vieringen besproken in het liturgische beraad Bennekom (LBB). Hieraan nemen deel vertegenwoordigers van de koren, lectoren, kosters, parochiële voorgangers, roostermaker, locatieraad en pastoraatsgroep. Meestal zijn er tijdens de vergadering 10 tot 12 mensen aanwezig. Hans Wilmink is de voorzitter.

Op 19 maart was er een vergadering van het LBB waarin pastoor Mauricio te gast was. De agenda stond geheel in het teken van het inventariseren van wensen en mogelijkheden met betrekking tot de liturgie van de vieringen. Deze keer waren ook de

bloemengroep en de werkgroep MOV uitgenodigd. De intentie was om dit een open gesprek te laten zijn waarin met respect naar elkaar geluisterd wordt en dat is gebeurd.

Het is niet gemakkelijk om met elkaar liturgische onderwerpen te bespreken omdat we – ook al maken we deel uit van dezelfde RK-kerk – op punten verschillende tradities kennen. Die verschillende tradities behoren bij de rijkdom van de wereldkerk en die willen we op lokaal niveau goed met elkaar verenigen. Daarnaast is het zo dat de MVR geloofsgemeenschap in Bennekom een grote verscheidenheid aan vieringen kent. Dat is een groot goed ook in de ogen van pastoor Mauricio. Zo is hij heel enthousiast dat Bennekom een heuse kinderkerk heeft. Dit enthousiasme draagt hij heel actief uit in andere geloofsgemeenschappen omdat geloofsgemeenschappen van elkaar kunnen leren en inspiratie opdoen.

We hebben uitgebreid gesproken over de mogelijkheid en de rol van acolieten en misdienaars in eucharistievieringen. In de MVR in Bennekom is dit een gebruik dat we al 50 jaar niet meer kennen. Het blijkt tijdens dit overleg dat er heel verschillende gevoelens en opvattingen leven in de geloofsgemeenschap over dit onderwerp. Ter illustratie: voor de een is het een kans om kinderen als misdienaar een rol in de kerk te geven, voor de ander is het een grote stap op de weg terug naar voor het Tweede Vaticaans concilie. De uitkomst van het overleg is dat de geloofsgemeenschap de ruimte krijgt van de pastoor om een beleidsvoorstel op te stellen hoe de rol van acoliet of misdienaar bij eucharistievieringen (meestal één maal per maand) in te vullen. De rol van acolieten of misdienaars is niet verplicht in eucharistievieringen maar als we die rol invullen, doen we dat met lokale mensen van de geloofsgemeenschap. U heeft wellicht al gemerkt dat daar in de praktijk al een start mee is gemaakt. In het volgende liturgische beraad gaat dit opgepakt worden om invulling te geven aan het beleid rond acolieten en misdienaars in Bennekomse eucharistievieringen.

In het overleg zijn ook nog diverse andere liturgische onderwerpen besproken. In de veertigdagentijd blijft het tabernakel goed zichtbaar onder de hongerdoek die er dan hangt.

Pastoor Mauricio vraagt expliciet om aandacht voor de betekenis van de altaartafel. Die betekenis komt het beste tot uitdrukking door een zo leeg mogelijke altaartafel. Besproken is dat de bloemen op het altaar blijven en de collectemandjes niet. Lectoren

zitten naast de voorganger op het liturgische centrum, zoals wij gewend zijn. Als de voorganger van buiten de geloofsgemeenschap komt, dan is de lector in de liturgie de vertegenwoordiger van de lokale geloofsgemeenschap. De lector weet het beste wat er lokaal leeft. Vanuit die rol bereidt de lector dan de voorbede voor. Lectoren worden daartoe opgeleid.

Al met al zijn er veel onderwerpen besproken en heeft het uitgebreide gesprek geleid tot goed afgewogen uitkomsten. De avond geeft ons veel vertrouwen in de vruchtbare samenwerking met onze nieuwe pastoor.

Gilles Ampt en Hans Wilmink

IMPRESSIES

Goede Vrijdagviering

'Durven te leven zoals Jij', avondviering op Goede Vrijdag.

Deze Goede Vrijdag is voor mij een bijzondere dag. Ik mag mijn verjaardag vieren, in de gezinsviering samen met de kinderen het kruis dragen en ook nog één van de lectoren zijn in de avondviering. Voorganger Gilles Ampt en de liturgiegroep van het koor Arsis hebben een bijzondere viering voorbereid met als titel: 'Durven te leven zoals Jij'. De titel komt uit het lied 'Om menswording':

*"Zie hoe de mensen leven op aarde,
hoor hoe zij schreeuwen, voel hun pijn.
Keer jij het noodlot, doe jij wat recht is,
ben jij die is 'ik zal er zijn'?
Dat wij ooit worden mensen als mensen,
aan alle angst en pijn voorbij,
keren het noodlot, doen wat gedaan moet,
durven te leven zoals Jij."*

Het lijdensverhaal wordt gelezen uit het Johannes-evangelie en onderbroken door meditatie en liederen uit de Matteüspassie. In de meditatie legt Gilles uit dat Johannes wil laten zien wie Jezus is. Jezus stelt zich op als herder en is doende zijn leerlingen op weg te sturen om kerk te zijn in Zijn naam. Petrus gaat daarin een belangrijke rol spelen, maar hij durft nog niet te leven zoals Jezus. Jezus staat pal voor Zijn zaak. Maar Petrus ontkent tot drie maal toe dat hij een leerling van Jezus is. Gilles vraagt ons om na te denken over de vraag: "Wat betekent het voor ons om leerling te zijn van Jezus? Hebben wij daar durf voor nodig?"

De evangelist Johannes geeft maar een hele korte beschrijving van de kruisweg die Jezus is gegaan. Personen als Simon van Cyrene en Veronica komen niet voor. Johannes maakt van de passie niet zozeer een lijdensverhaal maar een presentatie van wie Jezus is. Opvallend is dat Jezus zijn eigen kruis draagt, dat staat er expliciet. Hij draagt zijn lot alleen, maar

heeft zelfs aan het kruis nog oog voor zijn moeder Maria en de 'leerling van wie hij veel hield'. Hij maakt ze tot moeder en zoon. Dan weet hij dat alles is volbracht en geeft de geest. De paaskaars wordt gedoofd.

We belijden: "Wij geloven in Jezus Christus. Door Jezus kennen we de liefde die in God haar oorsprong heeft. En in en door Jezus Christus beleven we deze liefde".

De kruishulde is zeer indrukwekkend, zoveel mensen die bloemen steken bij het kruis! Ieder jaar weer zo'n liefdevol gebaar. Na de voorbeden bidden we samen om kracht, om te leven zoals Jezus: "God, geef ons het lef om onze grenzen te verleggen. Dat we als het nodig is over onze eigen angst heen durven stappen en voor een ander opkomen. Geef ons de kracht om als bevrijde en bevrijdende mensen te leven!"

De viering wordt besloten met een lied uit de Passie, waarna we ontroerd in stilte de kerk verlaten:

*Is dit het einde van de mensen?
Zand erover, steen ervoor?
Dood is dood, vervlogen wensen?
Mensen eeuwig op dood spoor?
Word je hier nu voor geboren,
voor een gat diep in de grond?
Weet je dit al van tevoren,
is dit dus je horizont?*

*Mensen gaan en mensen komen,
opgeschreven in Gods hand.
Leven door God ingenomen
aan die verre overkant.
En ze slapen en ze dromen
totdat Hij hen wakker maakt,
in zijn warme onderkomen
hen met licht en liefde raakt:*

*'Wakker worden niet meer slapen,
ogen open, kijk me aan.
Ik heb alles nieuw geschapen,
het is tijd om op te staan'*

Rita van Doesum-Karsten

De Paaswake

De Paaswake werd dit jaar in Ede gevierd samen met onze geloofsgemeenschap. Pastor Erik Rozeman ging voor. Het jongerenkoor JKA zorgde voor de muzikale omlijsting.

Voor de opening van het eerste deel van de paaswake, de Lichtritus, werden alle aanwezigen uitgenodigd om in het bijna donker naar buiten te gaan. Bij het verlaten van de kerk ontving iedereen een kaars. Op het kerkplein stonden alle gelovigen in een grote kring rond een vuurkorf en hebben we ervaren hoe de duisternis door de vlammen werd verdreven en de nacht verlicht werd. Het JKA-koor zong met ons allen:

*Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft
Vuur dat nooit meer dooft.*

De paaskaars als symbool van het licht van Christus werd naar buiten gedragen. Het vuur werd gezegend en aan het nieuwe vuur werd de paaskaars ontstoken. In de paaskaars met de tekens van Alfa en Omega werden vijf wierookkorrels (nagels) in de vorm van een kruis gestoken. Hierna werd het licht de donkere kerk binnen gedragen en het vuur van de paaskaars werd aan allen doorgegeven zodat wij bij binnenkomst de kerk met onze kaarsen verlichtten. Daarna klonk de Paasjubelzang ondersteund door trompetgeschal en pianospel.

Tijdens de Dienst van het woord werden de lezingen beurtelings gedaan door een vertegenwoordiger uit Bennekom en een vertegenwoordiger van de geloofsgemeenschap uit Ede. Na elke lezing zongen we samen met het koor passende liederen bij de teksten.

Het derde deel was de viering van het doopsel. De zegening van het doopwater vond plaats en onze kaarsen werden opnieuw opgestoken voor de hernieuwing van de doopbeloften.

Het laatste deel was de Eucharistieviering. Na het slotgebed werden de parochianen uit Bennekom uitgenodigd om naar voren te komen om het Licht en het water te ontvangen en mee te nemen naar onze

eigen geloofsgemeenschap. Marianne Thie, die ook de lezingen had verzorgd, droeg het Licht en René Wijngaard droeg de kruik met water naar buiten. Pastor Rozeman bedankte de dirigent en het jongerenkoor voor de steeds weer prettige samenwerking. Ook de lectoren en allen die gewerkt hebben om met de aanwezigen deze Paaswake succesvol te laten verlopen werden door hem bedankt. Een daverend applaus klonk op.

Tot slot werd door allen samen met het JKA-koor uit volle borst gezongen en ondersteund door 2 twee trompettisten en prachtig pianospel:

*U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,
Heeft de steen genomen
Van 't verwonnen graf.*

Met deze sfeervolle Paaswake werd het Paastriduüm op een mooie manier afgesloten. In de kerk en tijdens het lopen naar de ruime parkeerplaats wisselden we de Zalig Pasen wens uit. Midden in de nacht reden we naar Bennekom terug met slechts een enkele auto voor ons. In mijn hoofd klonken de gezongen liederen nog steeds door. Ook tijdens de beide paasdagen heb ik met een warm gevoel aan deze viering teruggedacht.

Ans Strik

Paaszondagviering

Het is Eerste Paasdag. Zomertijd, toch altijd weer even wennen. Voor je gevoel vroeg uit en ook nog een half uur eerder naar de kerk. Afijn, op de fiets naar Bennekom. Ik had Moussa uitgenodigd om ook naar de viering te komen. Wij beiden zijn trainers van de Pallas '67 Loopgroep Bennekom, waar Roderick meetraint. Moussa wilde graag een mis met Roderick bijwonen. Wij gaan beiden in de kerk zitten. Ik zie ook Osita, die ook met ons meetraint en verblijft op het AZC.

Het Gemengd Koor met Rineke als dirigente en Xander als organist opende met

*Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in een bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aard' en steen,
uit alle wond'ren om u heen spreekt,
dat God heeft gesproken.*

Dan opent Roderick met kruisteken en de begroeting. 'Fijn dat jullie er allemaal zijn. Nu zomer-

tijd, klok een uur vooruit en de mis nu om 10:00 uur. Heel attent. Misschien komen straks na een uur nog een aantal. Die kunnen gelijk aan de koffie. En de kinderen die in de kerk zitten mogen naar de Torenzaal. Paaseieren zoeken in de tuin.'

De derde lezing is uit het Evangelie door Johannes. Maria Magdalena en een paar leerlingen van Jezus, waaronder Petrus zagen dat de steen voor het graf was weggerold en dat het graf leeg was. Alleen een paar zwachtels lagen er nog. Pas later zagen ze in dat er geschreven was dat Jezus uit de doden zou opstaan. In de preek ging Roderick hier op in. Het gaat om zoeken en dan het nieuwe leven ontdekken. Zoals het zoeken van de paaseieren. Na een Eucharistieviering in Oosterbeek, fietste hij terug.



Toch maar even langs de Koningsakker, waar zijn vader begraven is. Hij zag een grote vlakke, maar waar zou het graf van zijn vader zijn? Roderick zocht en kon het niet vinden. Wat nu? Dit hadden de leerlingen van Jezus ook. Paniek, waar zou Hij kunnen zijn? En dan na ongeveer twintig minuten vindt Roderick het graf van zijn vader. 'Het was er stil, terwijl mijn vader altijd zo nadrukkelijk aanwezig was en grappen maakte. Naast het graf stond een plant, met knoppen die op het punt stonden om uit te komen. Nieuw leven! Ook in mij. Mijn vader is in me, in mijn gedachten, in mijn hart.'

Dan komt de consecratie. Het valt me elke keer op dat op dat moment het zonlicht door de ramen vol op Roderick schijnt alsof hij op dat moment in het 'spotlicht' staat. Het is ook precies 11:00 uur.

Aan het einde van de viering vraagt Roderick even aandacht voor de dirigente, Rineke. 'Zij heeft maar 4 uur geslapen. Gisteravond een lange viering van bijna 3 uur en hier weer vroeg aanwezig. Ook dank naar de organist, pianist, het koor, de acoliet en lector en jullie allemaal voor jullie aanwezigheid.' Het was een mooie mis, en het Gemengd Koor zong prachtig.

Na afloop drink ik koffie met Moussa en Osita. 'Hey coach', zegt Osita, 'last week he was running with us, and he is priest! Amazing!'. Moussa, zelf gematigd moslim, zag veel overeenkomsten in zijn beleving van het geloof en wat hij ervoer tijdens de mis. Alle religies zijn in de kern gelijk. Ik fiets daarna naar huis en de zon schijnt. Het is Pasen.

Hans Wilmink

Christelijke Meditatie; lezing Kick Bras



Meditatie is een stil gebed. Een gebed tot de Vader die in het verborgene zit. Aldus de emeritus PKN predikant en aan het Titus Brandsma instituut gelieerd onderzoeker dr. Kick Bras die op zaterdag 20 april in Bennekom een Titus Leerhuis lezing hield over het thema Innerlijke verstillings door de eeuwen heen.

Bras ging in op de geschiedenis van de Christelijke meditatie. Het Christendom is van oorsprong een open religie. Andere denkpatronen werden overgenomen. De Christelijke meditatie is niet exclusief, maar heeft wel eigen accenten. Tegenwoordig zijn er veel vormen van meditatie. Maar veel mensen weten niet dat er in het Christendom al een hele lange traditie is, met wortels in het Jodendom, waar de Joden de Thora- en de Talmoedeksten mompelend reciteerden. Later kwamen de woestijnvaders die de Bijbelteksten en vooral de psalmen reciteerden als een onophoudelijk gebed. Door invloeden van de Griekse filosofie kwam er meer nadruk te liggen op de verstillings. Alles komt voort uit de één oorsprong. De weg naar binnen. Als we verstillen, dan keer je naar binnen en ervaar je het Goddelijke dat in je zit en dat je één bent met God. En ook het besef dat je één bent met de bron van het bestaan. Het geheim van God is niet te beredeneren. Het is er.

Dan ontwikkelt de Christelijke meditatie zich tot een Lectio Devina die bestaat uit lectio, lezen, meditatio, het erover nadenken, oratio, het gebed, en tot slot contemplatio, de verstillings. Lectio Devina is in kloosters een manier van mediteren. Bij de Lectio Devina gaat het er bij elke zin om te bedenken wat er staat, te bedanken voor wat je las, te belijden wat

dit voor jou betekent en tot slot te bidden om hulp. De Jezuïeten hadden de Ignatiaanse meditatie, waarbij je je afvraagt wat de tekst voor jou betekent als jij in die positie verkeert. Het is dan meer de tekst doorleven. Als je dit eenvoudig wilt houden kan je een zin beperken tot één woord dat je steeds herhaalt en dat je tenslotte dichterbij God brengt. In de vorige eeuw werd de verstillings steeds belangrijker. Een meditatie staat niet op zichzelf. Het moet ingebed zijn in een meditatief leven. Dat is leven vanuit eenvoud, met stilte en met aandacht. Zingen is een vorm van meditatie. Daarom zingen monniken

tijdens de getijden. Het Gregoriaans is een zang die erg meditatief is. Maar ook andere gezangen kunnen meditatief zijn, zoals Taizé-gezangen.

Het was een zeer inspirerende lezing. Kick Bras was uitgenodigd door de landelijke vereniging Meditatie vanuit de Christelijke Traditie samen met het Titus Leerhuis.

Hans Wilmink

Kick Bras, Christelijke meditatie. 143 pp Adveniat

VRIJWILLIGERS

Vrijwilligers gezocht voor de MVR Bennekom!

“Ik ben lector geworden om de binding met de kerk niet te verliezen”. Een quote uit het estafettestukje dat u verderop in dit NieuwsBlad kunt lezen. Misschien voor u ook een reden om actief te worden in onze kerk? Gelukkig hebben wij nog een zeer vitale geloofsgemeenschap. Maar uw hulp is nodig om die vitaal te houden, want alles wat er gebeurt is vrijwilligerswerk! Kijk eens in onderstaande lijst; hopelijk staat er iets tussen dat u aanspreekt. U kunt meteen contact opnemen met de vermelde contactpersoon. Heeft u een vacature die in deze lijst moet worden opgenomen of die van de lijst moet worden gehaald? Stuur dan een mailtje naar secretariaat@rkkerkbennekom.nl.

Werkgroep/koor/contactpersoon	Gezocht
Advertenties MVR NieuwsBlad Peter Wijngaard redactie@rkkerkbennekom.nl	Iemand die het werven en coördineren van advertenties voor het MVR NieuwsBlad wil overnemen van Anton Baks
Redactie MVR Jos Jansen redactie@rkkerkbennekom.nl	Iemand die het maken van de digitale nieuwsbrief wil overnemen
Kinderopvang tijdens de viering Marianne Thie majthie-koomen@hotmail.com	Jongeren, ouders, opa's, oma's voor kinderopvang bij bepaalde vieringen
Laudenkoor Willem van Wingerden willemvanderwingerden@telfort.nl	Zangers, ca. 4x per jaar <i>Eerstvolgende Laudenviering is op 18 augustus</i>
Koor Arsis Conny van den Broek cm_vandenbroek@hotmail.com	Pianist en gitarist
Kinderkerk Conny van den Broek kinderkerk@rkkerkbennekom.nl	Ouders, opa's, oma's, parochianen die mee willen helpen. <i>De volgende keer is op 23 juni</i>
Werkgroep Caritas Huub Oude Vrielink huub.oudevrielink@ergolabresearch.eu	Een nieuw lid voor de werkgroep



MVR ESTAFETTE

MVR-estafette: Clemens Schellens

In de MVR-estafette komt elke keer een ander lid van onze geloofsgemeenschap MVR aan het woord. Via de estafette kunnen mensen binnen onze geloofsgemeenschap elkaar beter leren kennen. Degene die aan de beurt is geweest geeft het stokje door aan een ander lid.

Naam: Clemens Theodorus Paulus Maria Schellens.



Leeftijd: 67 jaar.

Geboren te: Deventer.

Verliefd, verloofd, getrouwd: 47 jaar samen met Jacqueline Vredenburg. We hebben twee dochters Karen en Jiska én inmiddels ook een kleindochter Sarah.

Hobby's: teveel! Op (veruit) de eerste plaats ons gezin, familie en vrienden. Onze dochters zijn geweldig en ik had nooit gedacht dat een kleindochter ook zo leuk zou zijn.

Verder houd ik van klussen (o.m. een klusgroep met goede vrienden), muziek (vooral klassiek en jazz) en het ontwerpen en bouwen van audio-apparatuur, waaronder buizenversterkers. Ook (motor-)rijden vind ik heerlijk en -nu ik wat meer tijd heb- zelfs het werk in de tuin. Tenslotte de viool, tja, die wil ik eigenlijk wel weer oppakken. Daarvoor voldoende tijd maken lukt echter nog niet zo. Waar heb ik in vredesnaam ooit de tijd vandaan gehaald om meer dan zestig uur gemiddeld per week te werken??

Opleiding: Voeding van de mens (LH Wageningen), Ondernemer elektrotechniek (VEV Nijkerk), Organisatieadvies (VNG Den Haag), Financial economics (KU Tilburg) en momenteel vooral Elektronica.

Huidige beroep: die mooie periode heb ik mogen afsluiten. Na militaire dienst en wat eerste banen richtte ik in 1990 met drie collega's het organisatieadviesbureau Leeuwendaal op. Daar werkte in 17 jaar met ontzettend veel plezier. Het is prachtig om een eigen bedrijf zo vanaf de grond af aan te mogen opbouwen. Bij tal van organisaties heb ik mijn talenten (en tekortkomingen) mogen inzetten als

interimmanager. In mijn laatste betaalde baan, tot 2021, was ik directeur bedrijfsvoering van Achterhoek VO, een groep met 13 middelbare scholen; eveneens een geweldige uitdaging, fijne werkomgeving en grote verantwoordelijkheid.

Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap MVR en waarom? Ja, vooral vanwege de leuke, interessante en betrokken parochianen, de goede onderlinge sfeer en het diverse aanbod dat in de parochie wordt nagestreefd. Anderzijds is mijn betrokkenheid beperkt; je ziet mij bij lange na niet wekelijks in de kerk.

Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en waarom? Ja, en niet alleen omdat het er bij ons thuis met de paplepel is ingegoten. Vanzelfsprekend was ik ooit misdienaar. Bij de Sint Jans Parochie in Laren (N-H) en diverse (mini-)kloosters in de directe omgeving. Vóór school een heerlijk ontbijt met ei en peperkoek bij de nonnen aan de Houtweg. En bruiloft of begrafenis, dienen tijdens schooltijd was altijd top :-). In Laren, met een heuse jaarlijkse processie, heb ik het ceremonieel leren waarderen. Dat de kerk daar niet als enige optie in is blijven hangen, vind ik mooi. Er zijn immers meer manieren om het geloof te koesteren. Dat binnen onze kerk niet over elk superdetail gekrakeeld wordt, kan ik waarderen. Geef iedereen een beetje ruimte. Ikzelf geloof minder in een God als Heer, Koning, Persoon; ik ervaar God meer in de (positieve) interactie tussen mensen.

(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap en waarom? Ik ben lector, soms acoliet en zing mee met Gregoriaans. Ik ben destijds vooral lector geworden om, na de opvoeding van onze dochters, de binding met de kerk niet te verliezen door mijzelf te dwingen toch minstens zo nu en dan naar de mis te gaan.

Is er iets wat je nog zou willen doen of wat je mist binnen MVR? Het is goed zoals het is, naar mijn bescheiden mening. Laten we vooral de verscheidenheid blijven koesteren, daarmee blijft onze parochie voor zoveel mogelijk gelovigen aantrekkelijk én interessant.

Mooie MVR-herinnering: de prachtige, betekenisvolle en bijzonder persoonlijke preken van Henry en Roderick.

Verder actief met: vrijwilligerswerk heb ik -nadat ik stopte met werken- "on hold" gezet. Eerst maar eens

inhalen waar ik eerder niet aan toekwam. En dat is héérlijk. Alweer ruim drie jaar en ik heb me geen moment verveeld.

Oh ja, waar ik nog wél actief mee ben is hardlopen (niet zo héél hard, hoor, en ook niet echt voor mijn lol).

Stokje gaat door naar: Marialda Kuin.

Want: zij heeft, haar voorgangster Els Wouters indachtig, met haar prettige en opgewekte persoonlijkheid buitengewoon goed leiding gegeven aan het lectorenteam.



WERKGROEPEN

Werkgroepen – Het Gemengd koor

Of ik even een stukje wilde schrijven vroeg Hans Wilmink. Jawel hoor, maar je moet er even op wachten...

Sinds september 2008 ben ik elke donderdag aanwezig in wat tegenwoordig de Hummezaal heet om met het gemengd koor te repeteren. Dat is al best een hele tijd als ik er zo bij nadenk. Als ik terugdenk aan die eerste maanden schiet me van alles te binnen... Het heel snel omdraaien van de opstelling zodat ik niet meer bovenaan de trap sta en de mannen wat beter onder handbereik heb bijvoorbeeld. Het koor was een stuk groter en de mannen stonden zowat in de keuken.

In de kerk moest ik potjandorie toch weer op een verhoging staan en stond het koor achter het hek. Omdat de mannen weer helemaal achteraan stond leken ze wel verdubbeld in aantal. Ik herinner me nog dat ik verbaasd om me heen keek. Waar zijn al die mannen? De parochiezaal en het priesterkoor zijn inmiddels onherkenbaar verbouwd.

En ik zei wel 'elke donderdag' maar zoals we allemaal weten is er een zwarte periode geweest waarin we niet mochten komen en waarin zingen opeens als gevaarlijk werd beschouwd. Dus nu: het gemengd koor NA Corona. Het koor is op dit moment klein maar fijn. Als er zieken of vakantiegangers zijn natuurlijk soms wat te klein, maar nog steeds fijn. Ik was ook even bang dat we naar een ongemengd koor onderweg waren, maar er hebben zich weer wat nieuwe mannen aangediend. Daar zijn we heel blij mee. We zitten wat compacter en ieder koorlid moet zelfstandiger zingen dan toen het nog een groot koor was. Maar dat hebben we in de Corona-tijd wel

geleerd. Op anderhalve meter afstand hoor je elkaar toch wat minder goed, dus we moesten wel. Best een prettig bij-effect als ik eerlijk ben. Over de introductie van de muziekstandaards zijn de meningen wat verdeeld. Vanuit de kerk ziet het er wat minder fraai uit, maar de zangers blijven zo wel wat beter rechtop staan en houden het langer vol. En nu zingen ze weer naar de kerk in en niet meer naar hun eigen schoenen.

De gemiste studiedag van 15 maart 2020 hebben we op 4 november 2023 eindelijk kunnen inhalen. En hoe! We hebben het hele kerstprogramma in de steigers gezet en ondertussen ging elke stempartij onder de stimulerende leiding van Tineke Roseboom aan de slag in de kerk. Ik zag telkens heel blij mensen terugkomen en na afloop sprak ik een net zo blij Tineke. Zowel de koorleden als Tineke gaven aan dat het naar meer smaakt. Dus daar wordt aan gewerkt. Maar eerst gingen we aan de borrel die door een paar van de koorleden uitstekend verzorgd was. En vrij snel daarna konden we ook weer eens een Ceciliafeest vieren. Oude tijden herleven.

Ik ben heel blij met het koor zoals we nu werken. Men komt zo vaak mogelijk naar de repetities, staat open voor aanwijzingen en gekke oefeningen (overgooien met klinkers...) en doet zijn en haar uiterste best de vieringen mooi muzikaal te omlijsten. Het enige is natuurlijk dat er wat leden bij zouden mogen komen. Onze zeer gewaardeerde tenor zou graag gezelschap krijgen, de alt en zijn wat uitgedund geraakt en ook een bas of sopraan is van harte welkom. Loop na de viering gewoon eens op een van de koorleden of op mij af en dan mag je ons helemaal uithoren. Maar het allerbeste is natuurlijk om een paar keer te komen luisteren en lekker mee te zingen. Dat geeft toch echt het beste beeld. Dus als je op een donderdagavond denkt 'er is niks op de tv en wat zal ik eens gaan doen?' dan staat de Hummezaal wijd open vanaf ongeveer 19.45 zodat je alvast wat kunt praten met de aanwezige leden voordat we gaan zingen om 20.00 uur. Gewoon doen!

Rineke Hoens

Het nieuwe kerkplein

Op 7 april na de viering was de presentatie van onze plannen voor het aanpassen van ons kerkplein. Anneke Nauta van Bleeker Nauta Landschaps-architecten gaf een toelichting op het ontwerp dat zij gemaakt hebben voor de herinrichting van het plein.



De aanleiding voor de herinrichting is tweeledig. De rotonde wordt in de loop van dit jaar vergroot vanwege het Pico Bello fietspad. Daarmee gaat een behoorlijk stuk van het kerkplein af. Daarnaast ziet ons kerkplein er niet uit. Het is nu een saaie, grijze vlakte met trottoirtegels die geenszins uitnodigt om de kerk te bezoeken. Wij willen benadrukken dat je welkom bent en je thuis mag voelen in onze kerk. Ons huidige plein nodigt daar niet toe uit, het stoot eerder af. Rondom de kerk is een mooie bezaaid met veel bloemen. Het plein sluit daar totaal niet op aan.

In september vorig jaar, op Parochiedag, zijn wij begonnen met verzamelen van ideeën voor het aanpassen van het plein. Op 27 november hadden wij een hearing waaruit een plan naar voren kwam met meer groen op het plein, zitbanken en een beperkt aantal parkeerplaatsen, maar voldoende voor minder validen. Op loopafstand zijn immers voldoende parkeerplekken beschikbaar.



Daarnaast is gesproken met Ank Bleeker en Anneke Nauta van Bleeker Nauta Landschapsarchitecten. Zij hebben het Bart van Elst Plantsoen ontworpen en het zou mooi zijn als ons plein daarbij gaat passen. Onze kerk is een gemeentelijk monument met een fraaie gevel en de kerk staat op een prominente plek wanneer je Bennekom vanaf de zuidkant binnenrijdt. Een nieuw plein moet dan ook passen bij de kerk en vooral uitnodigend zijn. Ank Bleeker en Anneke Nauta wilden kosteloos een ontwerp maken, voort-

bouwend op wat er al lag; ze vonden het leuk om te doen.

Het ontwerp omvat het volgende:

- Langs de hele voorgevel is een strook met laag groen voorzien. De opgang voor minder validen komt parallel aan de voorgevel, en niet loodrecht op de gevel zoals dat nu het geval is.
- Parkeerplaatsen voor de fietsen zijn tegen de groenstrook aan de rechterkant van de kerk gepland. Voorgesteld wordt twee rijen fietsbeugels te plaatsen waar fietsen aan vastgemaakt kunnen worden.
- Langs de pastorie is ook een groenstrook voorzien.
- Aan de rand van het plein zijn 5 bomen voorzien. Mogelijk worden dat 'niet druipende' lindes, zoals die ook verderop staan.
- Aan de buitenrand zijn ook 6 parkeervakken gepland. Bij bijzondere gelegenheden zoals een uitvaart, kunnen ook enkele auto's op het plein, dus niet in de parkeervakken staan.
- Bijzonder is dat de rijroute op het plein nu éénrichting wordt. De ingang is op de Kerkhoflaan en de uitgang bij de Heelsumseweg. Nieuw is dat bij de uitgang de haag links behoorlijk ver 'terug' wordt gehaald, zodat je bij het uitrijden goed zicht hebt op aankomende fietsers en verkeer.
- Nieuw is ook dat er nu drie lantaarnpalen op het plein staan gepland, naast een aantal aan de rand van het plein.
- Er komen drie zitbanken. Eén bij de pastorie en twee aan weerszijden van de ingang aan de Kerkhoflaan.
- De basis voor de bestrating is nog niet bekend, maar de voorkeur gaat uit naar klinkers. Tijdens de presentatie werden ideeën aangedragen voor een combinatie van tegels en klinkers in eenzelfde patroon als de tegels met blokjes op het liturgisch centrum. Deze oplossing is aanzienlijk goedkoper dan alleen klinkers.

Het is de bedoeling om de uitvoering in fases te doen, te beginnen met de groenstrook langs de rechtervoorgevel en langs de pastorie. De financiering zal zoveel mogelijk via de Ede Doet bonnen gedaan worden. Het gevraagde bedrag van € 2100,- bij deze ronde van Ede Doet bonnen is reeds binnengehaald, waarvoor hartelijke dank!

Dit plan zal nog worden voorgelegd aan het parochiebestuur voor uiteindelijke goedkeuring.

*De werkgroep:
Conny, Gerard, Rita, Truus en Hans*

De tuin bij de Hummezaal

Vrijwilligers aan de slag

De tuin bij de Hummezaal, de zogenaamde Patio (terras) tuin is een flinke stap verder gekomen. Op zaterdag 13 april zijn we met acht vrijwilligers in de tuin gaan werken. Acht personen is een prachtig aantal. Op deze manier kun je in een paar uren heel veel doen.

Opdracht: onkruid wieden.

Het onkruid betreft voornamelijk de zaadjes van één boom: de esdoorn. De esdoorn strooit, als of het niets is, een paar duizend zaadjes rond. De zaadjes gaan niet allemaal tegelijk kiemen. In de eerste uitbundige fase zijn we ze te lijf gegaan. En met succes: geen esdoorntje meer te bekennen. Behalve wieden hebben we ook planten gepoot, uitgebloeide bollen gepoot, her en der compost aangebracht, hout gezaagd en versnipperd en paden aangelegd.



We werken niet in het wilde weg, we hanteren een paar principes. Alles wat gewied wordt gaat in de compost ton. Voor bemesten gebruiken we in eerste instantie compost van planten van de tuin. Er ligt nog een redelijke hoeveelheid, genoeg voor dit jaar. Er wordt zo min mogelijk geschoffeld of gespit om kiemende plantjes niet te beschadigen en het bodemleven niet te verstoren. Voor het aanleggen van de paden is snoeihout verzaagd en versnipperd uit de tuin. We werken zoveel mogelijk met geschonken planten. Het budget is klein, dus dat reserveren we voor de noodzakelijke dingen.

Zagen, snoeien en versnipperen

Het mag hier wel vermeld worden, dat dit een enorme kluit is geweest. Alle respect voor de zager en de snipperaar! Alle hout op en langs de paden komt uit de tuin. Dagen is er gezaagd en gesnipperd om de paden er mee te bedekken. Het resultaat: heel natuurlijke paden, licht van kleur vanwege het hout van de haagbeuk.

Al met al was het een fijne dag, in de natuur, met de natuur en met elkaar. Met tussenpozen keren de tuindagen terug, daar kunt u op rekenen.

Leni Muilwijk

KERK EN SAMENLEVING



Katholiek Vrouwengilde

Beste leden,

Op 20 maart was de koffieochtend van het KVG bij de "Oude Tol". Gezellig onder genot van thee, koffie of muntthee bijpraten.

Op 8 april hadden wij de heer Gert van de Born op bezoek. De heer van de Born nam ons mee op een muzikale reis door Nederland in de jaren 70. Hij ontmoette zijn vrouw dat jaar. Doordat ze de loterij wonnen konden ze een Fiat 850 kopen en gingen ze door Nederland reizen. Er waren veel foto's met muziek uit de desbetreffende stad, gebied of provincie. Toen het geld op was gingen ze terug naar

huis. Kortom een leuke en gezellige avond en er is veel meegezongen.

Komende gebeurtenissen:

- Op **6 mei** is er een High Tea ter gelegenheid van het 65 jarig bestaan van het KVG.

*Namens het KVG bestuur
Inge Wijngaard*

30 jaar samenwerking MOV - ENDA Bolivia



Op 12 april 2024 waren we aanwezig bij een bijeenkomst ter ere van "30 jaar samenwerking MOV - ENDA Bolivia" georganiseerd door de MOV van onze MVR-locatie, een activiteit uit "Het Groene Boekje".

In de hal van de Brink werd deze 30 jaar samenwerking uitgebreid uitgebeeld door een opgespannen 'tijdlijn' met foto's en beschrijvingen van heel veel projecten die de afgelopen 30 jaar binnen deze samenwerking zijn uitgevoerd. Hiervoor was duidelijk diep in het archief gedoken.

Er waren presentaties van onze MOV leden, waarin Margot onder andere vertelde over hoe de samenwerking tot stand is gekomen. Een paar grote projecten werden er speciaal uitgelicht (industriële oven voor de bakkerij, handwerkplaats met breimachines, inrichting van computerzaal en bibliotheek). Hierbij viel op dat deze projecten met name gericht zijn op de zelfvoorzienendheid van de opvanghuizen – Casas – en van de straatkinderen (opleiding). Uit haar verhaal werd ook de grote bevlogenheid duidelijk van de directrice Patricia, die elke keer weer iets bedacht om met tegenslagen om te gaan en door te zetten (corona, het stoppen van overheidssteun, niet officieel opleidingen mogen geven).

Ook vertelde Hans Egberts over haar bezoek aan ENDA in El Alto en de therapieën die er gegeven worden aan de meisjes, waar ze zelf ook bij aanwezig mocht zijn en waarvan korte opnames getoond werden. Heel indrukwekkend. Goed was het om te horen dat geprobeerd wordt om ook zoveel mogelijk de ouders van de kinderen te betrekken bij deze therapie, wat in enkele gevallen zelfs heeft geleid tot gezinshereniging.

Nicole ging verder in op de rol van de Bennekomse MOV in het succes van ENDA en hoe ze de toekomst zien. Hierbij viel op dat in al die jaren veel vertrouwen is opgebouwd. Onze MOV heeft regelmatig direct contact met ENDA (korte lijnen) en projecten worden regelmatig geldelijk gesteund. Het gaat hierbij duidelijk om praktische financiële steun (producten, materialen) en niet om lopende kosten. Dit



maakt het effect van steun direct voelbaar en is mede de reden dat we donateur geworden zijn van dit initiatief.

In de pauze waren er amandelkoekjes, zelfgebakken naar Boliviaans recept. Ook werden er (de voor velen bekende) prachtige handwerkspullen verkocht, gemaakt door de meisjes van de casas. Nieuw was een grote schaal met allemaal gehaakte mini lamaatjes, speciaal meegenomen door een Franse stagiaire, net weer terug uit Bolivia.

De bijeenkomst werd verrassend afgesloten in echte Zuid-Amerikaanse sfeer, doordat pastoor Mauricio spontaan in zijn moedertaal een lied begon te zingen, begeleid door muziek op zijn mobiel. Hierop moest uiteraard door de aanwezigen in stijl worden (mee)gedanst. Een heel passend einde van een zeer informatieve en gezellige bijeenkomst.



Thuis staan er nu 2 lamaatjes als aandenken.

Klaas & José van der Meulen

Lichaam van Christus (deel 3)

Al enkele afleveringen van dit nieuwsblad schrijf ik over mijn bemoeienis met de familie Beltrán: de oude vader Federico met zijn gehandicapte dochter Virginia. Sinds de laatste keer zijn we weer bijna twee maanden verder. De omstandigheden zijn ondertussen niet veel veranderd. Federico en Virginia leven van hun schamele pensioentjes en van geleend geld. Daarvan betalen ze de drie vrouwen die om beurten voor Virginia komen zorgen, de medicijnen en de incontinentieluiers en de dagelijkse uitgaven voor het eten, het gas en het licht en wat er nog meer komt kijken. Het komt net uit, omdat er genoeg geld in het potje zit dat ik geregeld heb met wat vrienden hier in Argentinië en in Nederland. We wachten op het moment dat bekend wordt hoe groot het nabestaandenpensioen is dat de in december overleden moeder Luján nalaat. We hopen en bidden dat het genoeg is om min of meer rond te komen.

Wat wel beter gaat, is dat de dagelijkse zorg voor Virginia geregeld is. De drie vrouwen zijn heel betrokken, en Virginia is erg gemakkelijk in de omgang. Vader Federico is veeleisend en bemoeit zich overal mee, maar iedereen ziet dat het uit een goed hart komt. Mijn vrouw Ale, die per 1 maart met pensioen gegaan is, is inmiddels net zo betrokken

geraakt als ik. Dat ervaar ik wel als een grote steun, want het wordt me af en toe wel erg zwaar. En wat ook bijzonder helpt, is dat er zich langzamerhand een groep van oude vrienden van Virginia begint te verzamelen met de intentie om bij te springen.

Virginia woont al haar hele leven in de wijk. Ze is hier naar school gegaan en was in haar middelbare-schooljaren betrokken bij de jongerengroep van de kapel. In diezelfde groep zat Pedro, een goede vriend van ons. Toen Pedro hoorde van onze betrokkenheid bij de situatie van Virginia bood hij aan om ons te helpen waar dat nodig was. Hij heeft Virginia en mij een keer gereden toen we naar de burgerlijke stand moesten om het identiteitsbewijs van Virginia te vernieuwen en hij is begonnen om anderen uit de vroegere jongerengroep te verzamelen. Een ander heeft ook al eens gereden bij gelegenheid, en vandaag brachten we Mario mee op visite, en hij zag Virginia, op wie hij ooit nog eens een oogje gehad heeft, voor het eerst sinds vele jaren weer eens terug. Ook hij zegt toe mee te helpen waar hij kan. En er gaan er meer volgen.

Deze korte serie over de familie Beltrán geef ik de titel 'Lichaam van Christus' mee. Ik begon ermee, omdat mijn eerste contact met hen voortkwam uit het brengen van de ziekencommunie. Ik ga ermee door, omdat ik in deze maanden van intensieve bemoeienis merk dat het lichaam van Christus vele aspecten heeft. Het heeft te maken met inzet en betrokkenheid, met 'poner el cuerpo' zoals je in het Spaans zegt: 'het lichaam inzetten', de schouders eronder zetten. Maar het heeft ook te maken met gemeenschap. De zorg voor Virginia en Federico is, waar zorginstanties afwezig zijn, veel te zwaar voor een enkeling. Maar er groeit een netwerk van mensen, waarin iedereen een taak op zich kan nemen, en met elkaar hopen we en bidden we dat het voldoende zal zijn. Paulus schrijft in zijn eerste brief aan de Korintiërs over de gemeenschap als het lichaam van Christus. Daar moet ik aan denken. Gelukkig wordt dat lichaam gedragen door God zelf en bezielde door zijn levensadem. Daar kunnen we op vertrouwen.

Marc van der Post

REDACTIE

- Redactie:** Inleveren kopij volgend nummer (Zomer) tot zondag 16 juni; voor TitusBreed tot woensdag 5 juni; e-mail: redactie@rkkerkbennekomp.nl; Peter Wijngaard, tel. 0318 417 670
Kopij voor de website: webmaster@rkkerkbennekomp.nl; Henny de Nijs, tel. 0629 328 212
- Bezorging:** Marian Bolscher, tel. 0318 417 237
- Advertenties:** Anton Baks, tel. 0318 418 686, e-mail: baks65@gmail.com

MARIA VIRGO REGINA INFORMATIE



Parochie Titus Brandsma

De Maria Virgo Regina geloofsgemeenschap is RK en is onderdeel van de Titus Brandsma parochie. Voor informatie over de Titus Brandsma parochie zie de website: www.titusb.nl.

Maria Virgo Regina kerk

adres: Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom
internet: www.rkkerkbennekom.nl
e-mail: secretariaat@rkkerkbennekom.nl

Locatieraad

- Peter Wijngaard (voorzitter), tel. 0318 417 670, peter.wijngaard@xs4all.nl
- Theo Jetten (secretaris), tel. 0318 784 287, locatieraad@rkkerkbennekom.nl
- Gerard Bolscher (gebouwen/terreinbeheer en financiën), tel. 0619 891 975, gebouwen@rkkerkbennekom.nl
- Marianne Thie (liturgie), tel. 0318 414 558, majthie-koomen@hotmail.com

Pastoraatsgroep

- Gilles Ampt (voorzitter), tel. 0317 412 288, pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
- Hermine Wilmink (diaconie), hermine@planet.nl
- Pieter Boers (gemeenschapsofbouw), tel. 0318 847 568, pierboers@upcmail.nl
- José van der Meulen (catechese), tel. 0318 430 455
- Rita van Doesum-Karsten (secretaris), tel. 0318 418 025, ritakarsten@chello.nl
- Annelies Werner (gemeenschapsofbouw), jem.werner@gmail.com

Commissie van financiën en beheer

- Gerard Bolscher, tel. 0619 891 975, gebouwen@rkkerkbennekom.nl

Technische Dienst

Herman van den Akker, tel. 0318 220 720

Ledenadministratie

ledenadministratie@rkkerkbennekom.nl

Parochiewacht

ma t/m vr 10.30-11.30 uur, Toreenzaal, tel. 0318 414 896; daarbuiten informatie via antwoordapparaat.

Kostercontactpersoon

Ria Roelofs, Bovenweg 12, 6721HW Bennekom, tel. 0636 304 946, koster@rkkerkbennekom.nl

Contactpersoon uitvaart en begrafenissen

Marian Bolscher, tel. 0651 651 736

Contactpersoon dopen

Marian Bolscher, tel. 0318 417 237

Wijkvertegenwoordiging

Marian Bolscher, tel. 0318 417 237

Caritas

Huib Oude Vrielink, tel. 0318 413 735

Contact Raad van Kerken

Hans Westendorp, tel. 0318 418 465

Agenda torenzaal en Hummezaal

Ton Gommers-Smits, tel. 0318 414 374, tgommers@xs4all.nl

Reservering van de kerk

Gerard Bolscher, tel. 0619 891 975, gebouwen@rkkerkbennekom.nl

Koren

- **Gemengd Koor:** Piet Boers, tel. 0318 847 568
- **ARSIS:** Peter Wijngaard, tel. 0318 417 670
- **Laudenkoor:** Willem van Wingerden, tel. 0652 401 659
- **Kleinkoor:** Truus Appelman-Komen, tel. 0318 414 943

Werkgroep gezinsvieringen

vacant

Werkgroep Kinderkerk

Conny van den Broek,

kinderkerk@rkkerkbennekom.nl

Werkgroep 1^e communie

Christianne Marcelis-van Acker, tel. 0318 418 347

Werkgroep jongerencatechese

vacant

On the Road (jongerengroep)

ontheroad@rkkerkbennekom.nl

Basischool St. Alexander

Acacialaan 32a, tel. 0318 430 340

www.alexanderschool-skovv.nl/

Katholiek Vrouwen Gilde

Inge Wijngaard (voorzitster), tel. 0318 417 670

Redactie Nieuwsbrief, NieuwsBlad en TitusBreed
redactie@rkkerkbennekom.nl.

Webmaster, webmaster@rkkerkbennekom.nl

Henny de Nijs, tel. 0629 328 212

P.R. Groep

Hans Wilmink, 0318 413 049,

PRgroep@rkkerkbennekom.nl

Rijdienst

Coördinator Ad Meijs, rijdienst@rkkerkbennekom.nl
tel. 0318 418 273

Vereniging Maria Virgo Regina

secretaris: Laurens Beerepoot, tel. 0317 423 570
secr.verenigingmvr@gmail.com

website: www.verenigingmvr.nl

Ik heb een vraag ...



Hebt u hulp nodig? Of hebt u een vraag of verzoek?

Dan kunt u dat via dit formulier duidelijk maken.

Wij, de MVR geloofsgemeenschap Bennekom, willen er graag voor u zijn!

U kunt hieronder aangeven waarover uw vraag gaat. Wilt u tevens uw naam en contactgegevens invullen? Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Natuurlijk wordt uw vraag vertrouwelijk behandeld.

Ik heb een vraag over :

- vervoer naar de kerk
- hulp bij nood (persoonlijk of iemand anders) door Caritas
- uitreiken van de communie thuis
- bezoek of gesprek bij mij thuis
- iets anders, namelijk

Mijn (voor)naam is:

Ik ben te bereiken:

via telefoonnummer.....

en / of e-mail adres

Hoe kunt u uw vraag inleveren?

- in de Caritas-brievenbus (in de hal naar de Torenzaal). Dit kan als de parochiewacht aanwezig is (op weekdays van 10:30 – 11:30 uur) en op zondagen rondom de vieringen;
- per post sturen naar de Pastoraatsgroep, (Heelsumseweg 1, 6721GP Bennekom) of digitaal (e-mail: pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl);
- deze kaart digitaal invullen op de website van onze kerk: <https://www.rkkerkbennekom.nl/>

Onze Adverteerders

De uitgave van het NieuwSblad wordt mede mogelijk gemaakt door onze adverteerders.
In de digitale uitgave van ons NieuwSBlad www.rkkerkbennekom.nl/informatie/maandblad/ staan aanklikbare links naar hun website.

Hieronder de sites van de adverteerders:

<i>Jillis Baggerman makelaardij</i>	<i>Bril 2000</i>
<i>Weerklank uitvaarten</i>	<i>Smit & Moormann, notariaat</i>
<i>Kardoen Bennekom</i>	<i>Bouwbedrijf Van Grootheest</i>
<i>Barneveld Schuurman Makelaars</i>	<i>Albert Heijn Bennekom</i>
<i>DA-drogist Jonker Bennekom</i>	<i>Wijnhuis Bennekom</i>
<i>Van den Top rijopleidingen</i>	<i>Roelofs - Technisch Maatwerk</i>
<i>De bloemenmand</i>	<i>2Wielercentrum Bennekom</i>
<i>PLUS Edwin en Astrid Holtrop</i>	<i>Herinneringshuys 't Hoge Heem</i>
<i>Kapsalon Everline</i>	<i>Van Wonderen - shoes and stuff</i>
<i>Henri's Stekje</i>	<i>Kapsalon Marage</i>
<i>Hartman tweewielers</i>	<i>Geels woonwarenhuis</i>
<i>Installatiebedrijf Van Ginkel</i>	<i>Newyorkpizza</i>
<i>No48 Eigenraam mannenmode</i>	<i>Van de Zandschulp assurantiën B.V. / RegioBank</i>
<i>Hoveniersbedrijf Hans Rozeboom</i>	<i>Diergaardeadvies-Bennekom</i>
<i>Schildersbedrijf van Reemst</i>	<i>Raak Nederland - Bennekom</i>
<i>De Ruiter Uitvaartzorg</i>	<i>FishFriend Bennekom</i>
<i>Bloembinderij Lindhout</i>	<i>Garage Bennekom autobedrijf</i>
<i>Sa Lolla Ristorante - Wageningen</i>	<i>Patisserie Robert van Woerekom</i>
<i>Monuta Hofrust</i>	<i>Mitra Bennekom</i>
<i>Diny Booyink</i>	<i>De Goudreinet - Bennekom</i>
<i>Bennekom – Boeken met gevoel</i>	