

Overweging **Pastor John Rademakers 22^e zondag Bennekom**

Bijbellezingen **Jeremia 20,7-9; Mattheüs 16,21-27**

Thema: **Ervoor gaan**

We kennen allemaal de uitdrukking “We gaan ervoor” Dat kan opgaan voor een student die er alles voor over heeft om zijn master te halen.

Het kan gaan over het zoeken naar een woning op de schaarse woningmarkt. Het kan gaan over het blijven werken aan het ideaal om als lokale geloofsgemeenschap een plek te zijn waar eigentijdse vragen en belevingen aan bod kunnen komen Kortom om een kerk te kunnen zijn die de vragen van hedendaagse mensen serieus neemt. Een kerk die in een blijvende dialoog staat of dat nu gaat over de vluchtelingenproblematiek of de toenemende armoede

En zeker wanneer het gaat over de ethische vragen rond begin en einde van het leven. En ieder van ons kan ook zelf nog wel voorbeelden aan toe voegen waarop “ervoor gaan” van toepassing is als het gaat om goede relaties in familieverhoudingen of een juiste weg in arbeidsverhoudingen

“Ergens voor gaan” mag ook gezien worden als je durven inzetten voor een ideaal , waarbij tegenwerking of onbegrip niet ontbreken

Je mag dan zelf wel voorstander zijn van echte collegiale verhoudingen, waar iedereen zich veilig voelt maar of dat ook altijd praktisch ook zo werkt? . De eigen inzet voor een ideaal word je niet altijd in dank afgenomen en kan leiden tot een hevige confrontaties.

Vandaag worden we door twee Bijbelteksten uitgenodigd en aan het denken gezet hoe wij er bij Jeremia , Jezus en Petrus met idealen wordt omgaan, wat dat “ervoor gaan” voor ons betekent .

We horen de klacht van Jeremia een profeet in het oude Israël . Hij leefde rond de 6^e eeuw voor onze jaartelling in een cruciale periode

Een ballingschap en verwoesting van Jeruzalem stond voor de deur

Voor Israël die een speelbal was tussen de toenmalige grootmachten van Babel en Egypte

Het is niet moeilijk om ons de teleurstelling van Jeremia voor te stellen: hij heeft verwijtende woorden gesproken tot het hoofd van de tempel en voorspeld dat het volk een verschrikkelijke toekomst tegemoet gaat.

Het volk zal in ballingschap worden weggevoerd.

Maar zijn boodschap om de levenshouding te veranderen en andere keuzes te maken komt niet over Hij voelt zich verschut gezet .

Wanneer hij over straat loopt roepen de mensen “Daar heb je hem ontzetting-overal” laten wij hem aangeven .

En Jeremia komt dan ook in de gevangenis en dan horen wij vandaag zijn woorden als een gebed van iemand die zich totaal machteloos voelt Hij is destijds geroepen tot het profetenambt. Hem was toegezegd dat God hem nabij zou blijven en dat God in zijn woord de toekomst voor mensen zou aangeven. En dan horen we nu zijn klacht.

Hij kan het niet meer aan, voelt zich teleurgesteld en wil eigenlijk van zijn opdracht af . Maar dan zegt hij “laait een vuur op in mijn hart.

Een vuur dat hem niet loslaat hij kan niet anders dan ervoor te blijven gaan daarin ligt zijn opdracht

In zijn klacht en beleving herkennen we wellicht ook hoe wij zelf in het leven staan als onze idealen niet worden gehaald. Dat het met ons gezin of onze baan toch anders is gelopen dan we voor ogen hadden

Hoe kritiek ons deel was maar dat we er toch voor bleven en blijven gaan. Maar misschien is in ons het vuur van het oorspronkelijke ideaal gedoofd

Jeremia confronteert ons met ons zelf durven we met zijn inspiratie verder of mogen we op zeker moment zeggen . We hebben eerlijk geprobeerd maar misschien hebben we onszelf overvraagd

en dat erkennen is misschien niet makkelijk maar niet minder waardevol Zo mogen wij mensen er ook zijn, denk ik

De woorden uit het evangelie van deze zondag stellen ons ook indringende vragen .

De evangelist neemt ons mee naar een duidelijke clash tussen Jezus en Petrus.

Beide met een duidelijk beeld hoe zij de toekomst zien: Jezus met zijn visie op hoe zijn levensweg zal lopen wat zijn inzet is voor Gods nieuwe wereld, een wereld zoals God die bedoeld

Een wereld waar ieder mens tot zijn recht mag komen omdat ieder mensenkind zich ook kind van God mag noemen

Om dit mogelijk te maken voorziet Jezus dat dit zijn leven gaat kosten maar dat Hij zich daarom niet minder in Gods hand weet.

God zal hem niet loslaten Zo wil Jezus ervoor gaan.

Maar dat veroorzaakt een clash met Petrus . Petrus die voorafgaand aan ons verhaal door Jezus is geprezen om zijn gelovige belijdenis:

U bent de Christus de Zoon van de levende God .

Petrus die daarom in zijn geloof bevestigd wordt als de rots waarop Gods kerk rotsvast mag staan

En nu ziet Petrus zijn toekomstbeeld over Jezus levensweg in gevaar komen en dat wil hij hoe dan ook voorkomen : God verhoede het, Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren!’

En dan de clash : Jezus keert Petrus de rug toe met de woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’ Het is een zwaar verwijt dat Jezus hem maakt als hij hem 'satan' noemt, omdat hij zich laat leiden door wat hij zelf wil en niet door wat God wil.

Hij werd de rots genoemd waarop Christus zijn kerk zou bouwen en nu is hij een obstakel geworden, een struikelblok, op het pad dat Jezus gaat Deze clash betekent voor Petrus dat hij zijn beeld van ervoor gaan als leerling van Jezus moet bijstellen Hij heeft nog niet echt begrepen waar het Jezus uiteindelijk omgaat

En dan horen ook wij vervolgens wat het zeggen wil echt een leerling van Jezus te willen zijn: volgeling zijn en zijn kruis op zich nemen en wie het leven verliest om Jezus wil die zal het vinden.

Wat betekent hier je leven verliezen is dat opgeven wat je allemaal probeert te doen om iets van je leven te maken is dat afzien van datgene wat je gelukkig maakt Is ervoor gaan waarin je je inzet voor een menswaardige maatschappij dan van geen betekenis?

Of wil het meer zeggen je leven verliezen steeds weer proberen bij te sturen wanneer eigenbelang toch sterker is.

Wanneer we blijven hangen in een gevoel van machteloosheid om partij te kiezen voor de zwakken de mensen aan de rand waar de klappen vallen

Of dat we toch te kort schieten in onze daadwerkelijke bijdrage bij de milieuproblematiek

Of betekent “je leven verliezen” aandacht blijven schenken aan Jezus woorden elders: “wat je aan de minste der mijnen hebt gedaan heb je aan mij gedaan .

Dat we in ieder mens hoe dan ook in nood Jezus gezicht zelf herkennen

Dan kunnen we in Jezus woorden primair een uitnodiging zien hoe wij het “ Ervoor gaan” in zijn lijn in te vullen . Geen gemakkelijke weg

We mogen ons daarbij gesteund weten door de ervaring die over Jezus zelf is opgetekend hoe ingrijpend dit voor hem is . Zoals het verhaal dat ons vertelt over de hof van olijven waar Jezus bloed zweette en bad “laat deze kelk aan mij voorbijgaan maar niet mijn wil maar uw wil geschiede

En hoe Hij op het kruis ook in totale verlatenheid uitriep ”Mijn God waarom hebt ge mij verlaten maar uiteindelijk zegt “In uw handen beveel ik mijn geest . Zijn totale overgave.

Wanneer wij willen toegroeien naar wat het volgen van Jezus van ons vraagt mogen we ook vertrouwen dat we er niet alleen voor staan

Als de Verrezen Heer is Hij met zijn Geest ons steeds nabij wanneer wij ervoor willen gaan . : Voor wat waardevol is in ons persoonlijk leven, voor onze maatschappij of voor een kerkgemeenschap van vandaag en morgen die mensen goed blijft doen. Moge het zo zijn

Het kan toch niet zijn dat je de manier waarop je eerlijk zin geeft aan je leven dat je dat achter je laat

Bijsturen wanneer we om wat voor reden het erbij laten zitten.