

**Overweging Heilige Drie-eenheid zondag 04-06-23 – Marianne Thie**

Op de achterkant van uw liturgieboekje ziet u dat wij samengezeten hebben ter voorbereiding op deze viering. Dit in samenwerking met 1. de liturgiegroep van Arsis. 2. Daar kwam uit voort dat er op de gekozen liederen geoefend moest worden, door de muzikaal uitvoerenden, die u hier voor u ziet. 3. en ook niet onbelangrijk - anders had u nu geen liturgieboekje gehad - het boekje moest worden opgesteld, geprint en gebonden. (Sommige hebben meerdere petten in dit gebeuren) dit alles om deze viering - maar dat geldt natuurlijk ook voor andere vieringen - mogelijk te maken, zonder deze 'drie-eenheid' was het niet gelukt.

Maar zoals gezegd dat is deze viering, maar we mogen ons in deze geloofsgemeenschap gezegend weten met meer van die lieve en betrokken medegeloofsgenoten die zich inzetten voor elkaar - tot elkaars geluk en tot dienst van elkaar en deze gemeenschap.

Misschien een beetje anders dan anders dit begin van een overweging, zeker niet bedoeld als op de borstklopperij. Maar ik wilde u dit toch niet onthouden en het benoemen, want alles heeft een begin en is er niet zomaar, veel is niet zichtbaar, maar gebeurt wel.

Nu heeft ieder koor zijn eigen wijze van voorbereiden van een viering met de voorganger. Maar hierbij wil ik een klein kijkje achter de schermen en sfeerproeverij van de voorbereiding van deze viering met u delen.

Tijdens een voorbereiding, gebeurt er veel.

We beginnen na het verzamelmoment met een stevige kop koffie, met of zonder opgeschuimde melk, of kopje thee.

En..., er staat meestal ook iets smakelijks gebakken/of zelf gekocht op tafel, maar meestal zelfgebakken door de gastvrouw.

Een goed begin in het proces van wording, groeien naar de viering toe. Er is ook altijd even een moment van: Hoe gaat het met jou, of waar ben jij mee bezig? Even stilstaan bij elkaar. Daarna aan de slag. Teksten worden gelezen, herlezen, gedachten wat het daarbij oproept bij een ieder, die worden gedeeld en opgeschreven, wat weer helpt bij het maken van de overweging. Diverse bronnen worden geraadpleegd, passende liederen, teksten en gebeden worden zorgvuldig uitgezocht. En zo krijgt de viering zijn 1.0 versie vorm. Deze wordt daarna nog gefinetuned naar de definitieve versie.

Vragen die o.a. opkwamen bij deze zondag en die misschien ook bij u zullen leven; Is deze Drie-eenheidszondag altijd geweest of van wanneer af dan?

Misschien weet u het antwoord hierop, maar toch...om het weer even op deze dag te horen, of misschien om er iets aan toe te voegen straks bij de koffie....

Een stukje geschiedenis, ik zal het kort houden.

In de 4<sup>de</sup> en 5<sup>de</sup> eeuw ontstonden er in de Kerk liturgische gebeden en gezangen ter ere van Drie-eenheid.

Het was paus Johannes de XXII in de 14<sup>de</sup> eeuw, die bepaalde dat op de eerste zondag na Pinksteren het feest van de Heilige Drie-eenheid een verplicht feest werd, die in de hele Kerk gevierd moest worden.

En in 1911 verhief paus Pius X het tot feest van de eerste klasse, als afsluiting van het Pinksteroctaaf.

Tijdens het 2<sup>de</sup> Vaticaans Concilie kreeg de Romeinse Ritus een nieuw rangenstelsel van bijzondere dagen op de liturgische kalender: en Drie-eenheid moest voortaan als Hoogfeest gevierd worden. Wat wij vandaag de dag dus als Hoogfeest vieren. Tot zover de geschiedenisles.

Drie-eenheid, hoe dit te begrijpen? Wat waren de herinneringen van vroeger, toen wij op de lagere school zaten. Hoe werd het uitgebeeld of uitgelegd? Misschien herkent u het wel. Met drie lucifers, wat met het aansteken één vlam werd? Of met de voorloper van de ledlamp - de gloeilamp - bol, gloeidraad en schroefdraad. Samen geven ze licht en warmte.

Om nu zo de Drie-eenheid hiermee uit te beelden....., doen wij daar recht aan?

Praten over God is altijd al een heel hachelijke zaak, we kunnen immers alleen woorden gebruiken uit onze menselijke belevingswereld, maar die kun je niet zomaar op God toepassen.

Het is een feit dat je van God geen definities kunt maken zoals van alles dat bestaat en waarneembaar is. Maar God is er wel. Of geloven we liever in een God die gebeurt?

Geloven in een God die gebeurt kun je echter alleen als je in verwondering en bewondering openstaat voor alles wat er leeft.

In een voorjaar als nu zie je alles weer tot leven komen, bomen, struiken, bloemen en planten, lammetjes en geitjes, noem maar op. Het is toch een wonder hoe elk jaar alles weer groen wordt, door die innerlijke groeikracht in de natuur. Het is toch een wonder als een kindje het levenslicht ziet. Het is een wonder dat er echt leven is in al die insecten, vliegjes, torretjes, hoe klein ze soms ook zijn, ook al worden ze niet altijd gewaardeerd.

En als je echt oog hebt voor dit wonder is het ook niet zo moeilijk om te zeggen: hier gebeurt God.

En die God vader en moeder noemen, is best een heel goed beeld. Vaders en moeders scheppen in liefde nieuw leven, ze koesteren dat leven, beschermen het, dragen het, letterlijk en figuurlijk.

Overal waar het wonder van het leven plaats vindt, daar gebeurt God als vader en moeder, als schepper, bron van leven.

We zijn meestal geneigd vooral te kijken naar alles wat mensen verkeerd doen en dan is het duidelijk: daar gebeurt God beslist niet. Maar als we kijken naar al die mensen die gewoon goed zijn voor elkaar, die heel veel liefdevolle zorg hebben voor elkaar, daar kun je zeggen: daar gebeurt God, daar is zijn Geest aan het werk.

Gods Geest komt in talloze mensen aan het licht, soms opvallend, bij echt bezielde en gedreven mensen. Meestal onopvallend, bij al die gewone mensen die gewoon goed doen.

In één mens gebeurde God op een heel bijzondere manier, in die mens was Gods Geest op heel speciale wijze werkzaam, en dan denken we aan Jezus van Nazareth. In hem kwam Gods geest op zo'n bijzondere wijze aan het licht dat hij de titel kreeg: zoon van God, woord van God, gezondene van God.

De vraag aan ons is vandaag geloof je in een God die gebeurt, die ook in jouw leven gebeurt, in het goede dat je in zijn Geest doet voor anderen, in navolging van Jezus van Nazareth, die bijzondere Zoon van God? Alleen zo zijn ook wij zonen en dochters van God, van de God die gebeurt. Amen