

DE VIERING VAN HET H. VORMSEL

C: ..., door het doopsel bent u in Christus herboren en bent u lidmaat geworden van Christus en behoort u tot zijn priesterlijk volk. U dient nu nog de Heilige Geest te ontvangen die in ons is uitgestort. Deze is door de Heer op het Pinksterfeest aan de apostelen gegeven; door hen en hun opvolgers wordt Hij aan de gedoopten geschonken. Ook zult u de kracht ontvangen van de Heilige Geest die beloofd is. Door Hem bezegeld, zult u meer op Christus gaan lijken, van Diens lijden, dood en verrijzenis getuigen, uzelf in dienst stellen van de Kerk en bijdragen aan de opbouw in geloof en liefde, van het lichaam van Christus.

C Laat ons bidden dat onze God en Vader de Heilige Geest uitstort over deze pas gedoopte. Moge deze Geest haar bevestigen door Zijn rijke gaven en zalven tot gelijkvormigheid met Jezus Christus, de Zoon van God.

(Allen bidden enkele ogenblikken in stilte.) Dan legt de priester de pas gedoopte de handen op en zegt:

C Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, Gij hebt uw dienares herboren doen worden uit het water en de Heilige Geest en bevrijd uit de macht van de zonde. Wij bidden U, zend over haar de Heilige Geest, de Trooster, schenk haar de geest van wijsheid en verstand

A Amen

C de geest van inzicht en sterkte

A Amen

C de geest van kennis, ontzag en liefde voor Uw Naam, door Christus onze Heer.

A Amen

Zalving, waarbij de priester zegt:

....., ONTVANG HET ZEGEL VAN DE HEILIGE
GEEST,
DE GAVE GODS."

... *Amen*
C Vrede zij U
... *En vrede voor U.*

Nu gaat ... terug naar haar plaats in de kerk.

*(de liturgie gaat verder
met de hernieuwing van de doopbeloften,
tweede helft bladzijde 15 liturgieboekje)*