

Overweging Bennekom 22 mei 2022 Zesde Zondag van Pasen

Lezingen: Handelingen van de Apostelen 15, 1-2+22-29

Evangelie volgens Johannes :14,23-29

Pastor John Rademakers

Thema: “Laatste woorden van Jezus.....”

De laatste woorden, de laatste wensen van een dierbare beschouwen we als iets kostbaars. Die woorden , hoe eenvoudig misschien ook, blijf je je herinneren. “Dat zei hij nog vlak voor hij stierf.” “Dat vroeg ze nog en daarna was het heel stil, en sliep ze rustig in...”.

Ieder van ons die zo aanwezig was bij de laatste uren, momenten van een dierbare kan wellicht zelf voorbeelden aanhalen.

Woorden en wensen die je bij blijven, waar je rekening mee wilt houden, zeker bij vragen als : “Wil je goed zorgen voor. wil je niet vergeten om!”

We kunnen meevoelen met hen die dit heel anders ervaren hebben, waar juist deze woorden ontbraken . En de verwijzing in het begin van de viering naar de Oekraïense vrouwen en kinderen die afscheid moesten nemen van hun geliefden laten ons indringend aanvoelen wat laatste woorden kunnen betekenen

Vanuit deze achtergrond kunnen we vandaag de woorden beluisteren die we in het evangelie hoorden , woorden van Jezus zoals de evangelist Joháannes die formuleert. En dat in een situatie die zo heel anders is als toen Jezus nog lijfelijk aanwezig was Waar mag je dan op vertrouwen.

Op die situatie wil Johannes inspelen. In enkele kerngedachten geeft hij aan wat Jezus aan zijn volgelingen, en zo ook aan ons wil meegeven .

Woorden die als laatste woorden van Jezus mogen worden verstaan, uitgesproken in het besef dat Jezus weet dat zijn lijden en dood nabij zijn.

Daardoor krijgen deze woorden een extra gewicht en waarde, waaraan je zo maar niet voorbij wilt gaan.

Wat wil Jezus zijn leerlingen, zijn volgelingen, ook óns dan meegeven,
Op de eerste plaats zegt Jezus dan: – vrij vertaald – “Als je van me houdt,
als je echt een relatie met mij wilt hebben, dan zul je je blijven herinneren
wat ik in mijn woorden heb uitgedragen, waar het mij om te doen was.

Woorden die voor het leven van mensen de moeite waard zijn,
woorden die steeds wijzen op wat Gods bedoeling is met ons mensen.
Een God die een wereld voor ogen heeft waar de ene mens niet leeft ten
koste van de ander.

Dat wordt helder als we kijken naar wat Jezus belangrijk vindt Zoals Jezus
tijdens zijn leven in zijn woorden duidelijk maakt dat de wet er is voor de
mens en niet omgekeerd. Dat het er niet om gaat mensen steeds maar vast
te pinnen op: “regels zijn regels en daar heb je maar aan te houden’

Wat het star toepassen van regels voor gevolgen kan hebben is pijnlijk
duidelijk geworden in de verhalen van mensen die slachtoffer zijn van de
toeslagenaffaire of bij mensen afhankelijk van zorg en uitkeringsinstanties.
Het omgaan met wetten en regels gaat niet alleen op voor maatschappelijke
regelingen ook binnenkerkelijk.

Ook daar mogen we ons steeds de vraag stellen of de wijze waarop met
voorschriften en wetten wordt omgaan of dat nog in het spoor zit van Jezus
houding ten opzichte van wetten , waarbij het laten zien van Gods
barmhartigheid voorop staat.

En doet het goed te horen hoe Paus Franciscus ons hierin voorgaat al merkt
ook hij dat gevestigde kaders de nodige weerstand veroorzaken

Waar Jezus voor staat blijkt niet alleen uit Jezus woorden , maar ook uit zijn
daden. Want zijn daden liggen in het verlengde van zijn woorden en
omgekeerd. Zijn woorden brengen iets tot stand doen iets en zijn daden die
hebben iets te zeggen. Zoals het bekende voorbeeld van Jezus woord:

de mens is er niet voor de sabbat maar de sabbat is er voor de mens , waarbij Jezus tegelijk laat zien dat ook een zieke op sabbat aandacht en genezing verdient.

En als Jezus dan als een van zijn laatste woorden meegeeft: “Als iemand mij liefheeft zal hij mijn woord onderhouden” wordt ons duidelijk waartoe wij worden opgeroepen. We kunnen dat niet zomaar naast ons neerleggen als we vandaag de dag christen willen zijn. Dat is niet alleen een oproep maar daar zit ook een belofte in. Namelijk: als we ons daar daadwerkelijk voor inzetten, mogen we weten dat we op de goede weg zitten, Wát Jezus zegt en doet, verwijst uitdrukkelijk naar de Eeuwige, die Jezus Zijn en Onze Vader noemt.

Met Jezus woorden op weg gaan in onze maatschappij, is niet eenvoudig. Wat brengen we ervan terecht ondanks onze goede bedoelingen.?

We hebben onze vragen bij Jezus woorden, en gaan dan soms wegen die je als zijwegen mag bestempelen, of misschien wel wegen die doodlopen , omdat we vastlopen in het eigen belang dat steeds weer de kop op steekt . En dan is het goed dat je dan iemand vindt, die je de weg wijst, die je herinnert aan waar het eigenlijk om te doen is.

En zo mogen we in Jezus laatste woorden zoals Johannes dit formuleert horen, dat we er niet alleen voor staan. Er wordt ons een helper gegeven, de heilige Geest. Gods adem die ons het leven schenkt zoals we lezen in het Scheppingsverhaal. Gods geest die Jezus zalft met kracht.

Diezelfde Geest wordt ons geschonken, om ons steeds weer bewust te maken ons te herinneren waar het God en Jezus om te doen is.

Wij mensen vullen vaak de zaken in zoals wij denken dat het goed is.

We kunnen ook niet anders, zo gaat dat in ons privéleven, zo gaat dat ook binnen de kerken en ons maatschappelijk bezig zijn

Maar vandaag horen we dat we ons open mogen stellen voor Gods Geest, en mogen kijken en zoeken in onze wereld, waar Gods Geest ons kan

aanspreken. Met andere woorden dat we ons kritische vragen mogen stellen. Wanneer is iets goeds , is dat vasthouden aan wat was, is dat vasthouden aan onze eigen opvattingen tegen beter weten in?

En wanneer durven we echt ruimte te geven aan een andere manier van denken, voor een vernieuwde manier van christen- zijn anno 2022.

Gods Geest de ruimte geven in ons leven, in het leven van de kerk behoort tot Jezus laatste woorden als hij ons toezegt dat Gods Geest met ons zal zijn. Dat dit ook wel nodig is wordt duidelijk geïllustreerd in het verhaal van de Handelingen van de Apostelen(1^e lezing) Daar lezen we dat Paulus en Barnabas voor de vraag komen te staan: wat is er nodig om volgeling van Jezus te zijn, is dat vasthouden aan de joodse gebruiken en wetten of is dat ook een nieuwe weg durven inslaan.? Het gaat er hard aan toe. Er is sprake van een felle woordenwisseling en ze komen er niet uit. Zo zijn wij mensen kennelijk ook als we binnenkerkelijk bezig zijn.

De vraag wordt voorgelegd aan de apostelen en de oudsten in Jeruzalem en daar wordt een antwoord geformuleerd. dat luidt:” De Heilige geest en wij hebben besloten u geen zwaardere lasten op te leggen dan strikt noodzakelijk.” Heel uitdrukkelijk wordt hier gewezen naar de Heilige Geest. Het is alsof hier de woorden van Jezus in herinnering worden gebracht dat de wet er voor de mensen is en niet omgekeerd . Geen zwaardere lasten dan nodig is. . Biedt dit verhaal ook ons niet een wegwijzer voor onszelf en als kerk in 2022 te zoeken naar wat Jezus boodschap voor onze tijd zeggen wil.

Hoe wij in onze kerk kunnen laten zien wat het evangelie aan goed nieuws brengt in een steeds veranderende maatschappij. Een boodschap van goed nieuws die bijdraagt tot vrede tussen mensen en echt levensgeluk voor elke mens van goede wil. Moge het zo zijn