

Over een andere boeg



W.H. 2015

Diaconiezondag
9 januari 2022
Geloofsgemeenschap
Maria Virgo Regina
Bennekom

CORONA maatregelen

Onze geloofsgemeenschap doet er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Maar het is ook uw verantwoordelijkheid. Samen kunnen we het virus de baas.

1. Ben je verkouden, heb je koorts, keelpijn of andere Corona gerelateerde ziektesymptomen: **BLIJF THUIS!**
2. Kom ruim op tijd; liefst een kwartier voor aanvang.
3. Tijdens het verplaatsen in de kerk zijn mondkapjes verplicht.
4. Houd rekening met de ander, bewaar afstand: houd de anderhalve meter afstand in acht.
5. Samenzang is toegestaan, maar daar waar de anderhalve meter afstand niet gehouden kan worden, is meezingen niet toegestaan.
6. Er worden geen collectemandjes doorgegeven tijdens de viering.
Collectegelden & -bonnen kunnen voorafgaand aan en na afloop van de viering in de mandjes bij de uitgang worden gedoneerd.
7. Ontsmet uw handen; hoest in uw elleboog; gebruik papieren zakdoekjes.
8. Volg de aanwijzingen op van eventuele begeleiders.
9. Bij de vredewens worden nog geen handen geschud.

De locatieraad

Openingszang

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel.

Refrein: Wek Uw kracht en kom ons bevrijden.

Woord ons gegeven, God in ons midden,
toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, Uw koninkrijk kome.
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.

Refrein:

Dat wij niet leven, gevangen in leegte.
Dat wij niet vallen, t'rug in het stof.
Zend Uw Geest, dat wij worden herschapen.

Refrein:

Dat wij U horen, dat wij U leven,
mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen Uw woord, onze vrede.
Wek Uw kracht en kom ons bevrijden.

Refrein:

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel.

Refrein:

Inleidend woord

Stilte

Gebed om ontferming

Barmhartige God,
omdat u niet kijkt naar onze tekorten
maar omziet naar ons, zoals wij zijn,
vinden wij genade in uw ogen.
Ontferm U over ons en al uw mensen

**Genadige God,
omdat ieder mens waardevol is bij u
en u ieder zonder aanzien des persoons liefhebt,
delen wij in uw genade.
Ontferm U over ons en al uw mensen.**

Genadige God,
alle mensen gaan u aan het hart
ook al zitten wij soms gevangen in zichzelf
en ons eigen gelijk, -
herschep ons hart en bevrijd ons
van alles wat benauwend is.
Ontferm U over ons en al uw mensen.

**Goede God
in ieder woont uw onvergankelijke geest
die ons mild maakt en ruim van hart,
die ons met mededogen doet omzien naar elkaar.
Ontferm U over ons en al uw mensen.**

♪ Herschep ons hart, heradem ons verstand
dat wij elkaar behoeden en doen leven.
Maak ons tot Uw gemeente,
wees de stem die ons geweten wekt,
verberg U niet, verberg U niet.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij openen van H. Schrift

Evangelie volgens Lucas 5,1-11

En het geschiedt
wanneer Jezus aan het meer van Genesaret staat
dat de menigte zich rondom hem opdringt
om het woord van God te horen.
Op de oever van het meer ziet hij twee boten liggen.-
De vissers zijn van boord gegaan om de netten te spoelen.
Hij stapt in een van de boten, die van Simon,
en vraagt hem een eindje van het land af te varen-
Hij gaat zitten als leraar
en vanuit de boot geeft hij aan de menigte onderricht.
Als hij ophoudt met spreken, zegt hij tot Simon:
Vaar naar dieper water
en werp je netten uit voor de vangst.
Simon antwoordt daarop:
Meester, de hele nacht lang hebben wij gezwoegd
maar niets gevangen.
Jezus zegt hem: Werp de netten uit aan de andere kant.*

**(Joh.21,6)*

Simon antwoordt: Omdat u het zegt, zal ik de netten uitwerpen.
Ze doen dat en halen zoveel vissen binnen
dat hun netten dreigen te scheuren.
Ze wenken hun maats in de andere boot
om hen te komen helpen.
Die komen, en ze vullen beide boten met vis
tot zinkens toe.
Als hij dat ziet valt Simon Petrus
op de knieën voor Jezus en zegt:
Ga weg van mij, Heer,
ik ben een onwaardig mens.

Verbijstering heeft hem bevangen
en allen die met hem zijn,-
om de vangst van de vissen,
die zij samen hebben binnengehaald.
Zo vergaat het ook Jakobus en Johannes,
de zonen van Zebedeus, de metgezellen van Simon.
Jezus zegt tot Simon: Vrees niet,
van nu af zul jij mensen ten leven samenbrengen.
Zij trekken de boten het land op
laten alles achter en volgen hem.

Woord van de Levende

Lied

Stem als een zee van mensen om mij, door mij heen.
Stem van die drenkeling, van dat stuk wrakhout,
dat een mens blijkt als hij mij nakijkt.

Stem die mij roept: wie ben je, mens, waar is je broer?
Stem die mijn vliezen breekt en mij bevrijdt, die
vuur uit steen slaat, jij die mij ik maakt.

Stem die geen naam heeft, nog niet, mensen zonder stem.
Stem als een specht die klopt aan mijn gehoorbeen.
Woord dat aanhoudt. God die mij vasthoudt.

Schriftuitleg

Stilte

Ervaringen vanuit de gemeenschap afgewisseld met muziek

Lied

Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven,
Sprekend nabij, de stilte verwacht U, mensen bestaan U, zien
en beleven U.

Mensen van vlees, van licht en gesteente,
hard en van bloed, een vloed niet te stelpen,
mensen uw volk, uw stad hier op aarde.

Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken.
Adem ons open, maak ons uw aarde,
uw nieuwe heel, vrede op aarde.

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in allen
die arm zijn voor God
en met mededogen in het leven staan.

Wij geloven in allen
die de zachte moed opbrengen
om zich aan een nieuwe orde toe te vertrouwen.

Wij geloven in allen
die voor gerechtigheid opkomen,
niet voor zichzelf maar voor wie tekort komen.

Wij geloven in allen
die vergeving schenken
en de mens beminnen,
ondanks zijn gebreken.

Wij geloven in allen
die hun bedoelingen zuiver houden
en zich belangeloos inzetten voor de gemeenschap.

Wij geloven in allen
die proberen vrede te stichten
waar verdeeldheid of onenigheid woekert.

Wij geloven in allen
die creatief en vindingrijk zijn
om tegenstellingen te overbruggen
en goede verhoudingen te herstellen.

Wij geloven dat zij gaan in het spoor
van Jezus Messias,
gestuwd worden door Gods Geest
en gedragen worden door de liefde van God. Amen.

Voorbede

♪ **Onze Vader** verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede,
een wereld met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade –
waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.

Gedicht

Diep van binnen
Er is geen plan van hoe je leven moet,
geen gids die jou de weg kan wijzen,
geen mens die weet wat bitter is of zoet,
of hoe je, onderweg moet reizen.

Maar diep van binnen klinkt een zacht geluid,
dat er iets meer is dan dit leven.
Iets tilt je op, stijgt boven 't aardse uit,
wat zicht op het bestaan kan geven.

Vertaal dit inzicht, laat van binnenuit
de wijsheid door je lichaam stromen,
dat je voor anderen je hart niet sluit,
maar tot ontmoeting en besef mag komen.

Er is een weten waar het ik verdwijnt,
een schoonheid, niet te evenaren,
waar niets teniet gedaan wordt of verkwijnt,
een wonderlijk bij God ervaren.

Margryt Poortstra

Stilte

Mededelingen

Bij de uitgang van de Kerk staan de collectemandjes

Collecte 1: voor onze Geloofsgemeenschap (NL72 RABO 01562767)

Collecte 2: Caritas (NL68 RABO 0157 6511 85)

U kunt uw gaven in de mand achterin de kerk leggen.

♪ Vrede en zegenwens

Vrede wens ik je toe, liefde wens ik je toe.

Moge God je behoeden, leef met zijn liefde.

Vrede wens ik je toe.

Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe.

Dat er mensen zijn met wie je kunt delen.

Zegen wens ik je toe.

Zending

Slotlied

Dat je de weg mag gaan die je goed doet,

dat je opstaat wanneer je valt,

dat je mens mag worden in Gods ogen

en die van anderen.

Weet dat de aarde je draagt, dat je gaat in het licht.

En de wind je omgeeft.

Dat je de vruchten van je leven proeft en gaat in vrede

Dat je de vruchten van je leven proeft en gaat in vrede.

ter overweging

Laten we naar het diepe varen

Laten we naar het diepe varen:
om te luisteren naar de
grote levensverhalen van kleine mensen,
met begrip voor het anders-zijn van mensen,
in alle nederigheid en met liefde.

Laten we naar het diepe varen:
om te zoeken naar de grote
wijsheids-tradities van onze geschiedenis,
met volle respect voor andere godsdiensten,
in alle deemoed en met liefde.

Laten we naar het diepe varen:
om te zoeken wat ons echt en diep gelukkig maakt,
om onszelf te bevrijden van zelfgenoegzaamheid,
vol van eigen zelf en eigen volk alleen,
in alle eerlijkheid en met liefde.

Laten we naar het diepe varen:
om ongeloof en onmacht te overwinnen
en het verlaten-zijn van mensen,
dat wij God en het goede mogen vinden
in het gelaat van de andere,
in alle dankbaarheid en met liefde.

Lydia Van Hirtum

