

Teksten en overweging voor de van viering 23-1-2022, Piet Muilwijk

Welkom

Goede morgen, heel hartelijk welkom bij deze viering. We zongen: dit is een huis waar gemeenschap ontstaat. Vieren doe je niet alleen; vieren doe je samen. We hopen dat een vonk van Gods Geest in ons binnenste slaat. De Geest van de Eeuwige God die wij noemen : Vader, Zoon en heilige Geest.

Het thema is: kiezen. We horen in de lezingen hoe er gekozen wordt. Nehemia vertelt hoe de Joden die teruggekeerd zijn uit de ballingschap er voor kiezen om zich te houden aan de regels die in de boeken van Mozes worden genoemd.

Lucas vertelt over het begin van het optreden van Jezus. Jezus kiest een paar overbekende verzen uit Jesaja. Zo maakt Hij voor de aanwezigen duidelijk wat Hij wil; wat **zijn** roeping is. En wij? Wij hopen dat een vonk in ons binnenste slaat. Ook wij staan steeds weer voor een keuze.

In een moment van stilte bereiden wij ons voor op deze viering.

Gebed

Laten wij bidden.

Eeuwige God In woord en in stilte, in lied en in gebed zoeken wij U. Maak ons ontvankelijk voor uw Geest. Dan zullen we onze weg vervolgen als geïnspireerde mensen. Vandaag en alle dagen van ons leven. Amen

Overweging

De eerste lezing is uit het boek Nehemia. Wellicht vraagt u zich af wie Nehemia was. Een koning? Een profeet? Nee, nog anders: hij was landvoogd over Jeruzalem en omgeving in de periode na de ballingschap.

Om het verhaal te kunnen plaatsen in de tijd is een stukje geschiedenis nodig. Ik probeer het kort te houden en als er vragen zijn? Straks na afloop van de viering buiten is er tijd voor!

We gaan ver terug in de tijd; het begint 6 eeuwen voor Christus. Het joodse land maakt deel uit van het rijk van koning Nebukadnessar. Dat rijk omvat het hele Middenoosten. De Joden willen onafhankelijk zijn en komen in opstand. Nebukadnessar stuurt een leger. Jeruzalem wordt ingenomen en geplunderd. Ook de tempel wordt verwoest. Veel Joden worden gedeporteerd, vooral priesters en bestuurders. Dit is het begin van de ballingschap.

Na Nebukadnessar er komt een nieuwe grootmacht, het rijk van de Perzen. Als Kores koning is van het Perzische rijk geeft hij de Joden toestemming om terug te gaan naar hun eigen land. De ballingschap heeft dan 60 jaar geduurd.

In het boek Ezra wordt beschreven hoe 42000 Joden terugkeren en onder moeilijke omstandigheden de tempel herbouwen.

Lang niet alle Joden verlaten Perzië; veel blijven er wonen. Sommigen van hen bekleden hoge functies aan het hof.

De teruggekeerde Joden hebben het moeilijk en regelmatig komt er versterking van Joden vanuit Perzië. 80 jaar na de eerste terugkeer gaat Ezra, een priester en schriftgeleerde, met andere priesters en leviëten naar Jeruzalem.

Weer 15 jaar later gaat Nehemia. Hij is schenker aan het hof van de koning van Perzië, een hooggeplaatste ambtenaar en ervaren bestuurder. Hij wordt landvoogd over Jeruzalem en omgeving. Hij moet de verdediging van de teruggekeerde Joden regelen.

Onder zijn leiding wordt de stadsmuur van Jeruzalem hersteld, compleet met poorten en stevige deuren. Als de herbouw van de muur klaar is komt het volk bijeen bij de Waterpoort.

De tempel is herbouwd, de stadsmuur is hersteld en nu is het tijd om het religieuze geheugen van het volk op te frissen. Ezra leest voor uit de wet van Mozes. De wet van Mozes: dat zijn de eerste 5 Bijbelboeken met heel veel voorschriften. De Tien Geboden zijn maar een heel klein deel van de wet van Mozes. De uitleg die de Levieten en anderen geven maakt diepe indruk. Het hele volk kiest er voor om volgens die voorschriften te gaan leven. Omdat zij beseffen hoezeer zij tekort geschoten zijn barsten zij in tranen uit.

Dan hebben Ezra en Nehemia een bevrijdende boodschap. Zij zeggen : dit is een dag van inkeer en bezinning. Het is een dag om opnieuw te beginnen. Het is geen dag van rouw maar een dag om te vieren. Het is niet toevallig dat de bijeenkomst van het volk plaatsvindt op het begin van de zevende maand. Dan gedenken de Joden, ook nu nog, de zwerftocht van 40 jaar in de woestijn. Zij maken loofhutten en vieren feest. Feest want er is een eind gekomen aan een lange moeizame periode. Er is weer hoop op een goede toekomst.

Bij een feest hoort een goede maaltijd. Een maaltijd die zij samen vieren en waarbij de volksgenoten die niets hebben ook welkom zijn. vieren doe je samen!

In de evangelielezing is er ook een belangrijke plaats voor een Bijbelboek: hier is het de boekrol van de profeet Jesaja. Die boekrol krijgt Jezus van de dienaar, zeg maar: de koster, aangereikt.

Jezus is in Nazareth opgegroeid; iedereen kent Hem. Maar een paar maanden geleden vertrok Hij. De dorpsgenoten vragen zich natuurlijk af waarom Hij is weggegaan en waar Hij geweest is. Lucas, de Evangelist, vertelt dat Jezus gedoopt is door Johannes en daarna 40 dagen in de woestijn verbleef. Na de doop klonk een stem uit de hemel: Jij bent mijn Zoon, de man naar mijn hart. Wat moet je aan met zo'n roeping. In de woestijn houdt de verleider Jezus macht voor, macht om voor zichzelf te gebruiken. Die verzoeking wijst Jezus resoluut van de hand: Hij is niet gekomen om te heersen maar om te dienen.

Het vervolg hoorde u in de evangelielezing. Vervuld van synagoge. De aanwezigen hebben natuurlijk ook het nieuws over Jezus gehoord en nu Jezus in Nazareth is willen zij graag van Hemzelf horen wat Hij eigenlijk wil. Jezus kiest een paar gedeelten uit Jesaja en zegt: zó wil ik leven; dit is mijn programma. Vandaag wordt deze schrifttekst werkelijkheid. Jezus wil mensen vrij maken. Hij kondigt het genadejaar van de Heer aan. Zoals het joodse volk van Ezra en Nehemia hoorden dat er weer hoop is, zo zegt ook Jezus dat er weer toekomst is voor de mensen die op de één of andere manier onvrij zijn.

Een theoloog uit de V.S. brengt dit heel indringend onder woorden. Zij maakt een reis langs de plaatsen waar haar tot slaaf gemaakte voorouders leefden en vraagt zich dan af wat geloven in zo'n situatie is. Zij ontdekt dat geloven heel concreet is. Zij zegt: Jezus kwam om Gods beeld op aarde te brengen. Hij kwam om de mensen die vrijheid te geven zodat zij ten volle kunnen leven. Als je zó gelooft streef je er naar om in ieder mens het beeld van God te zien en om recht te doen in de wereld.

Geloven is een overtuiging, een basis die handen en voeten krijgt in je manier van leven. Dat geldt voor iedereen persoonlijk, dat geldt ook voor ons als geloofsgemeenschap in Bennekom. Even terug naar de eerste lezing. Daar wordt de dag besloten met een goede maaltijd.

Wel, ik moet u zeggen dat ik de maaltijden van Heilig Boontje mis. Zorgen en verzorgd worden, een goed gesprek, zó ontstaat een wij-gevoel. Onze kerk heeft Caritas, het Bolivia-project en er zijn nog veel meer activiteiten. Als wij op deze manier verder gaan blijven wij een levende gemeenschap.

Kies ervoor, individueel en als geloofsgemeenschap, om het beeld van God te zien in de mensen om je heen. Kies ervoor om recht te doen in de wereld. Amen

Vredewens

Daar waar recht wordt gedaan, daar waar mensen opstaan om naar anderen te gaan, daar is vrede. De vrede die Jezus zijn leerlingen gaf is er ook voor ons. Wij mogen elkaar die vrede toewensen.

Voor de communie uitreiking

Communie betekent gemeenschap. Gemeenschap met elkaar en gemeenschap met Jezus die zijn leerlingen opriep om Hem bij de maaltijd met brood en met wijn te blijven gedenken. Het gezegende brood staat hier voor ons klaar. Iedereen is welkom bij de maaltijd van de Heer.

Gebed

Eeuwige God Wij danken U voor Jezus, uw Zoon en onze broeder. Hij leert ons de weg naar het leven, leven in gerechtigheid en in vrede. Wees ons nabij als wij die weg volgen.

Bemoedig ons als die weg soms moeilijk is. Dan kunnen wij bijdragen aan de komst van uw rijk op aarde. Dat vragen wij U in de naam van Jezus. Amen

Zending en zegen

Het koor zong wat onze missie, wat onze roeping is. Even buiten de deuren wordt gewacht op jouw en mij. Eenheid begint daar waar hart en hand samen op weg willen naar dat rijk van gerechtigheid en liefde. Mogen wij die weg gaan met de zegen van de Eeuwige God. In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen