

## **Voorbeden gezinsviering 2012-11-07**

Soms vind je onverwacht

KRACHT

Kracht, die in jezelf zit.

Kracht, die je vindt als er iets heel spannend of moeilijk is,  
op school of ergens anders.

Maar je probeert het toch, met al je kracht.

Doorzetten, niet opgeven.

Kom op, het gaat je lukken.

Trots, wat mag je trots zijn op jezelf als het gelukt is.

Ik hoop dat alle kinderen op school

kracht in zichzelf zullen vinden wanneer ze die nodig hebben.

God,

We hebben deze weken veel geleerd over kracht.

De kracht van de natuur,

aantrekkingskracht,

daadkracht,

verbeeldingskracht,

spierkracht.

Er zijn zoveel krachten in ons en om ons heen.

Leer ons ook te geloven in de kracht van lieve woorden.

Lieve woorden hebben werkelijk toverkracht!

Help ons zo vaak mogelijk lieve woorden te gebruiken.

Laten we bidden dat iedereen sterk genoeg blijft om vrolijk te zijn in deze tijd,  
die soms best lastig is.

Corona zorgt ervoor dat we veel dingen anders moeten doen dan we gewend  
waren.

Dat we elkaar daarbij helpen

We zijn dankbaar voor alle leerkrachten op scholen, die kinderen helpen om  
krachtig te worden.

Dat we ze in hun ontwikkeling stimuleren om met een open en respectvolle  
houding met andere kinderen en met grote mensen om te gaan.