

**Overweging Bennekom 12 september, Pastor John Rademakers**

**Bijbellezingen Jesaja, 50, 5 – 9a; Marcus 8, 27 – 35**

Wanneer iemand ons vraagt: welk beeld van Jezus heb je, welk Jezusbeeld spreekt je aan, inspireert je: waar denken we dan aan ??

Is dat dan het kruisbeeld, het beeld van de lijdende Christus, met de verwijzing naar Jezus dood. Het kruis als teken van zijn totale zelfgave, van zijn totale vertrouwen op God met alle angst die dat ook voor hem met zich meebrengt . Jezus woorden op het kruis : “ mijn God mijn God waarom hebt ge mij verlaten ‘ zijn daarin overduidelijk.

Aan dit Jezusbeeld moeten we misschien denken als lijden en dood ook ons treffen en we ons zo volslagen machteloos voelen en roepen : “waarom, waarom ? Weer anderen zien Jezus misschien meer zoals ze hem kennen uit de evangelielieverhalen, Jezus als de goede herder, als degene die genezend rondgaat. Die oog heeft voor de zwakke mens, voor wie iedereen meetelt ondanks zijn of haar te korten.

Weer een ander weet zich met name gesterkt door het beeld dat Jezus in de eucharistie oproept dat hij voor ons het levende brood wil zijn

Het is nl niet zo gemakkelijk om te zeggen wie Jezus nu echt voor is .

Iedere tijd heeft zo zijn Jezusbeelden als we letten op de afbeeldingen in de schilder en beeldhouwkunst. Maar op welke wijze is hij een inspiratie voor ons leven. Zien we hem misschien als een echt goed mens zoals ieder mens eigenlijk zouden moeten zijn, is hij voor ons dan vooral een voorbeeld.

Of is hij voor ons toch meer, is hij voor ons een levende persoon, die ons nabij blijft in goede dagen en in kwade dagen . Iemand die met wie we ons verbonden voelen als onze broeder en tegelijkertijd Gods lieve Zoon. Naar wie hij blijft verwijzen als zijn en onze Vader.

Maar wat betekent dat dan voor ons als we luisteren naar de Bijbelverhalen van vandaag? . Kunnen deze verhalen ons helpen om ons beeld van Jezus zo nodig bij te stellen? Daarbij mogen we ons bewust zijn dat we steeds raken aan het mysterie dat ieder mens is en voor Jezus gaat dat nog meer op

Vandaag horen we hoe de evangelist Marcus aan zijn tijdgenoten en zo aan ons wil laten zien waar het echt om te doen is .

En dat doet hij met zijn verhaal waarin Jezus de leerlingen vraagt.

Wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Jezus noemt zich hier uitdrukkelijk de mensenzoon een naam waarmee hij aangeeft dat hij uitdrukkelijk een kind van mensen is. Maar tegelijkertijd wijst deze naam naar wat met God van doen heeft, met wat definitief een rol zal spelen in Gods omgaan met ons mensen naar de toekomst toe , zoals we lezen in het boek Daniël van het Oude Testament.

De leerlingen antwoorden wat zoal de mening is van de publieke opinie. Wat “men” van Jezus vindt. Wat de mensen zeggen die Jezus hebben meegemaakt als iemand die de preekt, die zieken geneest, die met name oog heeft voor de randfiguren in de maatschappij. En ze geven namen aan als : Hij is de nieuwe Johannes de Doper – die was immers vermoord toen hij de koning de waarheid had gezegd.” Weer anderen zien in Jezus de nieuwe Elia die volgens de joodse traditie op onze aarde zou komen vóór de komst van de Messias. Weer anderen zien Jezus als een profeet, iemand die namens God zegt waar het op staat. Een profeet die de vinger legt op de wonde van het onrecht dat mensen elkaar aandoen; Een profeet die er op wijst wie wij als mensen zijn zoals door God bedoeld , een God die mensen nooit zal loslaten . Dat is wat de mensen zeggen over Jezus

En dan vraagt Jezus verder. Het is alsof hij wil aftasten of zijn leerlingen echt iets vermoeden van zijn echte identiteit. Of ze iets herkennen van waar het Jezus nu echt om te doen is. En dan zegt Petrus : U bent de Christus de Messias. Jij bent degene op wie wij al eeuwen wachten, met jou is de tijd van God aangebroken die vreugde schenkt in het leven. In jou wordt duidelijk dat God een God van ontferming is. Want we hebben gezien hoe jij de eenvoudige beschermt , hoe jij de machteloze en uitgestotenen bevrijdt , hoe jij de tranen droogt van wie verdriet heeft.

Zo raakt Petrus de kern van Jezus bestaan. En wat gebeurt dan . Petrus belijdenis wordt in de kiem vermoord. De leerlingen krijgen een spreekverbod.

Het lijkt erop alsof Jezus een sluier wil hangen over wie hij werkelijk is . Dat mensen hem gaan misverstaan. Misschien heeft het te maken met beelden die het woord Messias ook oproepen voor Jezus tijdgenoten. Dat mensen Jezus gaan zien als een nieuw politiek leider die zal strijden voor de bevrijding van de Romeinse overheersing.

Dat het bij Jezus dan te doen zou zijn om macht en om een aards koninkrijk.

En dat terwijl Jezus een ander rijk voor ogen staat waarin mensen mens kunnen zijn in Gods naam. Een wereld waarin ieder mens rijk of arm ziek of gezond, man of vrouw er mag zijn zoals zij of hij is, als kind van eenzelfde Vader. Zo wil Jezus Messias zijn en zover zijn Jezus tijdgenoten nog niet laat de evangelist ons weten. En dan komt Jezus opnieuw aan het woord, en laat dan zien dat Messias zijn ook inhoudt dat hij zal moeten lijden, lijden dat uitloopt op zijn dood omdat de toenmalige Joods bovenlaag niet wil / kan verstaan wie Jezus echt wil zijn. Dat Jezus weg de weg van de dienaar is , getekend door lijden.

En dan komen de woorden in herinnering die we horen in de 1<sup>e</sup> lezing uit de profeet Jesaja over de man die gemarteld wordt geminacht en gehoond.

Woorden die niet alleen opgaan voor Jesaja zelf maar voor iedere rechtvaardige die gekwetst wordt gemarteld en geminacht omdat hij/zij probeert zo goed als God te zijn, rechtvaardig barmhartig en trouw. Woorden die opgaan voor Jesaja maar ook vandaag de dag

Zo is deze tekst ook toepasbaar op Jezus van Nazareth.

Met deze woorden wordt duidelijk dat Jezus lijden de consequentie is van zijn hele handelen, zijn solidariteit met zwakke, gewone, kwetsbare ja zelfs zondige mensen.

Bij hem gaat het niet om sterke mensen maar hij wil zwak zijn met de zwakken , weerloos met de weerlozen , zo wil Jezus Messias zijn met als uiterste consequentie zijn dood op het Kruis, maar ook dat hij met woorden van Jesaja mag weten: “ God de Heer zal mij helpen, hij die mij vrijspreekt is mij nabij “of met de woorden van het evangelie dat hij zal verrijzen .

Maar dat gaat Petrus te ver zo horen we en hij spreekt Jezus daarop aan, hij begrijpt het niet wil het niet verstaan . En de reactie van Jezus is fel: Ga weg Satan.

Petrus die zo uitdrukkelijk heeft gezegd Jij bent de Messias wordt hier radicaal teruggewezen. Als je Jezus van zijn levensweg in al zijn consequenties wilt afhouden dan ben je de bron van alle kwaad. Dan ben je een satan. Dan krijg je te horen , ga terug van mij.

Het beeld dat wij ons van Jezus vormen dient getekend te zijn met de lijnen van het kruis d.w.z. dat zijn liefde en zijn trouw tot het uiterste gaat.

Zo weet Jezus zich in Gods hand : Vader in uw handen beveel ik mijn geest.

Maar tegelijkertijd wordt ons beeld van Jezus ook getekend met de lijnen van de verrijzenis, nl dat de God de Eeuwige Jezus en ons door de dood heen vasthoudt.

Want zo is Jezus door Maria Magdalena en de leerlingen ervaren Als we in staat zijn dat beeld van Jezus in ons dagelijks leven vorm te geven dan zullen we het redden zo besluit het evangelie vandaag

Christus aanvaarden betekent zo laat de evangelist Marcus ons weten is dan een levenswijze een bestaanskeuze om in zijn voetspoor te gaan.

Wij mogen als Petrus onze tekorten onze aarzelingen hebben. Zoals Petrus met zijn tekorten ook aanvaard is zo mogen ook wij ons aanvaard weten , omdat de God van Jezus en onze God barmhartig is en trouw, met de naam die altijd blijft: Ik zal er zijn voor jou. .

Dat dit beeld ons blijvend mag inspireren als een blijde boodschap in ons leven, ook wanneer de pijn in ons hart soms ontoestbaar is. Amen