

Overweging Sacramentsdag Bennekom 6 juni 2021

Evangelie lezing Marcus 14, 12-16.22-26

We hebben zojuist een mooi verhaal gehoord uit de Bijbelvertaling "Bijbel in eenvoudige taal" over Jezus laatste avondmaal. Je zou kunnen zeggen in een taal die dicht bij ons is zonder zoveel moeilijke woorden. Dan is het voor kinderen maar ook voor anderen wat makkelijker te verstaan. Maar daarmee is het nog niet een gemakkelijk verhaal om te weten waar het echt over gaat in dit verhaal en wat dit ook voor ons betekent.

We lezen dat Jezus samen met zijn leerlingen de paasmaaltijd gaat vieren.

Jezus en de leerlingen willen daarbij terugdenken aan de bevrijding van het Joodse volk uit de slavernij in Egypte. Dat het volk onder leiding van Mozes op weg kon gaan naar het beloofde land om in vrijheid te kunnen leven. We hoorden het in het zojuist gezongen Lied "Ballade van het volk"

Tot op de dag van vandaag vieren Joodse mensen dit paasfeest, als een uitnodiging om dankbaar te gedenken, en om ook vandaag de dag aan die vrijheid te werken.

En dát in het vertrouwen dat God met de Naam: "Ik zal er zijn voor jou" ons mensen niet in de steek laat. Leven in vrijheid en vrede, ook in onze wereld nog vaak ver te zoeken als we denken aan de strijd tussen Israël en de Palestijnen.

En zo viert ook Jezus het paasmaal met de leerlingen, dat tegelijkertijd zijn afscheidsmaaltijd is. Daarom spreken we ook over Jezus laatste avondmaal met zijn leerlingen. Jezus is zich bewust dat zijn leven gevaar loopt dat zijn manier van leven om zo goed als God te zijn allesbehalve zonder risico is.

Maar Jezus gaat zijn weg en laat dan heel uitdrukkelijk in de maaltijd ervaren wat zijn leven wat hijzelf daadwerkelijk voor ons wil zijn. Samen met de leerlingen kijkt Jezus met dankbaarheid naar de bevrijding uit de slavernij in Egypte en hoe God met zijn mensen een verbond gesloten heeft: Ik zal met jullie zijn op weg naar een tijd van vrede en vrijheid. Een vrijheid en bevrijding waarnaar in Jezus tijd echt werd uitgezien omdat het land bezet was door de Romeinse overheersers.

We kunnen ons daarbij het nodige voorstellen als we denken aan de verhalen van mensen die we een maand geleden hoorden rond 4 en 5 mei. Verhalen over joodse mensen en veel anderen die in concentratiekampen omkwamen, de mensen in het verzet en al die anderen die in angst hebben geleefd.

Zo vierde Jezus met zijn leerlingen in een bezet land de paasmaaltijd. Maar dan lezen en horen we dat Jezus binnen de viering van het paasmaal een heel eigen weg gaat. Tijdens het eten neemt hij brood. Hij dankt God. Breekt het brood in stukken en deelt het uit en zegt: 'Kijk, dit is mijn lichaam.' Dan neemt Jezus een beker wijn, dankt God en laat de beker rondgaan. En zegt 'Dit is mijn bloed.'

Nu valt bij Jezus woorden op dat voordat hij het brood breekt en uitdeelt en vóór hij de beker over reikt God dankt. Jezus laat zo aan ons weten dat brood breken en delen en de beker met wijn laten rondgaan alles te maken heeft met God zelf .

Jezus weet zich in dankbaarheid met God zelf verbonden. Dat betekent voor de leerlingen en voor ons dat maaltijd houden in Jezus naam ook alles met God te maken heeft.

We kunnen ons voorstellen dat dit een heel bijzondere ervaring is voor de leerlingen

Het is nogal wat als Jezus zegt dit is mijn lichaam dit is mijn bloed met andere woorden dat ben ik. Het kunnen voor ons choquerende woorden zijn : dit is mijn lichaam dit is mijn bloed als je het letterlijk opvat . Jezus zegt ons eigenlijk

Als je eet van het brood en drinkt uit de beker krijg je een heel bijzondere band met mij: dat ben ik , ik ben bij je ik ben met jou verbonden

Zo beleeft Jezus zijn band zijn verbond met ons en de Eeuwige die hij zijn Vader noemt .

Jezus laat ons zo zien wie God voor ons wil zijn een God die met zijn liefde tot het uiterste gaat

Zo wil Jezus voor de leerlingen en voor ons zijn en hij verwijst dan naar zijn dood waarvan we weten dat die daags daarna plaats vindt .

Daarmee wordt duidelijk wie deze Jezus echt is

Hij geeft zich totaal en radicaal zoals hij tijdens zijn leven zijn band zijn verbond met God beleeft. Hoe hij in het dagelijks leven in praktijk brengt hoe God zelf met ons wil omgaan. Met alle aandacht voor hen die bevrijding nodig hebben: geestelijk lichamelijk, zwak, misdeeld buiten de groep gevallen door eigen schuld of die van anderen. Deze band met God en juist met deze mensen laat Jezus zien door samen met hen te eten , ook al is de kritiek niet mals: hij eet en drinkt met tollenaars en heeft voor hen die zondaars worden genoemd een goed woord. Die levenshouding tekent Jezus bij zijn laatste avondmaal ook al weet hij dat dit zijn dood wordt .

Dat alles mag doorklinken wanneer ook wij de woorden horen: ” breekt en deelt laat de beker rondgaan dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed : Dit ben Ik

Wie deze Jezus echt is en wat hij met “het zichzelf geven “bedoelt, wordt op een heel bijzondere manier duidelijk in een ander verhaal over het laatste avondmaal uit het Johannesevangelie: het verhaal van de voetwassing. Je zou kunnen zeggen dit verhaal laat ons de praktische invulling zien van wat breken en delen in de eucharistie betekent. Daar lezen we hoe Jezus als een slaaf de voeten wassen van zijn leerlingen gaat wassen De voeten wassen was gebruikelijk min een land met stoffige wegen en open sandalen. Als je dan een huis binnen ging bij mensen die slaven in dienst hadden was er altijd een slaaf die de voeten van de gasten waste. Wat Jezus nu gaat doen bij de leerlingen is de omgekeerde wereld : niet de slaaf maar de Meester wast de voeten.

We zien hoe leerlingen met name Petrus protesteert. Nooit zult U mij de voeten wassen. Maar dan zegt Jezus als ik jouw voeten niet kan wassen kun je niet mijn leerling zijn Dan laat Petrus alle tegenstand varen. Jezus laat zo zien wie hij voor mensen wil zijn Iemand die naast mensen wil staan in al hun beperktheid in al hun gebrekkigheid met al hun tekorten en fouten in al hun kwetsbaarheid

Zo laat Jezus niet alleen zien wie hij is , iemand die zichzelf geeft en zo ons nabij wil zijn maar daarmee laat hij ons ook zien wie God voor ons is. Geen verre machtige God maar een God die juist heel nabij is dicht bij ons als iemand waar je steeds op mag vertrouwen Iemand die in Jezus persoon en leven laat zien wat echte liefde is. Liefde die je niet in de steek laat en waar je op mag blijven rekenen want dat is Gods belofte zegt Jezus ons in het evangelie van vandaag

Als ik gedood word, zal mijn bloed vloeien. Maar daardoor zullen veel mensen gered worden. Dat heeft God beloofd. 'Met die belofte mogen we leven Daarmee worden we ook uitgenodigd om te leven als mensen, die weten dat ze bevrijde mensen mogen zijn. Mensen met een speciale aandacht en zorg voor mensen, die onvrij zijn door wat dan ook, die slachtoffer zijn van macht van anderen, of door eigen schuld in grote moeilijkheden zitten. Oog hebben voor elke mens, die hoe dan ook vanuit zijn of haar band met de Eeuwige kind van God mag zijn. Zo zijn wij allen ook met elkaar verbonden , wij staan er niet alleen voor. Wij mensen die allen als kind van eenzelfde Vader die wij onze God noemen worden wel eens vergeleken met een lichaam. Een lichaam met je veel functies die elkaar allemaal nodig hebben om heel het lichaam gezond te houden. Wij allen vormen zo samen het lichaam dat gevoed mag worden door wat Jezus voor ons betekent. Wanneer wij dan ook in zijn Naam het brood breken en de woorden horen "Lichaam van Christus" dan worden wij in Jezus naam gevoed om als lichaam van Christus samen te bouwen aan Gods nieuwe wereld waarin ieder mens jong en oud mens mag zijn gewaardeerd en geaccepteerd zoals zij of hij is In Gods naam.

Pastor John Rademakers