

Voorbede 17^e zondag jaar A

♪ *Verborgen God, laat Je toch vinden...*

*Openen wij de akker van ons innerlijk
en bidden we om de verborgen schat van wijsheid...*

Laten wij bidden voor mensen
die een schat zijn van wijsheid en eenvoud,
die aandachtig leven en oog hebben voor een ander,
die geloven in het goede en dat zelf vorm geven ... *(stilte)*

Laten we bidden voor alle mensen
die waarde hechten aan hun geloven,
om aandacht voor het wezenlijke
in hun eigen bron en traditie,
om oog voor de verborgen schat,
die schuilt in andere levensovertuigingen... *(stilte)*

Laten we bidden voor onze wereld
dat er tegen alle verwachting in leiders opstaan
die als Salomo innerlijk opengaan om wijsheid te ontvangen,
zodat zij wijs omgaan met grote tegenstellingen
tussen zieken en gezonden,
tussen zorgzame en onverschillige naturen,
tussen extreme en gematigde mensen... *(stilte)*

Laten wij bidden voor onze geloofsgemeenschap,
dat wij een opmerkzame geest ontvangen om te zien:
wat goed is en gemeenschap sticht,
wat nodig is aan troost, liefde en creativiteit... *(stilte)*

Intenties van de gemeenschap en persoonlijke gebeden... *(stilte)*

*Algoede God,
U bent de verborgen bron van wijsheid en leven;
mogen wij als ontvankelijke leerlingen ontvangen uit uw bron -
dat we wijze mensen worden:
eenvoudig, oprecht en liefdevol
in de geest van Salomo,
in de geest van vele wijze vrouwen en mannen voor ons,
in de geest bovenal van Jezus,
die ons voorgaat op de weg van uw waarachtig leven.
Met zijn woorden bidden wij vol vertrouwen tot U:
ONZE VADER...*

©Ben Piepers