

Overweging

“Hoor, een stem!” , lazen we in de eerste lezing uit Jesaja.

Van wie die stem was, welke persoon er achter schuil gaat, vertelt Jesaja niet . Laten we maar bedenken , dat het een belangrijk persoon was, een profeet, want die lieten van zich horen-

Zij spreken vanuit medeleven met hun medemensen of om hen op te roepen tot feesten en gebed.-- En dat alles vanuit hun verbondenheid met God. In onze lezing spreekt hij zelfs namens God: “troost, mijn volk, zegt God”!

En hij spreekt de stad Jeruzalem toe. Velen van haar bewoners zijn weggevoerd in ballingschap, ze hebben het over zichzelf afgeroepen – om hun zonden- en God heeft het niet voorkomen. Maar zegt de profeet namens God:” jullie straftijd is voorbij” en hij roept Jeruzalem op : “ maak je gereed , maak alles gereed om de ballingen te ontvangen. En verheug je op dat geweldige vooruitzicht”.

“Hoor, een stem!” . Johannes de Doper staat aan de rand van de Jordaan. Roept op tot ommekeer in de doop, en mensen laten zich dopen, gaan kopje onder. En bijna terloops vermeldt Lukas, dat ook Jezus zich liet dopen.

“Hoor, een stem!” Een stem ,die Jeruzalem roept om blij en dankbaar te zijn; maar ook ons : zie toch eens wat je allemaal is gegeven! “ Je leeft in het mooiste land van de wereld ”zei Willem Alexander in zijn kersttoespraak. En nog zijn we vaak ontevreden.

“Hoor, een stem!” die je toeroept: “ zou je niet proberen om weer in goede harmonie te komen met je kind, je ouder, je buur, je vriendin? Zou je niet eens beginnen met te vragen of hij/zij echt heeft gezegd wat je denkt en wat die eigenlijk bedoelde? Kunnen we niet opnieuw beginnen? zouden we daar allebei niet blij van worden? , bereid om te vergeven en te vergeten, --we maken toch allemaal ook fouten?

“Hoor, een stem!” die roept: zou je die of die niet kunnen helpen? – een beetje mantelzorgers zijn? Of zou je er juist niet mee stoppen, omdat je bijna een burn-out krijgt, omdat je al zoveel hebt en niet nee durft te zeggen?

“Hoor, een stem ,die roept . We kunnen niet zonder; heel ons leven lang hebben we elkaars stem nodig om de goede, juiste weg te kiezen, de juiste beslissingen te nemen.

Het kan lastig zijn, want je kunt tot de orde geroepen worden, gecorrigeerd worden. Dat is soms moeilijk te accepteren, te verwerken, maar als je bedenkt dat , een nieuwe kans geboden wordt, een andere weg, of een ander inzicht, waarmee je echt geholpen bent, dan kun je er ook dankbaar om zijn .

En soms heb je zelfs het gevoel, dat door die stem van die ander, die naast je staat, een stem uit de hemel tot je spreekt, omdat je wordt geroepen om te doen, waartoe je bestemd bent - een mens in wie God behagen heeft.

Jezus wordt gedoopt. Het is het begin van zijn openbaar optreden, van zijn leven, waarin hij er voor koos om in dienst van mensen te staan, ten einde toe, in dienst van God te staan zoals hij dat voelde.

Een stem die klonk: jij bent mijn geliefde, in jou vind ik vreugde”.

De doop is gave , een geschenk. Een verbondenheid met God wordt gegeven, een vriendschap wordt je geschonken , om niet- gratis. Jij mag er zijn. Jij bent mijn beminde – , elk mensenkind. Jou heb ik lief.

Je hebt natuurlijk wel een opdracht: te leven in Zijn geest.

“ Licht voor ons uit en Woord dat ons goed doet. Steek ons aan, maak ons bevlogen”(voorbede).

Je krijgt er ook nog een heleboel mensen bij, mede-tochtgenoten- mensen die ook in het spoor van de gedoopte Jezus willen gaan; de kerk-, die een gemeenschap van gelovigen wil zijn.

Daar ontbreekt van alles aan. Een kerk van licht en duister – door alle eeuwen heen. En soms schaamt je je zó voor wat er in die kerk gebeurt, dat je er het liefst van zou willen losmaken of op afstand houden. Zullen we niet een eigen groepje of parochietje vormen, los van die grote, logge kerk?

Maar ja, licht en donker, liefde en wantrouwen leven in elke mens, ook gelovige mens, ook in u, in jou en in mij. Er is geen groep van gelovigen, van elke richting of denominatie ook, of er is onenigheid, wantrouwen, mislukken.

“Jij doorgrondt mij, Jij kent mij, jij weet mijn zwakke kanten...(lied onder de communie)

En toch : “ Jij mag er zijn, jij bent mijn beminde”.

De liefde van God stroomt naar elke mens, wie en hoe je ook bent.