

Inspirerende Open Parochievergadering op 24 april

De open parochievergadering in de Maria Virgo Regina kerk te Bennekom werd door de voorzitter van de locatieraad, Peter Wijngaard, met een gebed. Hij refereerde aan de levende geloofsgemeenschap in Bennekom; er zijn immers twee nieuwe groepen bijgekomen: de PR groep en "On the road". Daarna heette hij Ad de Keyzer welkom die een lezing zou gaan geven over de spiritualiteit van de liturgie. Ruim 40 parochianen waren aanwezig.

"On the road": Suzanne de Bruijn en René Wijngaard hielden een inspirerend betoog over de jongerengroep 'On the Road'. Deze groep is nu bijna een jaar actief en organiseert bijna elke maand een aantrekkelijke activiteit voor jongeren. Het begon natuurlijk met een startfeest: Choco-Fun. Andere thema's waren: 'I love music', 'Hope', 'A wise man once said nothing', 'De Hemelse helpdesk is altijd te bereiken' en 'Jesus, what the FAQ!'. Pastoor Henri ten Have was ook bij één van deze bijeenkomsten aanwezig. 2 juni gaan de jongeren samen met andere jongerengroepen een nacht slapen in een kartonnen doos in het kader van "Nacht zonder dak".

De PR groep: deze groep is ruim een half jaar aan de slag en is ontstaan na aanbeveling van de werkgroep MVR toekomst. Een van de doelstellingen is het vertellen van de mooie verhalen over ons geloof bijvoorbeeld over de contacten met God in het dagelijkse leven of bij het doen van vrijwilligerswerk voor de geloofsgemeenschap. De PR groep wil op zoek gaan naar die verhalen en die doorgeven via de bestaande communicatiekanalen, zoals de website, NieuwSblad, TitusBreed. De werkgroep krijgt advies van een communicatiebureau, de gemeente Ede heeft daar een subsidiepotje voor.

Ad de Keyzer gaf een boeiende lezing over de spiritualiteit van de liturgie. Ad was tot aan zijn pensioen werkzaam bij het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. De kern van de lezing was dat de liturgie in feite een ritueel is, met een begin en een eind. Een goede deelname aan een liturgie vraagt om volledige onbevangenheid, dan kun je spiritualiteit ervaren. Maar wat is spiritualiteit? Ad gaf als voorbeeld dat je in een lezing spiritualiteit kunt ervaren wanneer je God hoort praten in plaats van de lector.

Tot slot konden er vragen worden gesteld aan de locatieraad en sloot Peter Wijngaard de avond. Er kon worden nagepraat onder het genot van wijn en fris.

Hans Wilmink

