

Overweging 17 juli 2016

Een maand geleden was ik met vakantie en mocht ik op een doordeweekse dag een prachtige grote domkerk van binnen bekijken. Wat mij in de kerk het meeste trof, was niet zozeer de pracht van het kerkgebouw, maar de aanwezigheid van kleine kinderen en jonge moeders. Bij het binnengaan van de kerk waren er ver achterin al enkele kinderstemmen te horen, en eenmaal achterin gekomen, voorbij het rijk aangeklede altaar, stond daar een rij van zeker 10 kinderwagens opgesteld, allemaal keurig naast elkaar. De kinderwagens waren leeg. Even verderop zat een groep jonge moeders, allemaal op een kleedje op de grond, met hun jonge kinderen. Allemaal peuters en baby's, sommigen dronken daar van de borst van hun moeder. Een heel rustig en gezellig samenzijn was dat, daar achter in de kerk. Wat een indrukwekkend tafereel was dat. Zouden zij daar elke dag zijn, of een vaste dag in de week? Er waren genoeg vragen die mij opkwamen.

Wat was het nu dat me daar zo raakte? Natuurlijk was er de verrassing, omdat ik dit tafereel niet kende en ook niet verwachtte. Het was heel anders dan wat wij hier kennen.

Hier betrekken we ook heel graag jonge gezinnen en peuters bij de kerk, en doen we dat bij voorbeeld in gezinsvieringen. Hoeveel "Kom in de kring" vieringen hebben we hier al wel niet gehad?

Wat mij het meeste trof in die grote Deense kerk was het dubbele gebruik van de kerk. Het is het huis om God te eren en te ontvangen, maar kennelijk óók het huis om met elkaar te zijn; men is mét elkaar en kijkt naar elkaar om in het huis van God. Is dat niet zoals God het graag zou zien?

In de evangeliëlezing vandaag staat ook het huis van God centraal. Het huis van Martha is voor even het huis van God. Hier is Jezus te gast en verkondigt Hij het woord. Hier klinkt de blijde boodschap van het geloof. Ook al zijn er maar weinig mensen in het huis, dat maakt geen verschil. De woorden van Jezus vinden alleen gehoor bij Maria; zij luistert aandachtig. Haar zus Martha is heel druk in de keuken om dáár te zorgen voor hun gast.

Dan vraagt Martha Jezus om een oordeel over haar zus, omdat zij immers alleen in de keuken staat en zich daar uitslooft. Vast tot Martha's verrassing neemt Jezus het niet op voor háár, maar voor Maria, omdat zij aandachtig luistert naar Zijn boodschap.

En laten we niet vergeten dat óók Maria aandacht geeft aan hun gast, door te luisteren. Luisteren is ook aandacht hebben voor de ander. Wie kent

niet zelf de situatie van een onverwachte gast? Er komt een onverwachte gast, je wilt er helemaal zijn voor hem of voor haar, maar in je gastvrijheid moet je een keuze maken tussen aandachtig luisteren en iets te eten of te drinken maken, omdat je nu eenmaal niet alles tegelijk kunt. Gelukkig staan Martha en Maria er samen voor om hun gast goed te ontvangen.

Er zijn exegeten die het huis van Martha zien als vroege kerk. Mensen kwamen bij elkaar thuis om het woord van de Heer te horen én hun offer te brengen voor een maaltijd met de Heer. Dit is precies wat er gebeurt in het huis van Martha, in haar eigen huis.

Ook Abraham en Sara zijn samen als zich onverwacht gasten aandienen. Hier is het Abraham die zich, volgens de overlevering, zichtbaar uitslooft. In de enorme hitte midden op de dag spaart hij zichzelf niet en hij doet alles om de 3 gasten goed te ontvangen en te voorzien van een voortreffelijke maaltijd. We kunnen hier zelfs een offermaaltijd in lezen. Hij brengt een persoonlijk offer door de middagrust en de schaduw te verlaten en het beste kalf te slachten.

Ook in het verhaal van Abraham is het de Heer die wordt ontvangen. Abraham spreekt zijn gasten letterlijk zo aan: "Heer". En dat is niet voor niets. Kort daarvoor hebben God en Abraham hun verbond gesloten. Abraham is besneden als teken van het verbond en God heeft Abraham een zoon beloofd, Isaac. En de belofte van die zoon wordt door de gasten bevestigd als Sara zich laat zien. Binnen een jaar zal de zoon geboren worden. Door het verbond wordt Abraham de stamvader van het volk van God.

In de lezingen vandaag lezen we de dubbele opdracht die God ons geeft. Als we een huis voor hem bouwen, is het huis er niet alleen om Hem te ontvangen en Hem te eren, maar is het huis er ook om onze naasten te ontvangen en die te eren. Een diaconale opdracht zo u wilt. Diaconie en meditatie gaan hand in hand in hetzelfde huis en hebben elkaar nodig. "Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf".

Laten we nu onze eigen gedachten gaan over hoe diaconie en meditatie hand in hand kunnen gaan. Zijn wij meer Maria, meer Martha, of een beetje van Martha en Maria samen?

*(Amen)*