

Overweging 3 mei 2015.

Twee lezingen hebt u kunnen beluisteren.
Allereerst het roepingsverhaal van Paulus
en het bekende verhaal
van de wijngaardenier en zijn wijngaard.

Beide lezingen komen uit het Nieuwe testament....
Omdat alle woorden uit het Nieuwe Testament
komen uit woorden van het Oude Testament
kozen we psalm 80,
zou juist na de evangelielezing
gezongen door het koor

We zien daar een *prachtig beeld van God*,
een God die zijn volk uitgraaft uit Egypte,
het land waar het volk van de Joden geknecht wordt
en onder leiding van Mozes
vertrekt naar het beloofde land, Kanaän.

God graaft eigenhandig zijn volk,
de wijnstok, uit.
De bodem heeft hij voor hen gekneed,
zodat zij wortel kan schieten in een nieuw land.
en bloeien overal heen.

Geworteld zijn,

In de eerste lezing horen we over Saulus, later Paulus genoemd.
Eerst hoort hij bij de schrift-geleerden en farizeeën..
Als door een wonder
vielen hem de schellen van de ogen.
Hij wil zich aansluiten bij de apostelen.

Door zijn bekering
komt hij tussen twee groepen te staan.
Voor de farizeeën is hij een overloper,
voor de christenen is hij een vreemde,
die nog niet echt bij hen hoort.
Paulus is nog niet geworteld.

Als Barnabas,
die een goede naam heeft in Jeruzalem
zich ontfermt over Paulus
en getuigt van zijn oprechtheid.
wordt hij door de apostelen aanvaard.

Geworteld zijn,

Ook als gelovigen willen we thuis komen.
Wortel schieten in die gemeenschap
waar we ons gelovig thuis voelen.

En elke geloofsgemeenschap heeft een eigen kleur,
een eigen sfeer, karakter, smaak
een eigen manier van omgaan met elkaar.
en alle leden dragen bij aan het *eigene*
van hùn geloofsgemeenschap .

Wie goed geworteld is
brengt goede vruchten voort.
We zien dat aan Paulus
want..
Zonder de inbreng van Paulus
had het christendom er heel anders uitgezien

In het evangelie
neemt Jezus het beeld van een wijnstok,
om de verbondenheid aan te geven
tussen de wortels en de ranken
waaraan de druiven groeien,

Ranken die niet goed verbonden zijn
met de wortelstok
zullen geen goede vruchten voortbrengen.

Jezus gebruikt dit beeld
om de verbondenheid aan te geven
tussen gelovigen en Jezus zelf,
die de bron is waaruit wij leven.

Verbonden met Jezus en met elkaar
kan ons gelovig leven vruchten dragen.

Immers: Een christen moet te kennen zijn aan zijn vruchten.

Ik wil u tot slot wijzen
op een aantal beelden van God
die we in deze viering tegenkomen.

Alle beelden verhalen van zorg, toewijding en liefde .

Allereerst het beeld van God in de oeroude psalm.
Ik was geroerd door de toewijding,
het graven en kneden van de grond
om het kleine stekje over te planten
en te laten wortelen.

Het beeld van God als wijngaardenier.
Ook hier de dagelijkse zorg en toewijding
voor een goede vrucht.

Straks na de communie nog een beeld van God.
Nu als adelaar;
een van de mooiste beelden uit de bijbel.
Er spreekt geborgenheid uit;
er is iemand
die ons geen moment uit het oog verliest
en ons opvangt als het nodig is.

Het is fijn als dit rijmt met het basisvertrouwen
dat we van huis meekregen
van ouders
die onvoorwaardelijk van hun kinderen houden.

Tegelijk benadrukt het lied zelfstandigheid :
het gaat erom dat we op eigen kracht leren vliegen.
uitgedaagd worden om zelf na te denken.
Als gelovig mens in het leven te staan;
op eigen kracht.

God als levenskracht,
dat wat het gewone overstijgt,

de goede intenties,
hulp,
 vertroosting,
bescherming,
Vreugde, rust,
Kracht op onze levensweg,

Verwondering over het mysterie van het leven,
Liefde.

Van U is de toekomst
Kome wat komt.

Moge het zo zijn.