

FEEST VAN DE H. DRIE-EENHEID

Spreuken 8:22-31
Romeinen 5: 1- 5
Johannes 16:12-15

Bennekom 2013

Of het met Sinterklaas was of met mijn verjaardag, weet ik niet meer. Maar als kind kreeg ik op een gegeven moment een boek cadeau, dat De Windroos heette. Er stonden allerlei verhalen in, artikeltjes, gedichtjes en ook raadseltjes. Één zo'n raadsel herinner ik me nog levendig. Dat ging ongeveer zo:

God ziet het nooit
Een koning ziet het zelden
Een boer ziet het dagelijks
Werkend op zijn velden.

Ik weet zeker dat ik het antwoord op dat raadsel toen niet heb kunnen vinden zonder een paar pagina's verder te kijken, waar de oplossing stond. Ik weet niet of u het intussen wel heeft kunnen oplossen. Zo Ja, proficiat. Want dan heeft u een behoorlijk goed inzicht in de Nederlandse taal!

Het antwoord luidt namelijk: 'zijns gelijke'. God ziet nooit een andere God, de koning ziet maar zelden een andere koning, maar een boer ziet dagelijks vele andere mensen, die net als hij, landbouwers zijn.

Hoe spitsvondig dit raadseltje ook is, en hoezeer het ons ook te denken kan geven, het klopt niet met het kerkelijk feest dat we deze zondag vieren. De God van dit raadsel is een eenzame figuur. Tragisch bijna in zijn uniciteit. Hij is als een zeer oud iemand, die tevergeefs zoekt naar leeftijdgenoten, 'zijns gelijken' en wegwijnt in dodelijke eenzaamheid.

De laatste weken - en ook deze zondag - hebben we in het evangelie herhaaldelijk kunnen horen hoe onze God zich ontvouwt als Vader, Zoon en Heilige Geest. We waren er getuigen van hoe intens de Vader, zijn Zoon Jezus liefheeft, hoezeer de Zoon één is met de Vader, en hoe Gods Geest in trouwe liefde betrokken is bij beiden. Eén God, jawel, maar hoe zouden wij, mensen die liefdesstroom binnen de ontzagwekkende ruimte, die God is, anders kunnen verstaan dan uitgedrukt in drie personen? Een ontzaglijk mysterie: één God in drie personen.

Nu kan men zijn geestelijke tanden stuk bijten op die dogmatische formule. Maar een antwoord, een inzicht blijft onherroepelijk uit. Er is - God zij dank! - een andere manier om naar dit mysterie te kijken: warmer en meer spiritueel.

Vooraf door de evangelist Johannes heeft God ons geopenbaard dat er binnen hem *leven* is. Dat daar - ik spreek nu met menselijke woorden - sprake is van geboorte, dat daar liefde heerst, over en weer; dat er relaties zijn en harmonie is; dat er vrede heerst en een onpeilbaar diepe, innerlijke eenheid; dat de mens Jezus binnen dit mysterie zijn uiteindelijke bestemming gevonden heeft. En dat deze Drie-ene God - tot onze verwondering - zijn verblijf wil vestigen in ieder van ons.

Zó althans spraken de laatste weken zondag na zondag het evangelie van Johannes over dit geloofsgeheim

Ook het Oude Testament heeft op den duur geweten dat God niet een eenzame figuur is. U heeft dat gehoord in de eerste lezing, die poëtisch sprak over Vrouwe Wijsheid spelend voor Gods aanschijn, de Eeuwige in liefde nabij.

De kerk heeft haar geloof in de Drie-eenheid teruggelezen in het verhaal van de drie engelen die Abraham en Sara kwamen bezoeken. De Kerk van het Oosten heeft het mysterie zichtbaar vorm gegeven in een onovertroffen icoon van Roëblev. Een icoon die we allen kennen, denk ik.

Wat heeft dat alles, dit mysterie, ons – die hier op aarde leven – te zeggen? Een kleine legende mag dat verduidelijken. Drie ongeletterde monniken leefden op een verlaten eiland. Toen de bisschop van die streek er achter kwam, dat zij zelfs het Onzevader niet kende, ging hij naar hen toe. Een hele dag lang oefende hij met hen om hen te helpen de tekst van dat gebed van buiten te leren.

Maar toen hij 's avonds laat, tevreden, naar het vasteland terugvoer, zag hij de drie monniken achter de boot haastig over het water lopen. Zij haalden zelfs de boot in en zij klommen in het schip met de vraag: hoe ging dat ook al weer, dat gebed van Jezus? Vertwijfeld riep de bisschop uit: maar wat bidden jullie dan als jullie samen zijn? Een beetje timide antwoordden zij: wij zeggen, God, u bent met zijn drieën, wij zijn met ons drieën, ontferm u over ons.

Dat precies, is de boodschap; dat is de opdracht van dit feest voor ons hier op aarde. Moge ook hier vrede zijn, moge er liefde heersen zoals bij u in de hemel. Mogen ook wij elkaar leven geven en leven gunnen. Mogen wij weten en beseffen, dat ook wij hier samen zijn. Één mensheid op aarde, bestaande uit meerdere personen: mannen en vrouwen, armen en rijken, gezonden en zieken, jonge mensen en ouderen, allen verschillend, divers van inzichten, opvattingen en zelfs van geloofsovertuiging, en toch... geroepen tot verbondenheid in liefde.

Zoals in de hemel, alzo ook op aarde
Want binnen God is liefde

Daar, waar leven bloeit
En liefde heerst
Daar is God
De Drie-ene