

Beste Mensen,

2011 Ligt achter ons. Voor onze geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina was 2011 een redelijk normaal jaar. Er is ook nu weer door enorm veel vrijwilligers veel inzet geleverd. Elke zondag hadden wij weer mooie vieringen. Bij elke viering zijn steeds weer veel mensen betrokken. De koren, de liturgische werkgroep, de voorganger, de lector, de koster, de schoonmaak, het versieren van de kerk, het zetten van de koffie, de rijdienst voor het brengen van de minder validen onder ons, en - nu, met de advent, Kerst en jaarwisseling, - de kerststal, de Kom in de Kring, de collectanten, en ga zo maar door. Deze vieringen, elk week, leveren de rode draad voor wat wij zijn als geloofsgemeenschap. Voor elkaar en met elkaar om te merken dat God in ons midden is.

Naast deze vieringen werd de tuin goed onderhouden, werden naast de kerk, de zaaltjes steeds schoongemaakt, werden zieken bezocht, kwam er elke maand een parochieblad met goede artikelen en waren er bijeenkomsten om zaken af te stemmen mbt de liturgie, de catechese, de diaconie en was er natuurlijk het pastorale en het bestuurswerk.

Behalve deze activiteiten was er een aantal bijzondere. In het afgelopen jaar is een begin gemaakt met het proces tot aanpassing van de Parochie- en/ of Torensaal. Wij hebben een nieuwe Website. Heeft U hem al gezien? Ik vind dit een hele mooie en professionele website. Deze website is gemaakt door Henny de Nijs met steun van Jos Jansen en Timo Harmsen. Daarnaast heeft Jos het nieuwsblad 'Katholiek Bennekom' gelanceerd. Verspreiding is via de e-mail. Een heel mooi initiatief en heel belangrijk voor snelle en goede communicatie. Het raamwerk Liturgie Bennekom ligt er. Wij hadden op 31 mei een goede open parochievergadering met Jack Peerlings van het Titus Brandsma bestuur als spreker en daarna een inventarisatie van de wensen voor de aanpassing van de zaaltjes. Deze avond werd door iedereen goed gewaardeerd. Zo was er op 29 november de lezing door Theo de Wit. Er waren meer dan 70 mensen aanwezig! Op liturgisch vlak werd nagedacht over de invulling van de zogenoemde derde zondag. Als Bennekom houden wij vast aan de huidige aanvangstijden. De vieringen zijn een wekelijks anker voor veel mensen. De derde zondag zal door ons als gemeenschap ingevuld worden met goedkeuring door het team van pastores.

Belangrijk bij al die activiteiten is dat het ons bindt en dat er ruimte is voor eigen creativiteit. Mooie voorbeelden van creativiteit zijn de genoemde website, het nieuwsblad, het invullen van de derde zondag, maar ook de Kerststal. Koos van der Zalm heeft er een hele mooie Kerststal van gemaakt, geïnspireerd op de Napolitaanse kerstgroep.

Naast al dit mooie, waren er ook ontwikkelingen in onze kerk die ons zorgen baren en het risico in zich hebben dat dit alle energie gaat vragen, terwijl het mooie dan niet meer aan bod komt. In februari stuurde de Bisschop een nieuw pastoraal-liturgische nota. Deze nota leidde en leidt nog steeds tot onrust. U heeft er over kunnen lezen in ons parochieblad of op de website. Vervolgens was er de presentatie van het rapport van de commissie Deetman n.a.v. seksueel misbruik in de katholieke kerk. Deze ontwikkelingen zullen ook het komende jaar de aandacht vragen van met name de gezagsdragers en ook de bestuurders.

Er was ook verdriet voor een aantal van U. Een dierbare is heengegaan en ik hoop dat U steun en troost heb kunnen vinden in onze geloofsgemeenschap.

Wat staat er te gebeuren voor 2012. Allereerst zal het proces voor de aanpassing van de zaaltjes de tweede fase ingaan. Dit is het maken van plannen. Wij hopen die voor de zomer of net na de zomer met U te kunnen delen.

Verder zal de 'derde zondag' ingevuld worden met Laudevieringen, een Mariaviering en een Taizeviering.

De witte donderdag en de Paaswake zal met de geloofsgemeenschappen in Ede ingevuld worden. Dit is een vervolg op de nota van de Bisschop van februari 2011.

Belangrijker is de vraag hoe verder gaat met onze kerk na het rapport van de commissie Deetman. Het is aan onze gezagsdragers om daar invulling aan te geven en ik hoop dat er verder gekeken wordt dan het rapport mogelijk aangeeft. Belangrijk in die discussie is de mens 'an sich'. Hoe komt het dat dingen gebeuren zoals ze gebeuren en waar wordt dat door gedreven. Timo Harmsen gaf al een aanzet in het laatste nieuwsblad Katholiek Bennekom.

Een wat doen wij als geloofsgemeenschap? De uitkomsten in 2010 van de werkgroep identiteit geeft veel uitsluitel. Ik wil daarbij graag citeren uit ons parochieblad van December j.l., uit het artikel 'Kerk in onze dagen' door Timo Harmsen, dat een samenvatting is van de lezing door Theo de Wit. Ik citeer: *" We staan op een goudmijn: We hebben een kostbaar boek vol verhalen over God en de mensen, symbolen, rituelen, liederen gebeden, spiritualiteit; we hebben onze verbondenheid; en een wereldkerk. God laat zich zien in zijn schepping, in de mens wie Hij zijn levensadem inblies. De mens met een levensopdracht. We zien Gods gezicht in mensen, in profeten met hun dromen die van Hem spreken. En in een man uit Nazareth, die zoveel op God lijkt dat ze hem Zijn Zoon hebben genoemd. Waar ligt onze kracht? We moeten het niet zoeken in protest tegen kerk en kerkelijke instanties en regels. Dat is vermoeiend en onvruchtbaar. Je zoekt dan op een terrein waar je nauwelijks invloed op hebt. "Daar waar je staat, ligt het goud". Zoek het op je eigen terrein. Essentieel is communicatie en verdieping, om de vitaliteit van de gemeenschap te voeden."*

De sleutel ligt bij onszelf!

Ik wens U allen, namens het bestuur, het allerbeste voor dit jaar en een zalig 2012.

Hans Wilmink