

Dag allemaal , ook van mijn kant een hartelijk welkom.

Eerst wil ik me aan u voorstellen.

Ik ben Ria van den Burg, ik woon ruim 20 jaar in Bennekom.

Het is hier prachtig, de bossen, de natuur, het dorp.

Na ons georiënteerd te hebben over de kerken hier, zijn we lid geworden van de Vrije Evangelische Gemeente (VEG). Op het moment houden we onze samenkomsten in het vroegere gebouw van de Jehova Getuigen aan de Edeseweg.

Af en toe heb ik nog een beetje heimwee naar mijn geboorteplaats Kampen.

Daar heb ik lang gewoond met ons gezin. Ja ik ben getrouwd, ben dus vrouw van....

We hebben zes kinderen, ben dus ook moeder. En onze kinderen hebben kinderen gekregen, dus ik mag ook oma zijn.

In mijn vorige woonplaats werk ik nog steeds als BABS.

Een BABS is een buiten gewoon ambtenaar van de Burgerlijke stand .

Ik mag huwelijken sluiten. En dat is prachtig werk!

En als laatste, ik woon dicht bij Henny de Nijs, ik ben ook buurvrouw.

Kennen jullie dat ook ? Herkent u dat ?

Dat je bent wie je bent, maar je vervult een heleboel verschillende rollen

En op iedere plek pas je je weer aan. Je past je aan aan de situatie en aan dat wat van je verwacht wordt.

Hier mag ik staan om iets te zeggen bij de opening van jullie verenigingsseizoen.

En dan ben ik een heel ander iemand dan wanneer ik m'n kleindochter van drie jaar op schoot heb en haar een verhaaltje vertel. Ja toch?

En eigenlijk ook weer niet. Want tegelijk ben je wie je bent.

Ik heb begrepen dat jullie elke maand een bijeenkomst hebben. Alleen de lastige coronatijd heeft het wat anders gemaakt.

Wat rijk om zo regelmatig samen te komen, naar een onderwerp te luisteren, met elkaar koffie drinken en te kletsen.

Te kletsen is delen met elkaar. Hoe belangrijk is dat .

Je belevenissen en je gevoelens, je leven delen met vrouwen om je heen. Hoe verschillend iedereen ook is, je bent ook gelijkgestemden van elkaar.

Samen vormen jullie het katholieke vrouwen gilde.

Een gilde met als basis de kerk, en daardoor het geloof.

Het thema van vandaag is Licht en Barmhartigheid.

We hebben een gedeelte gelezen uit de bijbel, uit Filippenzen. (Fil.2:1t/m18)

Paulus bemoedigt ons in dit bijbel gedeelte.

Hij schrijft dat we eensgezind horen te zijn en liefdevol met elkaar om gaan.

Nederig zijn en de ander hoger achten dan ons zelf.

En daarin wil Jezus ons voorbeeld zijn.

Jezus die God is en zich niet te hoog voelt en niet boven ons verheven is.

Hij kwam naar de aarde en is mens geworden.

Hij legde zijn grote macht af en werd dienaar. Hij was echt mens en ook zodanig herkenbaar. Hij is gehoorzaam geweest aan Zijn Vader, zelfs tot in de dood.

Hij heeft ons laten zien in de tijd dat Hij op aarde was, hoe het is om mens te zijn.

Mens tussen de mensen om je heen. Aandacht voor elkaar, er zijn daar waar je iets kunt betekenen voor de ander.

In onze tijd kan dat door een belletje, een kaartje ,een mailtje of een appje.

Een arm om iemands schouder. Samen een kopje koffie drinken en luisteren naar elkaar.

En dan mag je aan elkaar laten zien, dat de ander een geliefd mens is.

Ik ben heel erg geraakt door een boek van Henry Nouwen. Ik weet niet of de naam u iets zegt. Hij was een priester, een begaafd mens, hij gaf les aan universiteiten. Uiteindelijk ging hij werken met mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Het is nu 25 jaar geleden dat hij gestorven is. In zijn boeken heeft hij ons een geweldige erfenis nagelaten.

Hij heeft prachtige boeken geschreven, o.a. het boek Eindelijk thuis. Dit boek heeft hij geschreven nadat hij het schilderij van de verloren zoon van Rembrand had gezien en bestudeerd. Het gaat o.a. over de jongste en de oudste zoon.

Henry Nouwen zegt dat je mag zijn wie je bent en dat de basis van je leven mag zijn dat je geliefd bent door onze Schepper. Hij herhaalt dat steeds: Je bent geliefd!!!

Dat mogen we beseffen, wat we ook doen, wie we zijn, we zijn een geliefd kind van God.

Zo mogen we met elkaar omgaan, ook jullie als vrouwen van het KVG.

Wees er voor elkaar. En dan kan de gezindheid van Jezus onder ons aan het werk.

Wat leven we op het moment in een verschrikkelijke wereld.

We hebben te maken met Corona en de gevolgen daarvan. Sommigen hebben daardoor verlies geleden. Corona is niet alleen hier, het gaat over de hele aarde.

En tegelijk horen we van oorlogen en natuurrampen. De hele wereld staat op zijn kop.

De wereld staat in brand. Het lijkt er op dat de wereld zich zelf vernietigt.

En dat is wat we lezen in de bijbel. Aan het eind van de tijden, komt Jezus terug, we krijgen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Daar zal geen verdriet, geen pijn, geen ziekte en geen oorlog meer zijn. We weten niet hoe lang het nog gaat duren, wel weten we dat we er naar uit mogen kijken.

En ondertussen mogen we werken en zijn op de plek die ons is gegeven.

Als geliefde vrouwen.

We hoeven niet allemaal ver weg om bv ontwikkelingswerk te doen. We hoeven niet allemaal belangrijk te zijn.

Paulus zegt dat God onder ons aan het werk wil zijn. Gewoon op de plek waar hij ons heeft neergezet. En dat is voor iedereen verschillend.

We mogen in deze ontwrichte wereld leven als zuivere onschuldige kinderen van God.

Als kinderen die weten mogen geliefd te zijn door onze Schepper.

In deze wereld bent u als sterren die het licht van God uitstralen, we mogen mensen het woord voorhouden dat leven geeft. Als we in het Licht van Jezus gaan staan, mogen we op de plek waar we horen lichtjes zijn.

En wat is het dan een bemoediging dat je als vrouwen onder elkaar, elkaar mag steunen, naar elkaar mag luisteren.

Je samen verdiepen in onderwerpen die belangrijk zijn en er toe doen.

Dan mag je stralen als een ster, als een kaars die licht brengt op de plek waar je bent en komt. Dat gaat niet vanzelf. Daar hebben we de bijbel voor nodig als richtlijn.

En we hebben elkaar nodig.

Er samen tegen aan gaan. Er voor elkaar zijn en samen nieuwe dingen leren.

En bedenk het is beter een lichtje te zijn, of een lichtje aan te steken dan te klagen over de duisternis.

Lieve dames, zo mogen jullie je nieuwe seizoen starten. Ik wens jullie een heel mooi verenigingsjaar.